

EXODUS

Gemeente



Mededelingenblad

55^e jaargang nr. 02 maart - april 2018

www.exoduskerk.nl

Colofon

Het Mededelingenblad verschijnt 10x per jaar

Administratie

Exodus Gemeente PKN
scriba: Mevr. A.(Annet) van
Leersum-Jentink
Fabiusstraat 18
3248 AJ Melissant
Tel. 0187-602792
e-mail: info@exoduskerk.nl

Predikant

Onze gemeente is op dit moment
vacant. U kunt contact opnemen
met onze scriba, mailadres:
info@exoduskerk.nl
Telefonisch contact 1e scriba:
Annet van Leersum-Jentink
0187-602792 bgg 06-21496818
2e scriba: Jannet de Vries
06-13370030

Administratie mededelingenblad

Dhr. P. Dees
Doetinchemsestraat 10
3241 AA Middelharnis
Tel. 487688

Kerkrentmeesters

Vrijwillige bijdragen en/of giften
kunnen worden gestort op
de rekening van de Exodus
Gemeente PKN:
NL58FVLB0699770068

Kopij voor het volgende nummer

t/m **donderdag 19 april 2018**
inleveren per e-mail in **Arial 11**:
→ mededelingen@exoduskerk.nl

De redactie behoudt zich het recht
voor wijziging van de kopij. Wij
vragen uw begrip hiervoor.

Collectebonnen

Er zijn collectebonnen te verkrijgen
van € 0,70 en € 1,40 per eenheden
van 20 stuks. U kunt deze
bestellen door het bedrag over te
maken op:
NL58FVLB0699770068
t.n.v. Exodus Gemeente PKN.

Redactie

Jeanet Akershoek tel. 601219
Antoinette v.d. Veken tel. 601437

Diaconie

Giften zijn welkom op de
diaconierekening van de
Exodus Gemeente PKN
NL76FVLB0226611795

Kerk-autodienst: Coby v.d. Tol
tel: 482125 of 0645446031

Inhoudsopgave

Mededelingenblad	
Colofon.....	2
Inhoudsopgave.....	3
Kerkdiensten	4
Meditatie.....	5
Pastoralia	7
Agenda.....	9
In memoriam	9
Uit de kerkenraad 1	10
Uit de kerkenraad 2	12
Kort verslag Gemeenteavond 6 maart 2018	13
Wisseling ambtsdragers op 4 februari jl.	14
Van de diaconie.....	16
Van de kerkrentmeesters	19
Passie The Crucifixion.....	22
Het kwaad...een mysterie?.....	23
Plexat Jongerenpagina.....	24
Inleveren spullen Ontmoetingsdagen 2018.....	30
Koffiedienst	31
Bloemendienst.....	31
Oppasdienst	32
Leesrooster	33



Kerkdiensten

zondag 18 maart 10.00 uur	ds. G. van Meijeren 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Artsen zonder grenzen	m.m.v. koor "The Message"
zondag 25 maart 10.00 uur	ds. M. Hameete, Leiden 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Edukans	
woensdag 28 maart 19.00 uur	Vesperdienst geen collecte	Emmaüskerk
donderdag 29 maart 19.30 uur	ds. L.J. Lingen collecte t.b.v. Stichting de Boei	Witte Donderdag Heilig Avondmaal Emmaüskerk
vrijdag 30 maart 19.30 uur	Mevrouw I. Bakker, Sommelsdijk geen collecte	Goede Vrijdag Exoduskerk
zaterdag 31 maart 21.30 uur	ds. D. ter Horst, Hellevoetsluis geen collecte	Paaswake Exoduskerk
zondag 1 april 10.00 uur	ds. D. ter Horst, Hellevoetsluis 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. KIA Pleegkinderen in de Glind	Pasen m.m.v. Cantorij
zondag 8 april 10.00 uur	ds. Doornbos, Rockanje 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Diaconaal Quotum	Jadus
zondag 15 april 10.00 uur	ds. Theo van Teijlingen, Goes 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. St. David Adom Israël (MDA)	Jeugdendienst
zondag 22 april 10.00 uur	ds. M. Hameete, Leiden 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Studenten Pastoraat Rotterdam	
zondag 29 april 10.00 uur	ds. Steenstra, Leiden 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. de Veldwerker	

Elke week is het koffiedrinken na de dienst.

Alle kerkdiensten op zondagmorgen zijn te beluisteren via internet:
www.exoduskerk.nl

Meditatie

Op weg naar Pasen

Een rabbijn stond voor een groot aarden vat. Hij legde er zoveel sinaasappels in als hij maar kon. Hij vroeg zijn leerlingen of het vat vol was. Zij zeiden: “Ja, nu is het vat vol.”

Toen nam de rabbijn een kistje gevuld met kiezelsteentjes en strooide ze voorzichtig uit over de sinaasappels. Hij schudde aan het vat, waardoor de kiezels in de open plekjes tussen de sinaasappels rolden. Opnieuw vroeg de rabbijn of het vat vol was. En ook nu zeiden de leerlingen: “Ja, nu is het vol.”

Daarna tilde de rabbijn een zak vol woestijnzand van de grond en liet het witte zand over de sinaasappels en de kiezelsteentjes stromen. Natuurlijk kroop het witte zand overal tussendoor, van de bodem van het vat tot de rand aan toe. Weer vroeg de rabbijn aan zijn leerlingen: “Is het aarden vat nu echt vol?” De leerlingen zeiden: “Nu is het vat echt helemaal vol”.

“Nee,” zei de rabbijn “Dit vat is niet zomaar een vol vat. Dit vat is veel meer.” Dit vat staat voor jullie leven. De sinaasappels zijn de belangrijke dingen in je bestaan, het zijn je ouders, je man, je vrouw, je vriend, je vriendin, je kinderen, je gezondheid en de Thora. De kiezelsteentjes zijn de andere dingen die ertoe doen. Je studie, je werk, je huis en de mensen om je heen. Het zand is wat erbij komt, al het andere, de talloze dingen van de talloze kleine dagen.

Stel, je doet het woestijnzand het eerst van alles in het vat, dan is er geen ruimte meer voor de kiezelsteentjes en de sinaasappels. Dat geldt ook voor ons leven. Wanneer je de hele dag bezig bent met de kleinste dingen, zal je nooit ruimte of tijd hebben voor wat echt van betekenis is.

Veel mensen en jongeren zijn bezig het vat te vullen met zand, je laat je als het ware vollopen. Het gebeurt gewoon. De regie zelf in handen nemen is moeilijk, je wordt geleid door de omstandigheden van het leven en de dingen die de dagen vullen zoals o.a. de sociale media.

We zijn onderweg in de Veertigdagentijd. In die veertig dagen krijgen we volop de gelegenheid om ons te bezinnen op de essentie van ons leven. Wat is er nu echt belangrijk? Geef ik God en mijn naaste voldoende plaats in mijn leven? Laat ik mezelf tot recht komen? Of het nu een geldelijke gift is, of in de vorm van aandacht voor elkaar, laten we zien dat we zorg hebben voor elkaar? Leven we met anderen mee en ondersteunen we ze? In de Veertigdagentijd stellen we onszelf ter discussie. We moeten ons dagelijks patroon doorbreken. Dan krijgen we beter zicht op onszelf. Hoe we deze veertig dagen ook precies mogen invullen, laten we hopen dat we onze medemens, God en onszelf hervinden. Ja, op onze weg naar Pasen.

Cora Franzen

(bron : Verhaal rabbijn niet bekend)

Pastoralia

We mogen ons als gemeente gelukkig prijzen, dat de beroepscommissie zo snel met de voordracht van ds. Jan de Visser is gekomen. Fijn dat de gemeenteavond zo goed bezocht is en dat de gemeenteleden vóór zijn beroep gestemd hebben!

De pastorie, die heel mooi opgeknapt en aangepast wordt, zal dan door ds. Jan de Visser en zijn vrouw Hannie bewoond worden.

De wens en de hoop dat we snel een nieuwe predikant zullen hebben, wordt hiermee bewaarheid!

In de afgelopen periode is er wisseling in de kerkenraad geweest. We hebben afscheid genomen van Peter Baars, Adriaan Lodder en Dick van Soelen.

Als nieuwe leden hebben we Fred van Leersum, Riekje van Beveren en ondergetekende verwelkomd. Het werken in de wijngaard gaat door.

Zieken

Er zijn gemeenteleden die op dit moment nog met kuren bezig zijn. Het is een zwaar traject, maar als de laatste kuur in zicht komt en de behandeling slaat aan, dan kan men op moed gaan. Sterkte voor de laatste loodjes!

We denken verder aan de mensen die in verpleeghuizen verblijven. Ook aan degenen die vaak alleen zijn en zich eenzaam voelen.

Tenslotte

We zitten midden in de Veertigdagentijd en zijn op weg naar Pasen, de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Het thema is: "Ik zorg voor jou". Het zorgen voor iemand kunnen we dagelijks in praktijk brengen. Het doet een mens goed om zorg te geven en te ontvangen. Jezus zorgt ook voor ons, tot in onze en zijn eigen dood toe.

Het staat zo mooi beschreven in Lied 536 van het Liedboek. Het eerste en het laatste vers luiden:

Alles wat over ons geschreven is
Gaaf Gij volbrengen in de veertig dagen;

De tien geboden en de veertig slagen,
Dit hele leven dat geen leven is.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Margot van de Wiel

Agenda

Datum	Activiteit & locatie	Aanvang
19 maart	Seniorenmiddag in de Exoduskerk	15.00 uur
23 maart	Samenzangavond in Hervormde Kerk Sommelsdijk	19.30 uur
25 maart	Uitvoering passie The Crucifixion R.K. kerk te Oude Tonge	20.00 uur
3 april	Koffiecontact bij Mevr. v.d. Sluijs Rottenburgseweg 108 Middelharnis Tel. 483288	14.30 uur
5 april	Breicafé	13.45 uur
7 april	Inleveren spullen ontmoetingsdagen	9.00 uur - 11.00 uur
30 april	Seniorenmiddag in de Exoduskerk	15.00 uur

In memoriam

Op 1 februari overleed Roberto van Dijk, 66 jaar oud. In januari was Roberto geopereerd aan een nieuwe heup, wat goed verlopen was. Daarna kreeg hij een longontsteking, waaraan hij overleed. Geboren in Rotterdam als oudste van de vijf kinderen en overleden te Dirksland. Roberto had vier broers. Hij woonde op Zuid Wester, o.a. op Westerschelde en daarna Haringvliet 15. Hij vond het heel fijn om naar de kerk te gaan. Zag er dan altijd keurig uit, en dikwijls getooid met hoed. Dankbaar was hij dat vrijwilligers hem kwamen ophalen. Hij had de gave om zijn dankbaarheid ook regelmatig uit te spreken. Koffiedrinken na de dienst was het toetje van de kerkdienst voor hem. Hij voelde zich veilig en gekend binnen onze gemeente. Op woensdag 7 februari was de afscheidsdienst in onze kerk. We lazen psalm 23 een bekende lezing. Roberto hield van bekende verhalen en bekende liederen. Psalm 23 brengt ons naar een groene weide aan rustig water bij een goede herder. Alles heel mooi, misschien wel te mooi om waar te zijn. Roberto's leven was niet altijd even mooi, ja soms zelfs uitzichtloos. Gelukkig heeft hij ervaren, dat hij aanvaard werd en dat God zijn herder wilde zijn. In de dienst waren er veel herinneringen aan Roberto in woord, beeld en muziek, samengesteld door familie, vrijwilligers en verzorgenden. Daarna werd Roberto op

de begraafplaats van Middelharnis begraven. We vertrouwden hem toe aan de aarde, onder klanken van “Halleluja” op saxofoon en de woorden:

Als je je voet op de andere oever zet
En het blijkt de hemel te zijn
Als je dan door een hand wordt aangeraakt
En het blijkt Gods hand te zijn
Als je dan muziek hoort
En het blijken engelen te zijn
Dan ben je niet heengegaan
Maar thuisgekomen

Bewoners, verzorgenden, familie en vrijwilligers zullen Roberto heel erg missen. Het zal stil zijn zonder “Mag ik even wat vragen?”
Wij wensen hen toe, dat er bij de herinnering aan Roberto een dankbare glimlach op hun gezichten verschijnt.
Cora Franzen

Uit de kerkenraad 1

De kerkenraad heeft de afgelopen maanden een bewogen periode achter de rug. In januari hebben we afscheid genomen van enkele kerkenraadsleden waar onder onze voorzitter, maar gelukkig konden we ook een aantal nieuwe leden verwelkomen. Begin februari zijn zij bevestigd in het ambt. De nieuwe kerkenraadsleden, Margot v.d. Wiel, Riekje van Beveren en Fred van Leersum worden hartelijk welkom geheten.

Eerst het verslag van deze vergadering.

De nieuwe kerkenraad is daarna in een extra vergadering bijeen geweest, omdat de beroepingscommissie verslag heeft gedaan van hun werk en dit heeft geresulteerd in de gemeenteavond op 6 maart. In een tweede verslag zal ik iets vertellen over die vergadering.

Nu eerst mijn eerste verslag, dit is van de vergadering in januari

Na de “gewone” punten zoals het bespreken van de notulen van de vorige vergadering en de post komen we toe aan de andere punten van deze vergadering. Allereerst is het verslag van de gemeenteavond van 8 december besproken (een verslag hiervan hebt u al in het vorige mededelingenblad en in de nieuwsbrief kunnen lezen). De reacties op het verloop van deze avond zijn vooral positief,

ook vanuit de gemeente hebben verschillende kerkenraadsleden positieve geluiden gehoord en daar zijn we blij mee.

Vervolgens bespreken we de samenstelling van de kerkenraad, we zijn nog steeds op zoek naar enkele kandidaten waaronder iemand voor de diaconie en een jeugdouderling, er worden enkele namen genoemd van mensen die mogelijk nog benaderd kunnen worden.

De kerkrentmeesters doen verslag van de actie kerkbalans die op dit moment loopt. Verder geven zij aan dat het technisch toch lastiger is dan gedacht om een beamer te plaatsen in de ontmoetingsruimte, dus dit wordt voorlopig niet gedaan. Dan volgt een aantal punten die o.a. gaan over het schilderwerk in de pastorie, het nieuwe koffiezetapparaat in de keuken van de kerk en last but not least de nieuwe website. Als u dit leest zijn we ondertussen over op een nieuwe website.

De diaconie doet ook verslag van hun vergadering waarin o.a. aandacht is voor het geven van bloemen aan ouderen, het vinden van mensen die dit willen doen wordt lastiger. Verder worden de data voor seniorenbijeenkomsten op 28 juni en 21 december doorgegeven. Op die dagen staan voorlopig bijeenkomsten gepland voor de senioren die verzorgd worden door de diaconie. Verder heeft de diaconie haar handtekening gezet onder een intentieverklaring om hulp te bieden aan mensen met schulden. Meerdere kerken hebben deze verklaring getekend, het project draagt de naam "schuldhulpmaatje". Tot slot wordt aangegeven dat de diaconie net als vorig jaar gemeenteleden wil betrekken bij het aandragen van mogelijke doelen voor het geld dat de diaconie krijgt vanuit de opbrengst van de ontmoetingsdagen. De diaconie zal uiteindelijk beslissen waar het geld heen gaat.

André Krijgsman is vertegenwoordiger van onze kerk in de commissie die aangepaste kerkdiensten organiseert voor mensen met een beperking. Hij wil met dit werk stoppen. De kerkenraad besluit dat wij wel deel willen blijven uitmaken van deze commissie, we gaan op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger vanuit onze kerk. Enkele namen worden genoemd.

Dan wordt de begroting van de diaconie besproken en krijgen we uitleg over het maken van een nieuwe wijkindeling en de mogelijke gevolgen hiervan. Het blijkt dat voor de gemeenteleden niet zo veel zal veranderen. Wel is het doel dat de samenwerking tussen de verschillende colleges overzichtelijker zal worden, waardoor het contact met de verschillende gemeenteleden beter zal verlopen.

Vervolgens is er ook nog een verzoek tot consideratie, ook de PKN is bezig met een grote reorganisatie en daar krijgen wij als kerk ook regelmatig verzoeken om wijzigingen goed te keuren.

Tot slot nemen we afscheid van Dick van Soelen en Adriaan Lodder. Zij worden hartelijk bedankt voor hun werk in de afgelopen jaren.

Vervolgens neemt Peter Baars het woord, hij draagt de voorzittershamer op ludieke wijze over aan Jan Terlouw. Vervolgens wordt afscheid genomen van Peter Baars, ook hij wordt bedankt voor al zijn inspanning in de afgelopen jaren.

Tot zo ver het verslag van de vergadering van januari.

Annet van Leersum

Uit de kerkenraad 2

In februari wordt de kerkenraad opnieuw bij elkaar geroepen, maar nu voor een extra vergadering. De voorzitter van de beroepingscommissie, André Groenendijk heeft contact gezocht met de voorzitter van de kerkenraad, Jan Terlouw, met de mededeling dat de commissie graag verslag wil doen van hun werk aan de kerkenraad.

Tijdens de vergadering doet de commissie verslag van haar werkzaamheden. Aangegeven wordt hoe de zoektocht naar een nieuwe predikant tot op dat moment is verlopen.

De kerkenraad kan vervolgens vragen stellen aan de commissie en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt, want ook de kerkenraadsleden zijn tot deze vergadering niet op de hoogte van de bevindingen van de beroepingscommissie. Bij de installatie is afgesproken dat de commissie haar werk in alle rust moet kunnen doen en dat is ook gerespecteerd.

De beroepingscommissie komt met het voorstel om een beroep uit te brengen op ds. Jan de Visser uit Maassluis. De leden van de beroepingscommissie verlaten hierna de vergadering. In de

kerkenraad wordt vervolgens gestemd over het voorstel van de beroepingscommissie. De kerkenraad is positief.

Tot slot worden de nodige praktische punten besproken. Op 6 maart wordt een gemeenteavond georganiseerd waarin de beroepingscommissie verslag zal doen van haar werk aan de gemeente. Ds. Jan de Visser en zijn vrouw Hannie zullen aan de gemeente voorgesteld worden. Op deze avond zal de gemeente mogen stemmen over het voorstel om ds. Jan de Visser te beroepen in onze gemeente.

En dit is dan een kort verslag van de vergadering in februari.

Annet van Leersum

Kort verslag Gemeenteavond 6 maart 2018

Dhr. Jan Terlouw opent als voorzitter de gemeenteavond. Hij heet een ieder welkom en in het bijzonder ds. Jan de Visser en zijn vrouw Hannie de Visser, ook een hartelijk welkom aan onze consulent ds. L.J. Lingen. Daarna wordt gelezen uit: Ezechiël 4: 11 t/m 16 waarna een gebed wordt uitgesproken.

Tijdens deze avond zijn ongeveer 200 personen aanwezig in de kerk. De voorzitter van de kerkenraad, dhr. Jan Terlouw, en de voorzitter van de beroepingscommissie, dhr. André Groenendijk doen verslag van de werkzaamheden in de afgelopen maanden, waarbij de laatste vooral ingaat op de zoektocht van de beroepingscommissie.

De contacten met ds. Jan de Visser en zijn vrouw Hannie zijn vanaf het begin heel goed en hartelijk, er volgen meerdere gesprekken en diensten worden beluisterd en bezocht. Men besluit om verslag te doen aan de kerkenraad en een beroep voor te stellen.

Vervolgens stellen ds. Jan de Visser en zijn vrouw Hannie zich voor aan de gemeente in een samenspraak. Zij vertellen o.a. over hun leven en hun binding met Goeree Overflakkee en vooral met de

Exodus gemeente. In de pauze kunnen vragen gesteld worden aan leden van de beroepingscommissie en men kan vragen op een kaartje zetten voor de predikant.

Na de pauze worden de vragen op de kaartjes beantwoord, waarbij de vragen door enkele mensen geclusterd zijn naar onderwerp. Hierbij leren we ds. Jan de Visser nog beter kennen, vragen gaan o.a. over zijn persoonlijk leven, maar ook over zijn geloofsleven en zijn werk in de afgelopen jaren. Tijdens het tellen van de stemmen vertelt dhr. Cor van Reede het één en ander over de verschillende verbouwingsactiviteiten van de kerk o.a. in de pastorie en aan de beheerderswoning. Het is meteen een oproep aan vrijwilligers.

Tot slot volgt de stemming waarbij de uitslag als volgt is: 10 tegenstemmen, 1 onthouding en 179 stemmen voor.

De predikant en zijn vrouw worden gefeliciteerd en vervolgens wordt door de voorzitter aangegeven hoe het vervolg van de procedure nu is. Hij spreekt zijn dank uit aan de beroepingscommissie.

Mevr. Janine van Noord sluit de avond af met een gebed.

Annet van Leersum

Wisseling ambtsdragers op 4 februari jl.

In deze tijd van het jaar vinden in veel gemeenten wisseling van ambtsdragers plaats. Voor zowel kerkenraad als gemeenteleden een spannende tijd. Enerzijds de vraag van kunnen we nieuwe ambtsdragers vinden en anderzijds “stel dat ik gevraagd wordt, ben ik voldoende toegerust”. Maar niemand van ons heeft een diploma voor ambtsdrager, vandaar dat het lied “neem mij aan zoals ik ben” heel toepasselijk was. Een ding is zeker, een gemeente kan niet zonder ambtsdragers functioneren.

In deze dienst zijn bevestigd:

Margot van de Wiel	– ouderling
Riekje van Beveren	– ouderling kerkrentmeester
Fred van Leersum	– ouderling kerkrentmeester

De volgende kerkenraadsleden hebben een verlenging van hun ambtstermijn aanvaard:

Bij de ouderlingen zijn dit: Tineke Hendriks
Janine van Noord (jeugdouderling)
Elly van der Wel
Nicoline van Woerden
Jos Groeneveld
Jan van Eijken

Bij de diakenen: Joke van Driel
Bert de Boer

Afgetreden zijn: Adriaan Lodder – ouderling
kerkrentmeester
Dick van Soelen – ouderling
kerkrentmeester
Peter Baars – diaken en tevens
voorzitter kerkenraad

Adriaan, naast de regulier taken, was jij de drijvende kracht bij Aktie Kerkbalans en solidariteitskas.

Mede door jouw toedoen is de uitstraling van deze geldwerving meer persoonlijker en herkenbaarder geworden.

Dick, als secretaris bij het college van kerkrentmeesters was jij veelal de stille, maar bedachtzame kracht. Jouw verslagen waren altijd super compleet, tijdens de laatste kerkenraadsvergadering werd jij getypeerd als het geheugen van de kerkrentmeesters, een waar woord.

Peter, de eerste vijf jaar heb jij je volledig met kennis en toewijding ingezet voor diaconale zaken. Een taak welke in de huidige samenleving alleen maar belangrijker geworden is. De laatste drie jaar was jij tevens voorzitter van onze kerkenraad en lid van het breed moderamen classis Brielle, waarin jij ons vertegenwoordigde, ook hier was jouw kennis van groot belang.

Adriaan, Dick en Peter, namens kerkenraad en gemeente danken wij jullie voor de werkzaamheden welke jullie voor de Exodusgemeente hebben verricht.

Ongeacht of jullie een taak binnen of buiten de kerkenraad hebben, wij allen wensen jullie wijsheid en Gods Zegen toe.

Jan Terlouw
Voorzitter kerkenraad

Van de diaconie

De opbrengsten van de collecten in de maand januari waren:

Datum	Doel	Bedrag
7 januari	Wilde Ganzen	€ 173,05
14 januari	Voedselbank	€ 174,45
14 januari	Diaconaal Havenproject	€ 133,45
21 januari	Elijah Gambia	€ 334,00
28 januari	Stichting de Hoop	€ 159,00

De opbrengsten van de collecten in de maand februari waren:

Datum	Doel	Bedrag
4 februari	KIA Kinderen in de knel	€ 205,15
11 februari	Plaatselijk diaconaat	€ 178,65
18 februari	KIA 40 Kinderen op de vlucht	€ 211,29

25 februari	Plaatselijk diaconaat	€ 158,55
-------------	-----------------------	----------

Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Janny Vermaat

Ontmoetingsdagen 2018

Sinds enkele jaren krijgt de Diaconie 5% van de opbrengst van de Ontmoetingsdagen. Dit geld wordt geschonken aan goede doelen. Afgelopen jaar werd dit geschonken aan Henrike Dekker in Bolivia en de Stichting OZO te Middelharnis, doelen die door de gemeenteleden werden voorgedragen. Ook in 2018 willen wij de gemeente weer vragen om mee te denken over de doelen. Deze doelen kunt u bekendmaken bij Ronald van Reede en Bert Voorberg van de Ontmoetingsdagen Commissie. De Diaconie neemt dan de beslissing waar het geld naar toe gaat en tijdens de Ontmoetingsdagen wordt dit bekend gemaakt. Het duurt nog even, maar we hopen op vele reacties vanuit de gemeente.

de Diaconie

Project Amady

Van ds. Ab de Raad ontving ik de volgende mail:

Mede dankzij jullie schitterende collecte opbrengst van € 334,00 voor de stoma operatie van Amady uit Gambia, is het benodigde bedrag van € 2.000,00 bereikt.

Ben erg ontroerd door de geweldige respons die ik, in de twee maanden nadat dit project opgestart werd, mocht ontvangen.

Namens Amady, dank, dank.

Nu op naar de operatie.

U wordt op de hoogte gehouden.

Seniorenmiddag

De Seniorenmiddag hebben we gepland op donderdag 28 juni 2018.

We hopen deze middag een rondvaart te gaan maken vanuit Sint Annaland.

Schrijft u deze datum vast in uw agenda?

Te zijner tijd volgt de uitnodiging.

We hopen op een groot aantal deelnemers.

Hartelijke groet,
de Diaconie

Samenzangavond “Op weg naar Pasen”

Op 23 maart hopen we weer een samenzangavond te houden in samenwerking met de Hervormde Kerk van Sommelsdijk, Hervormde Kerk van Middelharnis en de Emmaüskerk.

OP WEG NAAR PASEN

Deze avond wordt gehouden in de Hervormde Kerk van Sommelsdijk
Aanvang: 19.30 uur .

Komt allen

Toelichting bij de komende collecten:

Zondag 18 maart Artsen zonder Grenzen Deze organisatie verleent medische hulp in oorlog- en conflictgebieden en op plaatsen waar mensenlevens worden bedreigd door ondervoeding, epidemieën of natuurrampen.

Zondag 25 maart EDUKANS Edukans is een Christelijke organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van alle mensen, door onderwijs in ontwikkelingslanden te verbeteren.

Donderdag 29 maart Stichting De Boei Deze Stichting organiseert inloophuizen, ontmoetingsplaatsen in huiselijke kring voor mensen die kanker hebben, hun naasten en/of nabestaanden. In Ouddorp wordt vanuit deze stichting ook twee keer in de maand een bijeenkomst gehouden in “De Overkant”.

Zondag 1 april KIA Pleegkinderen in de Glind. In De Glind wonen ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. In de Glind zijn 25 van de 140 huizen “gezinshuizen”. De Rudolphstichting ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in jeugddorp De Glind en in de rest van Nederland. De Rudolphstichting is een vereniging van diaconieën van de PKN. In 1911 legde ds. Rudolph de basis voor het werk van deze stichting. Hij zei: “Als kinderen buiten de samenleving vallen, moeten we een samenleving creëren waarin ze wél welkom zijn”.

Zondag 8 april Diaconaal Quotum. Alle PKN-gemeenten betalen jaarlijks een deel van de inkomsten voor landelijk diaconaal werk.

Zondag 15 april Stichting David Adom (MDA) Israël Dit is een organisatie die noodhulp verleent aan IEDEREEN in Israël, ongeacht

religie of afkomst. Zij zorgen o.a. voor een ambulancedienst en opleiding om noodhulp te verlenen. Zij zijn grotendeels afhankelijk van giften. Naast reguliere banen zijn er ook vrijwilligersplekken om de gaten in de ambulancedienst te vullen. Veerle Baars gaat de komende zomervakantie daar zes weken heen om het jeugdwilligersprogramma te volgen. Veerle zal in deze dienst een toelichting geven.

Zondag 22 april Studenten Pastoraat Rotterdam Hier kunnen, onder leiding van studentenpastor Anniek Lenselink, studenten terecht, die verdieping zoeken en nadenken over de zin van het leven of worstelen met levensvragen.

Zondag 29 april De Veldwerker Op het eiland zijn twee veldwerkers actief om jongeren met drugs- en/of alcoholproblemen te helpen hun leven weer op orde te brengen. Twee derde van de kosten wordt door de gemeente betaald. Eén derde door de kerken en andere giften.

Van de kerkrentmeesters

Opbrengst van de collecten:

Datum	Bedrag
14 januari	€ 172,40
21 januari	€ 164,45
28 januari	€ 188,40
4 februari	€ 214,82
11 februari	€ 219,80
18 februari	€ 222,86
25 februari	€ 184,20

Giften: NN € 10,--; fam. V. € 10,--

Alle gevers hartelijk dank,
namens de kerkrentmeesters

Dankuwel

Credo,

“Laten we dankbaar zijn voor wat iemand geeft”



De Aktie Kerk Balans 2018 (uw contributie aan onze kerk) is goed verlopen doch nog niet geheel afgerond. Enkelen van u beloofden de envelop te retourneren maar zijn dit, tot nu toe, vergeten. Onderstaand adres is nieuw, daar mag u het naar toesturen.

Nog niet helemaal afgerond maar wel al een mooi bedrag toegezegd gekregen, € 80.000. We hebben een gezonde kerk, fijne mensen en daarom komen we graag bij elkaar.

U allen hartelijk dank voor uw bijdrage zodat samenkomst mogelijk blijft.

Alle vrijwilligers die zich ingezet hebben; de lopers, de ouderlingen en de AKB-coördinatoren.... super bedankt. Ik weet hoe je jezelf er weer toe moet zetten, om je jas aan te trekken en 's avonds door weer en wind te gaan. Petje af, jullie zijn goud waard.

Tussentijds houd ik u op de hoogte van de geïnde toezeggingen.

Mijn adres voor verlate brieven is;
Ring 117, 3247 BN Dirksland
Scannen mag ook naar rvbeveren@outlook.com

Met een dankbare groet,

Riekje van Beveren | Kerkrentmeester
Exoduskerk | Dorpsweg 97a | 3245 VB | Sommelsdijk |
T 0187 603550 | 06 53 780 782 | rvbeveren@outlook.com

Nieuwe website Exoduskerk

Zoals u wellicht al hebt kunnen zien, beschikken we over een nieuwe website. De oude website kon door de keuze van de software moeilijk up to date worden gehouden. We hebben daarom gekozen voor een pakket van de PKN en hebben deze naar onze eigen smaak in gericht. We hebben een half jaar lang de beide websites naast elkaar gebruikt en gevuld met al het beschikbare materiaal en foto's.

De nieuwe website heeft naast het voordeel van de software, ook de mogelijkheid om meerdere groepen tegelijk toegang te geven tot hun deel van de website. Zo wordt en blijft de website van heel de Exoduskerk en niet uitsluitend van de paar mensen die hem beheren. Kijk gerust eens rond op deze website.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, mail deze dan naar: beheerwebsite@exoduskerk.nl

Jan Terlouw
Krijn Grinwis
Erik de Munck

Wijziging bankrekeningen

De Kerk is van bank aan het wisselen, wij verzoeken u in uw administratie de volgende aanpassingen te doen.

Maakt u zelfstandig geld over m.b.t. "Vrijwillige bijdrage 2018" dan is het nieuwe rekeningnummer "**NL58FVLB0699770068**".

Maakt u geld over voor de collectebonnen, graag overmaken op "**NL58FVLB0699770068**".

De Diaconie heeft ook een nieuw bankrekeningnummer: NL76 FVLB 0226 6117 95.

Vorig jaar zijn wij begonnen met het vragen van een kleine bijdrage als u de papieren versie van het mededeling blad wilt ontvangen. De mensen die dat het afgelopen jaar hebben betaald hebben als het goed is een nieuw verzoek gekregen om een bedrag van € 17,50 over te maken op "**NL58FVLB0699770068**".

Heeft u het afgelopen jaar geen abonnement gehad op de papieren versie, maar wilt u dat nu wel, dan kunt u zich opgeven bij de scriba info@exoduskerk.nl en het bedrag overmaken op het bovengenoemde rekeningnummer.

Namens de kerkrentmeesters
Fred van Leersum

Passie The Crucifixion

Uitvoering passie The Crucifixion door het Oecumenisch Koor G-O en de Maascantorij Rotterdam

Op Palmzondag 25 maart a.s. om 20.00 uur wordt "The Crucifixion", een Engelstalige passie van John Stainer, uitgevoerd in de Rooms Katholieke Kerk O.L.V. Hemelvaart in de Nieuwstraat te Oude-Tonghe.

De uitvoerenden zijn het Oecumenisch Koor Goeree-Overflakkee en de Maascantorij (cantorij van Maaskant Open Grenzen - Laurenskerk en de Doopsgezinde Gemeente) uit Rotterdam. Dit samengestelde koor bestaat uit ongeveer vijftig personen en staat onder leiding van dirigent Henk Oosthoek.

Deze Engelstalige passie duurt ongeveer een uur.

Het lijdensverhaal wordt niet zoals in de klassieke passies als recitatief gezongen, maar gelezen in het Nederlands door een lector. Ook de gemeente wordt actief bij het stuk betrokken door middel van samenzang.

De passie wordt op het orgel begeleid door Rob Soeteman. Samen met de teksten die door de lector worden gelezen, klinkt zo het lijdensverhaal. Deze passie van John Stainer is zowel indrukwekkend als ontroerend.

De toegang is gratis, maar na afloop is er wel een collecte voor de onkosten.

U bent van harte welkom op zondag 25 maart, 20.00 uur in de Rooms Katholieke Kerk te Oude-Tonghe (kerk geopend vanaf 19.30 uur).

Het kwaad...een mysterie?

Dit boek is een verslag van mijn zoektocht naar de herkomst en de oorzaak van het kwaad in de wereld en in het leven van de mens. Wie is verantwoordelijk voor dat kwaad? Is het kwaad er altijd geweest? Vanuit de Bijbel heb ik gezocht naar antwoorden. Maar veel is voor ons nog een mysterie. Wel is duidelijk dat de mens verantwoordelijk is voor veel kwaad. Waarom doen mensen dat? Wat is de oerbron van het kwaad? Is dat macht? Of gaat het om angst? Welke rol spelen emoties als boosheid, verdriet, schuld en schaamte? Kwaad veroorzaakt lijden. Waar is God in het lijden? Is lijden zinloos en mensonwaardig? Kunnen we het kwaad bestrijden? Op deze vragen reikt de Bijbel ons duidelijke handvatten aan. Met de opstanding van Jezus is het kwaad overwonnen!

De boodschap van Pasen.

Het boek is te koop via internet, bij alle boekhandels en bij ondergetekende. ISBN 978 90 8759 75 1 voor de prijs van 22,50.

Peter Visser (06 - 33706903 en email: visserp2@gmail.com).



Plexat Jongerenpagina

Jeugddiensten:

Komende zondag op 11 maart is er een jeugddienst met voorganger Herman Haan en komt de band Hineni uit Alpen aan de Rijn. Het thema van deze dienst is Moeten of mogen?! We zijn weer zeer benieuwd.

15 april komt Dhr. Theo van Teijlingen uit Goes weer een keer onze kerk bezoeken.

Onderwerp: Thuis....Altijd een feestje?!

Met zijn gitaren en zelfgeschreven Nederlandstalige luisterliedjes neemt hij je mee. Hij confronteert je met zijn teksten, laat soms een uitzicht zien van een andere wereld maar laat ook het heilige van alle dag zien in ons dagelijks leventje.

We hopen dat dit ook een mooie dienst zal worden!

De **Jadus**:

Komt iedere 2^e zondag van de maand bij elkaar in de jeugdruimte.

Dus zit je in de 1^e, 2^e, 3^e of 4^e klas van de middelbare school kom dan de 2^e zondag van de maand gezellig naar de jeugdruimte.

We beginnen om 10 uur met een kopje thee of fris.

En hebben zo 1 keer per maand hun eigen tienerdienst met onderwerp en gesprek.

De **Web** en de **Soos**:

In Januari hebben we na de kerkdienst eerst lekker pannenkoeken gegeten in de jeugdruimte en zijn daarna gaan zwemmen in de Staver. Was erg gezellig met elkaar. Ook waren er nog wat ouders die vanaf de kant toezicht gehouden hebben en een praatje met elkaar gemaakt hebben.

Komende zondag is er weer club en gaan we iets voor Pasen maken. Vrijdagavond 16 februari was de schaatsavond in Breda; waar vele tienerclubs van PKN kerken van Flakkee naar toe zijn geweest.

We waren totaal met jeugd en leiding met 190 personen. Leuk om op zo'n manier bekenden tegen te komen tijdens het schaatsen. Niet onbelangrijk; iedereen is heel gebleven.

Voor de tienerclub is er op vrijdagavond 23 maart weer een filmavond van half 8 tot half 10 in de jeugdruimte. Komen jullie ook?

Oproep examenkandidaten:

Wie is er druk bezig met de laatste schoolweken voordat je examen moet doen? Of weet je iemand die bijna examen zal gaan doen van onze kerk? Geef het alsjeblieft even door aan Ria van Eck of Janine van Noord!

Alvast bedankt en veel succes allemaal met de studie!

De Talk-inn:

Er waren afgelopen seizoen drie blokken van drie avonden; deze zijn inmiddels allemaal achter de rug. En hopen in het najaar weer verder te gaan. Deze catechisatie avonden werden gegeven in samenwerking met de Emmaüskerk, in de jeugdruimte van de Exoduskerk.

Kindernevendienst:

We zitten midden in de Veertigdagentijd met het project; Ik zorg voor jou! En iedere week komt er een kaart en iets anders uit de dokterskoffer bij het gesprekje met de kinderen in de kerk. We overleggen dan wie we een kaart gaan sturen en luisteren naar het verhaal op weg naar Pasen.

Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd zijn er spaardoosjes uitgedeeld waarin we proberen te sparen voor de organisatie Save; die probeert de kinderen te helpen die in textiel fabrieken moeten werken in India. Om dit tegen te gaan en de kinderen naar school te kunnen laten gaan.

We hopen dat er op palmzondag 25 maart veel gevulde doosjes weer ingeleverd worden!

EO jongerendag:

Op 26 mei is de jaarlijkse EO-jongeren dag in Arnhem.

Wie durft het aan met ons mee te gaan? Met de auto of de bus met meer jongeren.

Voor aanmelden of vragen kunnen jullie bij ons terecht!

Hartelijke groetjes van Ria van Eck en Janine van Noord – jeugdouders

Tel. 669367 of 06-11504461 en mail: krammerzicht@gmail.com

Tel. 645314 of 06-45446032 en mail: janinevannoord@hotmail.com

Hierna volgen nog twee stukjes over Jasper en Maud die tijdelijk of nog in het Seys-centra verbleven in Malden. Over wat eraan voorafging en de periode daar.

Jasper is als baby van 14 maanden langzaam gestopt met avondeten. Ook is hij steeds selectiever gaan eten (1 soort fruit, 1 soort toetje, 1 soort broodbeleg) Een oorzaak was er niet voor te vinden. Na verschillende onderzoeken is gebleken dat hij PDD-NOS heeft (een vorm van autisme) Dit verklaarde zijn eetprobleem.

Echter zijn we negen jaar lang bij therapeuten, artsen, psychologen enz geweest, maar niemand die Jasper kon helpen. Totdat ik bij toeval op de site van het Seys centra kwam.

Vorig jaar mei zijn we daarom naar de kinderarts geweest. Daar bleek dat hij ook nog obstipatie had, omdat hij niet genoeg voeding binnen kreeg. In juni hebben wij de aanmelding bij Seys kunnen doen. In september zijn we op intake geweest en werd ons verteld dat Jasper een 24 uren behandeling kreeg. Dit betekende dat hij van maandag t/m vrijdag opgenomen moest worden en in de weekenden gelukkig thuis was. Dit traject zou zes weken duren.

Eind november was het dan zover. Jasper wilde zelf heel graag en dat heeft hem ook heel erg geholpen! Hij kreeg daar zes sessies per dag en na twee dagen at hij! Sinds die tijd is het alleen maar vooruit gegaan (natuurlijk met vallen en opstaan) maar tot op heden eet hij heel goed en ook veel gevarieerder. Dit is ook te zien aan zijn uiterlijk! Hij is namelijk al vier kilo aangekomen en vier cm gegroeid!

Begin januari is hij thuisgekomen en zijn we een nabehandelingstraject in gegaan. Hierbij kreeg hij twee keer per week via skype therapie. Met alle tips en trucs hebben we het zelf onder de knie gekregen. Vandaag 8 maart heeft hij zijn eindgesprek gehad bij Seys en zijn we klaar met het traject. En wat waren de behandelaars blij om te zien dat Jasper er zo goed uit ziet.

We zijn heel dankbaar en blij met de lieve kaarten, berichtjes, snoepgroet, gesprekjes enz vanuit de kerk.

Het was een intensief traject maar we zien de toekomst positief tegemoet!

Groeten van: Dimitri, Caroline, Jasper en Ruben Quist.

Onze dochter en zus(je) Maud Grinwis zit sinds vorig jaar oktober opgenomen in het Seyscentra te Malden voor haar eetstoornis. Maud kampt sinds babytijd al met problemen rondom voeding. Ze kreeg borstvoeding en wat opviel was dat ze nooit zelf om voeding kwam vragen. Na 3 maanden werd ze ziek, kreeg een sonde in het ziekenhuis en weigerde daarna fles, speen en later op 6 maanden ook de lepel. Uiteindelijk met pre-logopedie hebben we haar geleerd hoe van een lepel te eten. Rond een jaar at ze met de vaste pot mee en we hebben alles aan kunnen leren. Wat wel altijd opviel was dat ze erg weinig at. Rond 22 maanden begon ze selectiever in eten te worden en door de jaren heen is dat palet alsmaar kleiner geworden. Ze at uiteindelijk alleen nog brood, kale pasta en vissticks.

Vanwege haar ernstige ondergewicht zijn we vanaf haar 4^e terecht gekomen in de hulpverlening, kinderarts, psycholoog, diëtiste, ieder deed zijn best, maar niets hielp. In 2016 zijn we doorverwezen naar een super! Eetteam in het Maasstadziekenhuis. We gingen daar elke dinsdag heen om een eetsessie te doen. Dat hebben we een maand of 4-5 gedaan, maar het bleek niet intensief genoeg voor Maud om een ommekeer te bewerkstelligen, helaas.

Toen hebben we het maar even losgelaten. We zijn als ouders heel goed geworden in het vasthouden van haar gewicht. Voor ons als ouders/gezin is het een belasting, elke dag is het merkbaar. Je neemt bepaald drinken, eten mee als je op bezoek gaat bij iemand of op vakantie gaat. Maud bleef maar klagen over dat ze zo'n honger had, hele dagen, maar de angst om te eten is groter en wint. Toen kwam het Seyscentra in beeld. Daar is ze op 9 oktober opgenomen. Het wegbrengen die eerste dag was wel heel heftig voor haar en ons als ouders. Ze zit daar ondertussen al weer 5 maanden.

In het Seyscentra verblijft ze van maandag t/m vrijdag. Overdag heeft ze van 9.00 -14.00 uur school en daarna BSO. Tussendoor oefenen ze dan met eten. 's Avonds gaat ze naar de groep die allemaal blijven slapen. Er zijn een aantal kinderen die ook al een geruime tijd daar verblijven en waar ze echt vriendjes mee geworden is. De begeleidsters zijn ontzettend lieve mensen! Elke vrijdag gaan wij als ouders naar Malden om een eetsessie met haar te doen en daarna gaan we naar huis. Wij hadden de hoop dat ze rond deze tijd lekker weer thuis zou zijn bij ons. Maar ze moet nog een tijdje blijven, omdat ze regelmatig een terugval heeft. We hebben al veel bereikt de afgelopen maanden. In de weekenden als

Maud thuis is oefenen we de eetsessies ook thuis en dat gaat gelukkig goed. De afgelopen weken hebben we als gezin gebruik kunnen maken van een kindergasthuis, vlakbij Malden, waar we een tijdelijk thuis voor Maud konden creëren, ze sliep dan bij ons en overdag ging ze naar de 'eetschool'. Wij gingen dan ook regelmatig met haar oefenen. Dat was een hele fijne tijd. Binnenkort op 31 maart is ze jarig en wordt ze 8, ze zal dan nog niet thuis zijn, maar we gaan de laatste fase in.....

Groet,

Krijn, Hanneke, Isa, Maud en Noa Grinwis

Adres gegevens zijn:
Seyscentra locatie Malden
tav Maud Grinwis
De Horst 12
6581 TE Malden

EO-jongierendag



Beste Jongere,

Het gaat weer gebeuren! DV zaterdag 26 mei 2018 is het alweer tijd voor de 43e EO-Jongerendag. De reserveringslijnen voor kaartjes zijn open.

Kijk voor info en reserveren op <https://beam.eo.nl/eo-jongerendag/tickets>. Deze toegangtickets bestel je dus zelf!

Met de bus naar de EO jongerendag!

Ook dit jaar willen we weer samen met de bus vanaf Goeree-Overflakkee naar Arnhem gaan. Je kunt je voor de bus aanmelden

via **eojdbusgo@gmail.com** onder vermelding van je voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en opstapplaats.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact op met één van onze jeugdouderlingen (zie Plexat).

Inleveren spullen Ontmoetingsdagen 2018

Zaterdag 7 april van 9.00 uur tot 11.00 uur

Ontmoetingsruimte Exoduskerk

Graag inleveren in stapelbare dozen.

Wij zijn op zoek naar mooi en goedverkoopbare spullen.

Weet u van iemand die gaat verhuizen of kleiner gaat wonen dan horen wij dit graag van u.

Namens de Ontmoetingsdagen commissie
Graag tot dan!



Koffiedienst

18 maart	Mevr. J. de Vries en Mevr. M. Stoel
25 maart	Mevr. L. Gerlings en Mevr. A. Mijs
1 april	Mevr. E. v.d. Wel en Mevr. I. Mackloet
8 april	Mevr. M. Zuidwijk en Mevr. C. v.d. Tol
15 april	Mevr. T. Hendriks en Dhr. J. Hendriks
22 april	Mevr. E. v.d. Wel en Mevr. W. Geelhoed
29 april	Mevr. J. de Leeuw en Mevr. C. Bree

Nel Ista nel@ista.nu tel. 484462 of 06-12657821



Bloemendienst

18 maart	Mevr. van Nimwegen	Sommelsdijk
25 maart	Mevr. Blankenburg	Middelharnis
1 april	Mevr. Buth	Middelharnis
8 april	Mevr. Driesse	Den Bommel
15 april	Mevr. Groenendijk	Middelharnis
22 april	Dhr. de Voogd	Middelharnis
29 april	Mevr. Riedijk	Sommelsdijk

Riet Riedijk, tel.: 487050



Oppasdienst		
18 maart	Veerle Baars	0187-602285
	Anne Akershoek	06-57740388
25 maart	Ellen Buth	06-19018873
	Sanne van Etten	06-57620601
1 april	Annemiek Wesdorp	06-38499936
1 ^e paasdag	Isa Grinwis	06-23394758
8 april	Cyrine Buskop	06-46189955
	Annefleur van Es	0187-641154
15 april	Marlien Mijnders	06-20340464
	Merel van Noord	06-26045363
22 april	Jantien Nagtegaal	06-53520306
	Maaïke den Hartogh	06-20549636
29 april	Ellen Buth	06-19018873
	Veerle Baars	0187-602285

Sta je ingeroosterd op een datum dat je niet kunt?
 Graag eerst onderling ruilen, lukt dat niet, mail me dan:
marlien_lisse@hotmail.com



Leesrooster

Maart

zo	18	Jozua 8:30-35
ma	19	Jozua 9:1-15
di	20	Jozua 9:16-27
wo	21	Jozua 10:1-15
do	22	Jozua 10:16-28
vr	23	Jozua 10:29-43
za	24	Jozua 11:1-15
zo	25	Marcus 11:1-11
ma	26	Marcus 11:12-25(26)
di	27	Psalm 7
wo	28	Marcus 14:1-11
do	29	Marcus 14:12-52
vr	30	Marcus 14:53-15:47
za	31	Genesis 1:1-2:4a



April

zo	1	Marcus 16:1-8
ma	2	Sefanja 1:1-13
di	3	Sefanja 1:14-2:3
wo	4	Sefanja 2:4-15
do	5	Sefanja 3:1-8
vr	6	Sefanja 3:9-20
za	7	Genesis 2:4b-17
zo	8	Genesis 2:18-25
ma	9	Genesis 3:1-24
di	10	Spreuken 22:17-29
wo	11	Spreuken 23:1-14
do	12	Spreuken 23:15-25
vr	13	Spreuken 23:26-35
za	14	Psalm 4
zo	15	Genesis 4:1-16
ma	16	Genesis 4:17-26
di	17	Spreuken 24:1-9
wo	18	Spreuken 24:10-22
do	19	Spreuken 24:23-34
vr	20	Psalm 10
za	21	Genesis 5:1-24
zo	22	Genesis 5:25-6:4
ma	23	Spreuken 25:1-15
di	24	Spreuken 25:16-28
wo	25	Spreuken 26:1-12
do	26	Spreuken 26:13-28
vr	27	Spreuken 27:1-11
za	28	Spreuken 27:12-27
zo	29	Genesis 6:5-22