

**Beste mensen, lieve Exodianen,**

### Nieuwe video

De Veertigdagentijd wordt dit jaar overschaduwd door een 'Vijftigdagentijd': van 12 maart tot 28 april leven we op een absoluut minimum van sociale contacten, kerkdiensten, bijeenkomsten, vergaderingen enz. De meeste onderlinge contacten lopen via Skype, FaceTime, Zoom en andere programma's met de mogelijkheid tot virtueel vergaderen. En of je wilt of niet, je moet er wel aan meedoen. Vandaar deze [videoboodschap](#). Daarin ga ik in op het verschijnsel 'zwaaiapostoraat' en ik laat alvast iets horen over de laatste zondag van april, hopelijk de laatste zondag in deze intellectuele lockdown.

### **Schrift en Tafel**

Komende zondag, 5 april, vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer. Het is de eerste zondag van een even maand, en dan hebben we altijd een dienst van Schrift en Tafel. Ik zie geen enkele reden om daar nu, in deze omstandigheden, van af te wijken. Er zijn predikanten die vinden dat je nu geen Avondmaal kunt vieren, en als je dat niet doet, dat je dan nog meer solidair bent met mensen die niets hebben, of vanwege hun geloof vervolgd worden. En misschien dat sommigen van ons dat ook zo ervaren.

Toch is dat geen reden om aan deze Maaltijd van Superverbondenheid geen aandacht te besteden. Anders gezegd: juist in deze bizarre tijden nemen we elke gelegenheid om de Verbondenheid die we met elkaar en met onze Schepper ervaren, te baat.

In de kerkdienst, die aanstaande zondag wordt uitgezonden, komen Brood en Beker aan de orde. En ik zou het fantastisch vinden, als op iedere tafel waar een laptop of een tablet of wat voor computer dan ook afgestemd is op ons Exodus-YouTubekanaal, Brood en Beker ook staan opgesteld.

Voor wie alleen is: zet een glaasje wijn of druivensap klaar, en leg op een schoteltje een stukje brood of een gebroken matze neer.

Voor echtparen: zet een fles wijn of een pak druivensap met twee glazen op tafel, zorgt voor wat stukjes brood of gebroken matses.

Voor gezinnen: zet ook een fles wijn en/of een pak druivensap klaar, met voor iedereen een glas. Je kunt een paar stukjes brood of matses op een bord leggen. Je kunt ook een wit broodje of een hele matse klaarleggen.

En als we in de dienst aangekomen zijn bij het moment, waarop we normaal gesproken in de hele kerk brood en beker met elkaar delen, doen we dat op afstand ook! In de dienst zal ik iedereen uitnodigen om thuis het brood met elkaar te delen. Daarna zal ik iedereen vragen op hetzelfde moment de wijn of het druivensap uit te delen en met elkaar te drinken.

De gedachte, dat over heel Goeree-Overflakkee ouderen, ouders, alleenstaanden en kinderen brood en beker met elkaar delen, vind ik nu al geweldig!

### **Stille Week**

De afgelopen drie weken waren al heel bijzonder, maar de komende week wordt het wel heel apart. Het is de week, waarin de kern van het christelijk geloof in zijn volle diepte, breedte en hoogte gevierd wordt. Het is de week van de intocht in Jeruzalem, het proces tegen Jezus, zijn lijden en sterven; en het is de opmaat naar een nieuwe week, waarvan de eerste dag de Opstanding van Jezus gevierd wordt.

En we zien elkaar niet. We spreken elkaar niet. Vorig jaar nog riepen we als gemeente: "De Heer is waarlijk opgestaan!". Dit jaar moet je dat via een video - opname vernemen. En ik zie nog niet zo heel snel dat iedereen thuis deze geloofsbelijdenis hard op mee: "De heer is waarlijk opgestaan!"

Maar dat geeft niet, dat geeft niet. Ook in deze digitale boodschap kunnen we ons verbonden voelen; verbonden met elkaar en verbonden met de God van het leven.

Ik wens ons allemaal een gezegende Stille Week toe.

### **Online kerkdiensten**

Heel veel mensen luisteren naar de kerkdiensten op tijdstippen waarop die normaal gesproken in het kerkgebouw gehouden worden. Ook dat is nu gedigitaliseerd. Onze kerkdiensten worden allemaal van tevoren opgenomen, en op een later tijdstip uitgezonden. En daarbij komt, dat ze allemaal later terug te luisteren zijn via YouTube.

De eerste dienst is opgenomen met één camera met ingebouwde microfoon. Bij de tweede dienst was er nog steeds sprake van één camera, maar wel met een paar andere microfoons erbij. En nog steeds was het geluid in relatie met het beeld niet geweldig.

Vandaag hebben we geëxperimenteerd met de geluidsinstallatie die vorig jaar is aangeschaft voor de jeugd. En dat ging helemaal prima! Het is mogelijk met 3, 4 of meer microfoons te werken, en dat is voor spraak en zang fantastisch.

Maar voor het beeld is er een camera nodig, die dat allemaal aankan. Nu is er wel een camera beschikbaar van één van onze gemeenteleden, maar ja, of we daar de komende 10 à 12 weken op kunnen rekenen, is weer iets anders.

Vandaar, dat we op zoek zijn naar mensen, bedrijven, zzp'ers, die bereid zijn om een goede camera te sponsoren. Het gaat om een bedrag van om en nabij de € 500. Om de online diensten kwalitatief op een zo goed mogelijk niveau voort te kunnen zetten, moet het toch mogelijk zijn om dit met elkaar op te brengen!

Grote en kleine bijdragen zijn van harte welkom. Neem even contact op met Ellis Peekstok ([epeekstok@exoduskerk.nl](mailto:epeekstok@exoduskerk.nl)) of doneer je gulle gave op NL92 RABO 0373 7251 40 t.n.v. CvK. HG Exodus Middelharnis-Sommelsdijk. Het is uiteraard niet erg, als het totaal van het aantal bijdragen de € 500 te boven gaat 😊 ! Alvast bedankt!

### **Vervolg**

Tot een volgende keer! Ik hoop vrijdag of zaterdag opnieuw bij iedereen langs te komen met een nieuwe brief en misschien een nieuwe videoboodschap!

Ontvang een heel hartelijke groet,

Ds. Jan de Visser