

Morgen is het zondag!

En dat wordt een heel bijzondere zondag! Het is namelijk Palmpasen. En normaal gesproken komen dan de kinderen binnen met Palmpasenstokken. Maar dat gaat dit jaar niet, althans niet op de manier die we gewend zijn. Dus hebben we gezocht naar andere mogelijkheden. En we zouden natuurlijk geen Exodusgemeente zijn, als we daar niet een bijzondere oplossing voor gevonden zouden hebben. In de dienst die morgenochtend wordt uitgezonden, hebben we dan ook een verrassing ingebouwd.

In deze dienst komt vanzelfsprekend ook het indringende verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem voor. Daar gaat Palmpasen namelijk over. En de intocht in Jeruzalem is natuurlijk niet te vergelijken met de intocht van het coronavirus, maar toch stellen ze ons allebei voor essentiële vragen die met de kern van ons bestaan te maken hebben.

In mijn vorige rondzendbrief heb ik het al gehad over de viering van de Maaltijd van de Heer morgenochtend. Het zou natuurlijk fantastisch zijn, als we allemaal een paar stukjes brood of matses bij de hand zouden hebben, en alvast een glaasje of een beertje wijn of druivensap hadden klaarstaan.

Zelfs op grote onderlinge afstand kunnen we van de meest alledaagse en kleine dingen bijzondere tekenen van het Koninkrijk en van ons gemeente-zijn maken. En ik weet bijna zeker dat de Allerhoogste daar zijn zegen aan zal geven!

Ik wens ons allemaal een heel bijzondere en gezegende dienst toe.

Voor de kids

Hallo allemaal! Dan heb je de hele week steeds les van je vader of moeder, of van de juffrouw via internet, en dan zit je zondagochtend wéér voor de laptop of de computer, maar dan voor een dienst die de dag ervoor al is opgenomen. Maar dat geeft allemaal niks, want het is gewoon leuk om op deze manier met elkaar, de kerk en alle andere kinderen van de Exodusgemeente samen iets heel aparts te beleven. Stel je voor dat je 80 wordt, en dat jouw kleinkinderen dan vragen: 'Opa, oma, hebben jullie de corona crisis in 2020 beleefd? Hoe was dat?' En dan kun je zeggen: 'We kregen les via internet, en we hielden zelf kerkdiensten thuis achter de computer!' Bijzonderderder wordt het niet!

Morgen is er in de dienst opnieuw een kindermoment, natuurlijk. En die bestaat uit twee, misschien zelfs wel drie onderdelen. Ik ga ze nog niet allemaal verklappen, maar wel dat er bij één onderdeel iets heel bijzonders van jullie gevraagd wordt. Jullie kunnen namelijk meedoen met de wereldberoemde **Exodus Palmpasen Bingo!** Daarvoor is het belangrijk dat je aan papa of mama vraagt of ze [dit blaadje](#) even willen uitdraaien. Ik zal morgen wel uitleggen, wat precies de bedoeling is, maar zorg er zelf voor dat je klaar zit, met een pen of een potlood én dit papiertje bij de hand!

En als dat klaar is, kun je tijdens de rest van de dienst een werkstukje maken van de intocht in Jeruzalem. En weer voor de papa's en mama's: dan moet [dit werkstukje](#) natuurlijk ook worden gedownload en uitgedraaid (zo mogelijk op een beetje stevig papier; succes).

Tot morgen en succes!

Exodus en corona

Natuurlijk zijn we allemaal in de ban van het virus, maar ik vind het wel heel bijzonder om te kunnen melden dat er binnen onze Exodusgemeente geen gevallen bekend zijn van mensen die al in het ziekenhuis zijn opgenomen vanwege de verschijnselen die bij dit virus horen, laat staan dat er sterfgevallen in onze gemeente bekend zijn. Ik vind dat aan de ene

kant heel fijn, maar aan de andere kant vind ik het ook eng! Hoe kan het, dat heel Goeree-Overflakkee donkerrood kleurt op de kaarten met virusbesmettingen, en dat onze gemeente gespaard is gebleven? Ik heb daar geen antwoord op, maar het zou zomaar kunnen zijn, dat het ergste nog moet komen. Ik weet het niet, net zomin als jullie allemaal. Maar er is geen reden tot ongerustheid, en daarom houden we ons maar aan alle maatregelen die de overheid ons oprecht.

We leven wel heel erg mee met de Emmaüskerk, waar in de afgelopen tijd minstens 13 mensen het coronavirus bleken te hebben blijkens de uitgevoerde tests. Daarnaast zijn er in afgelopen week 3 mensen begraven, die mede vanwege onderliggende klachten aan het coronavirus bezweken zijn. We wensen jullie Gods zegen toe en zijn voelbare aanwezigheid bij jullie allemaal, en in het bijzonder degene die lijden onder dit vreselijke virus!

Avondmaal

In [mijn videoboodschap van vandaag](#) wijd ik enkele woorden aan de avondmaalsviering van zondag. De laatste dagen is er op internet en in het dagblad Trouw een discussie gevoerd over de vraag of je als kerkelijke gemeente nu wel of niet het avondmaal mag vieren, als je niet eens in de gelegenheid bent elkaar de vrede van Christus toe te wensen.

Wij gaan dat dus wel doen, althans de mensen die daaraan mee willen doen, en ik zal proberen uit te leggen, waarom we dat doen.

Tot slot

Nog drie weken en drie dagen, dan is de voorlopige einddatum van deze intellectuele lockdown bereikt. Van mij mag het morgen afgelopen zijn allemaal, laat ik daar maar open en eerlijk in zijn. Het lijkt mij een feest, om gewoon weer bij iemand binnen te kunnen stappen zonder allerlei beperkingen en voorzorgsmaatregelen.

Ik zie er ook bijzonder naar uit, met de hele gemeente in een propvolle dienst samen te komen na deze crisis-ellende. Wat moet het heerlijk zijn, om in een bomvolle kerkzaal met elkaar weer te zingen, te bidden, te lezen, te luisteren en te vieren!

Het is een beetje de verzuchting uit psalm 42:

Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

Laten we hopen dat dat niet al te lang meer hoeft te duren. Ik mis jullie allemaal, en jullie missen elkaar ook, zo hoor ik bij de contactmomenten via de telefoon en bij het 'zwaaipastoraat'.

Een bijzonder hartelijke groet,

Ds. Jan de Visser