

Middelharnis, 7 april 2020

Beste mensen, lieve Exodianen,

Op de één of andere manier is het lastig om via een abonnement op een YouTube-kanaal tijdig meldingen te ontvangen van nieuwe videoboodschappen. Daarom even het volgende.

De video van gisteren is te vinden [onder deze link](#).

De boodschap die vanavond om 19.00 uur te bekijken is, staat [onder deze link](#).

Mocht er geen melding komen van een nieuwe video – je kunt er op rekenen dat ik elke dag zal proberen er één om 19.00 uur te laten zien. Het verschilt per zoekmachine een beetje hoe je het best kunt zoeken, maar met zoekopdrachten zoals 'Youtube', 'Jan de Visser', 'videoboodschap' en 'Exoduskerk' moet je volgens mij een eind komen.

En als je de moeite hebt genomen om je op mijn kanaal te abonneren, dan hoef je in YouTube natuurlijk alleen maar naar 'Mijn abonnementen' te gaan, en je bent er zo.

Tot zover de techniek voor vandaag!

### **De diensten van de komende dagen**

Vanmiddag verschijnt de reguliere Nieuwsbrief met een extra editie in verband met de vieringen in de Stille Week. Daar staan precies de tijden, waarop deze diensten worden uitgezonden.

Omdat ik niet weet, hoeveel Rondzendbrieven ik de komende dagen nog ga schrijven, neem ik hier alvast de eerste diensten door met de stand van zaken van dit moment.

Voor de vieringen op woensdag en Witte Donderdag moet je de site van de kerk goed in de gaten houden. De dienst van Witte Donderdag is opgenomen in de Emmaüskerk. Maar zoals bekend, vieren we de diensten in de Stille Week altijd gezamenlijk. Vandaar dat de technici van beide kerken hebben samengewerkt, om ervoor te zorgen, dat deze dienst voor beide kerkgemeenschappen te zien en te volgen is.

De dienst op Goede Vrijdag wordt opgenomen in onze Exoduskerk, en uitgezonden op vrijdag 10 april om 19.00 uur. Daarbij staat het verhaal van het lijden en sterven van Jezus centraal, zoals dat is opgeschreven door de evangelist. De lezingen uit dit evangelie komen op een heel verrassende manier tot ons. Ik ga dat nog niet verklappen, maar het wordt een bijzondere weergave van het evangelie.

De liturgie ziet er onder voorbehoud als volgt uit:

We zingen (uiteraard) Psalm 22: 1. De lezingen worden afgewisseld met de bijbehorende verzen uit Gezang 587. Het slotlied is Gezang 590: 'Nu valt de nacht. Het is volbracht'.

Ergens halverwege de lezingen wordt de Paaskaars 2019 gedoofd, en aan het eind van de dienst verlaten we in stilte deze uitzending.

De dienst van Stille Zaterdag gaan we vrijdagavond laat opnemen. We willen het licht van Christus duidelijk zichtbaar ontsteken in het donker. Wat mij erg mooi lijkt, is als iedereen een kaars (of een kaarsje of een waxinelichtje) klaar zet. En op het moment waarop we normaal gesproken het licht van de nieuwe Paaskaars aan elkaar doorgeven, steken we thuis allemaal die kaars aan. Dat is dan ongeveer hetzelfde als afgelopen zondag toen we met elkaar verbonden waren aan de Tafel van de Heer. Om naar uit te kijken!

We zingen in ieder geval Gezang 593: 'Licht van Christus! Heer, wij danken u!' én natuurlijk het eerste Glorialied in deze Veertigdagentijd!

In mijn volgende brief zal ik meer vertellen over de dienst van Stille Zaterdag en Paaszondag, én over alle zangers, zangeressen en instrumentalisten die deze diensten zo bijzonder maken.

Tot zover voor deze keer. De volgende Rondzendbrief verschijnt ... (dat merk je vanzelf)!

Ds. Jan de Visser