

2020 05 13

Tekst bij de videoboodschap

Soms kunnen korte zinnen een heel lang effect hebben.

We zitten in een lastige tijd. We hebben de periode van de ernstigste maatregelen wel achter de rug, allerlei zaken zijn in een paar dagen tijd versoepeld. Voor sommigen is dat een angstig gevoel, en ik herken dat wel een beetje. De verruiming van de maatregelen betekent voor veel mensen niet automatisch een grotere zekerheid. Zo van: we hebben het virus er nu wel onder, ons kan niets gebeuren – helemaal niet. De versoepeling van deze week heeft plaats onder nagenoeg dezelfde omstandigheden als vorige week: we weten nog steeds bijna niets over het virus, en een vaccin laat nog net zo lang op zich wachten als vorige week. Toch lijkt het erop alsof het ergste achter de rug is. Dat geldt in ieder geval het aantal doden en ziekenhuisopnames. Maar het is net als bij beleggen: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je weet het ooit. En dan kan de angst toeslaan.

En dan die korte zinnen. Komende zondag lezen we een bijzonder verhaal over Jezus die aan zijn leerlingen probeert duidelijk te maken, dat Hij nog maar ‘een korte tijd’ bij hen zou zijn, maar dat Hij terug zou keren, en dat zij Hem dan weer zouden zien.

Heel bijzonder: Jezus verwachtte terug te keren op aarde, terwijl zijn leerlingen nog op diezelfde aarde aanwezig waren!

In het evangelie van zondag staat tot vier keer toe, dat het om ‘een korte tijd’ zou gaan.

Je kunt de neiging om dit gesprek over te zetten naar nu, bijna niet bedwingen. Het zal niet lang duren, voordat de echte verlossing van de aarde en de mensheid een feit is; dat zegt Jezus feitelijk. Er is wel een korte tijd van narigheid en tegenslag, en dat is de tijd dat Hij niet bij zijn leerlingen zal zijn. Maar kort daarna wordt alles anders.

Het perspectief is duidelijk, en de termijnen ook. Het zal een kwestie van korte pijn zijn, en dan is Jezus weer volop onder de mensen. We weten, dat het volstrekt anders is gelopen. Maar dat geeft niet. Het gaat niet om feiten of bewijzen, het gaat om de overtuiging, het geloof, dat het perspectief dat Jezus hier schetst, ons leven bepaalt, ons richting, zin en inhoud geeft.

Hoe lang de ellende met het corona-virus gaat duren – geen idee. Maar het idee dat het een korte tijd zal zijn, houdt ons op de been, ook al duurt die korte tijd veel langer dan we gedacht hadden.

En dat perspectief, dat uitzicht, is veel en veel sterker dan de angst. Ik heb het al eens eerder gezegd: ik kan noch het virus, noch de angst wegnemen. Maar korte zinnen als die uit het evangelie van Johannes bieden wel een fundamenteel uitzicht op betere tijden.

Ik kan niet wachten!

Tot de volgende keer!