

EXODUS

Gemeente



Mededelingenblad

56^e jaargang nr. 01 januari – februari – maart 2019

www.exoduskerk.nl

Colofon

Het Mededelingenblad verschijnt 10x per jaar

Administratie

Exodus Gemeente PKN
e-mail: info@exoduskerk.nl
1^e scriba: Mevr. A.(Annet) van
Leersum-Jentink
Fabiussstraat 18
3248 AJ Melissant
Tel. 0187-602792
2^e scriba: Jannet de Vries
06-13370030

Administratie mededelingenblad

Dhr. P. Dees
Doetinchemsestraat 10
3241 AA Middelharnis
Tel. 487688

Kopij voor het volgende nummer

t/m **donderdag 21 februari 2019**
inleveren per e-mail in **Arial 11:**
→ mededelingen@exoduskerk.nl

De redactie behoudt zich het recht
voor wijziging van de kopij. Wij
vragen uw begrip hiervoor.

Redactie

Jeanet Akershoek tel. 601219
Nel Nelemans tel. 651465
Antoinette v.d. Veken
tel. 06-18204064

Kerk-autodienst: Coby v.d. Tol
tel: 482125 of 0645446031

Predikant

Ds. Jan de Visser
Berkenhof 10
3241 BA Middelharnis
e-mail: jdevisser@exoduskerk.nl
Tel.: 0187-769034

Kerkrentmeesters

Vrijwillige bijdragen en/of giften
kunnen worden gestort op
de rekening van de Exodus
Gemeente PKN:
NL92RABO0373725140

Collectebonnen

Er zijn collectebonnen te verkrijgen
van € 0,70 en € 1,40 per eenheden
van 20 stuks. U kunt deze
bestellen door het bedrag over te
maken op:

NL92RABO0373725140
t.n.v. Exodus Gemeente PKN.

Diaconie

Giften zijn welkom op de
diaconierekening van de
Exodus Gemeente PKN
NL89RABO0373710062

Inhoudsopgave

Mededelingenblad	
Colofon.....	2
Inhoudsopgave.....	3
Kerkdiensten.....	4
Kerkasiel in de Bethelkapel.....	5
Meditatie.....	7
Aandacht voor.....	9
Agenda.....	11
Uit de kerkenraad.....	13
Afscheid- en bevestigingsdienst.....	15
Niemand leeft voor zichzelf.....	16
Vriendschapsmaaltijd.....	17
Van de diaconie.....	18
Van de kerkrentmeesters.....	20
Vorming en toerusting.....	21
Meet & Eat.....	24
Plexat Jongerenpagina.....	25
Koffiedienst.....	27
Bloemendienst.....	27
Oppasdienst.....	28
Abonnement mededelingenblad.....	29
Leesrooster.....	30



Kerkdiensten

zondag 20 januari 10.00 uur	Mevr. Ank Verhoeven, Pijnacker 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Plaatselijk diaconaat	
zondag 27 januari 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Stichting Dushi huis	Bevestigingsdienst
zondag 3 februari 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Wereld diaconaat	Heilig Avondmaal
zondag 10 februari 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Diaconaal Quotum	
zondag 17 februari 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. KIA collecte Noodhulp	
zondag 24 februari 10.00 uur	ds. Paul van Dijk, Alphen a.d. Rijn 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Missionair werk De Bijbel dichterbij	
zondag 3 maart 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Plaatselijk diaconaat	Doopdienst

Elke week is het koffiedrinken na de dienst.

Alle kerkdiensten op zondagmorgen zijn te beluisteren via internet: www.exoduskerk.nl Tevens kunt u via internet voorgaande diensten nogmaals beluisteren. Bij ontvangstproblemen kunt u contact opnemen met Ellis Peekstok tel. 485397.

Kerkasiel in de Bethelkapel

De estafettedienst in Den Haag

Zoals de meesten van u wel weten, zijn er in de afgelopen maanden een paar groepen naar Den Haag gegaan om mee te werken aan een estafettedienst. Deze dienst wordt gehouden ten behoeve van een Armeens familie die met uitzetting wordt bedreigd.

In deze bijdrage ga ik in op de feiten: wat is er eigenlijk aan de hand. In een volgende editie zal ik nader ingaan op een paar bijzondere kwesties die met deze dienst te maken hebben.

Wat is er aan de hand?

De familie Tamrazyan (vader, moeder, drie kinderen) woont al bijna negen jaar in Nederland. In al die tijd heeft ze slechts één asielprocedure doorlopen, waarin de rechter twee keer ten gunste van de familie oordeelde en het de staat was die steeds in beroep ging. Van de gewone rechters hebben ze dus als gezin steeds een verblijfsvergunning gekregen.

Twee jaar nadat de laatste verblijfsvergunning is verleend is die weer ongedaan gemaakt, omdat de staat het er niet mee eens was. Vervolgens hebben de minderjarige kinderen een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor het kinderpardon. Daar heeft de staat nog eens twee jaar voor nodig gehad! Je zou dus zonder te liegen kunnen zeggen, dat de overheid de procedures zo lang heeft laten duren, niet het gezin zelf!

Meewerkcriterium

Om voor het kinderpardon in aanmerking te komen, moet je vijf jaar in Nederland wonen. Daarnaast zijn er nog een heleboel voorwaarden, waar de kinderen van het gezin allemaal keurig voldeden. Eén ding niet: de kinderen kwamen niet in aanmerking voor het kinderpardon, omdat ze niet voldeden aan het zgn. 'meewerkcriterium'. Ze hadden niet aan hun eigen uitzetting meegewerkt. Dus: in een periode waarin de rechter de overheid tot tweemaal toe verbood om tot uitzetting over te gaan, had de familie meer moeten meewerken aan haar eigen uitzetting. Nu is die regeling zelf al heel slecht, want die komt erop neer, dat de kinderen pas op de vliegtuigtrap kunnen laten zien dat ze meegewerkt hebben en zelfs dat kan nog tegen ze gebruikt worden.

Daarnaast heeft de rechter de uitzetting over tal van jaren verboden, en nu wordt dat argument tegen de kinderen gebruikt.

Schade

Neurologen, psychologen en pedagogen zijn het erover eens dat het medisch, psychisch en pedagogisch onverantwoord is om kinderen uit te zetten, die hier zo lang in onzekerheid hebben geleefd en hier geworteld zijn. Ze hebben dat opgeschreven in een zgn. 'schadenota'. Door chronische stress zijn deze kinderen al zodanig in hun ontwikkeling beschadigd, dat gedwongen uitzetting naar een ander land onverantwoord en inhumain is. Onderzoeken bevestigen dus de noodzaak van een goed werkend kinderpardon en tonen aan hoe onrechtvaardig en onmenselijk de gevolgen zijn van inperking van dat kinderpardon.

Verruiming kinderpardon

Daarom is er zo'n brede maatschappelijke beweging ontstaan die pleit voor verruiming van dat kinderpardon, zodat het meewerkcriterium niet zulke absurde gevolgen heeft als het nu heeft.

Kerkasiel Bethel

En daarom is er het kerkasiel in de Bethelkapel. En daarom doen we vanuit Middelharnis – Sommelsdijk daar graag aan mee. We vinden het als kerk vanuit ons geloof onaanvaardbaar dat deze familie zou worden uitgezet. En we hebben tijd nodig om met politici verder in gesprek te gaan over deze familie en over de absurde manier waarop dat meewerkcriterium uitwerkt.

Wordt vervolgd!

Ds. Jan de Visser

Meditatie

De drukke decembermaand is weer achter de rug. De meesten van ons zullen niet veel hebben stil gezeten de afgelopen tijd. Wellicht is er eerst sinterklaas gevierd, daarna Kerst en vlak daarna moesten de oliebollen alweer gebakken worden, veel mensen ervaren deze warme decembermaand toch als een drukke periode. Maar ook in de kerk was het een drukte van belang. Allereerst natuurlijk de zondagen van advent, een jeugddienst in deze periode, een kerkdienst op Kerstavond, de musical tijdens eerste Kerstdag, de Top2000-dienst en een kerkdienst voor het oud jaar.

En dan is het nu natuurlijk tijd voor de goede voornemens. Vaak genoemde voornemens zijn, afvallen, stoppen met roken, minder drinken, geld sparen, vaker schoonmaken, meer sporten en ga zo maar door. Maar zou een goed voornemen voor ons allemaal niet kunnen zijn, om God nog meer in ons leven te betrekken, meer uit de Bijbel te lezen of ons meer open te stellen voor God?

In de Bijbel is er ook min of meer sprake van 'goede voornemens', namelijk in de brief aan de Hebreeëen. Ze zijn misschien niet zo gemakkelijk als zodanig te herkennen, maar in de brief aan de Hebreeëen wordt er meerdere keren gesproken. Hieronder staan een paar voorbeelden van de voornemens die in Hebreeëen staan beschreven:

Hebreeëen 4:11 – “Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in de sabbatsrust en zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat”

Hebreeëen 4:16 – “Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.”

Hebreeëen 10:22 – “Laten we God naderen met een oprecht hart en een vast geloof”

Hebreeëen 10:23 – “Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die belofte heeft gedaan is trouw”

Hebreeën 10:24 – “Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen”

De eerste vijf voornemens hebben vooral betrekking op dat we toenadering tot God moeten blijven zoeken en vast moeten houden aan ons geloof en vertrouwen op Hem. Maar wat verder opvalt is dat al deze zinnen beginnen met de woorden ‘Laten we’. Door samen dingen te ondernemen en elkaar te helpen met de voornemens die we hebben staan we sterker. Dat sluit mooi aan bij het onderste voornemen, Hebreeën 10:24, waarin staat dat we elkaar moeten aansporen lief te hebben en goed te doen. Maar ook met betrekking tot het zoeken van toenadering tot God kunnen wij elkaar steunen in onze zoektocht en sterken in het geloof.

Dus laten we in het komende jaar wat minder denken aan ‘ik’ en aan materialistische en aardse dingen als sporten, afvallen en roken. Maar zullen we met elkaar proberen om ons het komende jaar meer te laten lijden door de twee kleine woordjes ‘Laten we’ zodat we niet vergeten dat we samen sterker staan. En door lief te hebben en goed te doen (met elkaar) wordt onze wereld in 2019 vast weer een stukje mooier!

Chris Vader

Aandacht voor

Het nieuwe jaar 2019 is begonnen! Mag het Licht dat met Kerst is gaan stralen meegenomen worden in dit jaar. Laten we lichtdragers zijn in de wereld om ons heen, zodat gezichten oplichten door de fakkeldragers en dat het aanstekelijk mag werken, mede door de liefde van Christus.

Huwelijksjubilea

Op 1 december 2018 waren de heer en mevrouw Pulleman-Nelis 40 jaar getrouwd.

Het bruidspaar woont Rembrandtlaan 159, 3241 AJ Middelharnis.

Op 5 januari vierden de heer en mevrouw van de Ree, Oranjelaan 6, 3247 AM Dirksland, hun 40-jarig huwelijk.

Beide bruidsparen van harte gefeliciteerd en nog vele gelukkige jaren gewenst.

Kroonjaren

Op 12 december 2018 is mevrouw J. Bolle-Goumare 85 jaar geworden .

Mevr. W.L. Westhoeve- Kamman vierde 18 december haar 80^e verjaardag.

Mevr. T.M. Zoon-Vis overstijgt de leeftijd van de zeer, zeer sterken. Op 19 december is zij 95 jaar geworden! Wat een leeftijd, proficiat.

Op 26 december heeft Cor van den Ouden de leeftijd van de zeer sterken bereikt, namelijk 80 jaar.



Komende verjaardagen

Naam	Adres	Datum en hoeveel jaar
------	-------	-----------------------

Mevrouw J. Tanis-Nagtegaal		26 januari 80 jaar
Mevrouw J.M. Vroege- v.d. Vliet		20 februari 80 jaar



Komende huwelijksjubilea

Naam	Adres	Datum en aantal jaren
Dhr. en mevr. van Dijk-Moret		26 januari 40 jaar
Dhr. en mevr. van Leersum-Jentink		16 februari 40 jaar

Alle jubilarissen van harte gelukgewenst!

Zieken

De gezondheid van de heer Piet Deurwaarder blijft broos en zorgelijk. Van harte sterkte gewenst!

Gijs en Bep Visser bezoeken regelmatig het ziekenhuis, maar samen houden ze de moed erin.

Mevrouw Nel van der Vliet kreeg een klap te verwerken. In de periode van rouw en afscheid nemen is ze in huis gevallen en heeft ze haar pols gebroken. Een enorme tegenvaller.

Mevrouw Martha Braber uit Ooltgensplaat is met onderzoeken bezig om te achterhalen waar de buikpijn vandaan komt. Veel sterkte samen!

Overlijden

Op 13 december 2018 is Nier Winkels overleden. Hij is de man van Mieke Winkels-Verschuure. De begrafenis heeft vanuit de OLV kerk te Oude Tonge plaatsgevonden.

De heer Huibert Abraham van der Vliet (Bert) is na een kort verblijf in Calando op 20 december 2018 overleden. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden in de Exoduskerk op 28 december, waarna hij in besloten kring is gecremeerd. We wensen mevrouw van der Vliet veel sterkte met het verlies.

Deze maand worden de eerste kennismakingsbijeenkomsten gehouden in Middelharnis.

Fijn dat er zoveel gemeenteleden zich hebben aangemeld. U kunt met elkaar in gesprek gaan over wat de Exoduskerk voor u betekent.

Tot slot de tekst van gezang 293 uit het oude liedboek vers 1 en 4:

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
Met een rustig, kalme moed!

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Margot van de Wiel

Agenda

Datum	Activiteit & locatie		Aanvang
22 januari	Alain Verhey in gesprek met Jan de Visser: "God en ik"		19.30 uur
28 januari	Senioren- middag		15.00 uur
5 februari	Koffiecontact bij mevr. Schouten, Rembrandtlaan 35, Middelharnis Telefoon:483765		14.30 uur
7 februari	Breicafé		13.30 uur

13 februari	Bijbelse voorwerpen zien, voelen, horen en ruiken.		14.00 uur en 19.30 uur
25 februari	Senioren-middag		15.00 uur
7 maart	Breicafé		13.30 uur



Uit de kerkenraad

In december heeft de kerkenraad voor het laatst in 2018 vergaderd. December belooft een drukke, maar vooral ook gezellige maand te worden met veel activiteiten in de kerk.

Tineke Hendriks neemt ons aan het begin van de vergadering, tijdens een moment van bezinning, mee naar de Bethel kapel in Den Haag en naar een kerkdienst in Suriname. Zij was met een aantal leden van het oecumenisch koor in Suriname. In beide diensten werd een tekst uit Romeinen 13 gelezen. Een inspirerend begin van deze vergadering.

Vervolgens worden een aantal berichten uit de post besproken. Onze kerk wordt op de website van de Wijdekerk genoemd als een kerk waar LHBTers welkom zijn, dit naar aanleiding van een stuk dat is geschreven door ds. Jan de Visser.

Vervolgens komen de voorbereidingen voor de diensten aan de orde, hoe zit het bijvoorbeeld met de opvang van jonge kinderen tijdens de dienst op eerste Kerstdag. Dit blijkt al goed geregeld.

Joke van Driel zet zich al 19 jaar in voor de kerkdienst op "Hernesseroord". Zij gaat hier mee stoppen. Namens de gemeente bedanken wij haar voor de inzet.

Aan de verschillende colleges komt het verzoek om via de mail duidelijk aan te geven wat besproken moet worden in de kerkenraad en ook als er tussentijds iets is moet dit aangegeven worden. We willen in het komende jaar proberen om meer digitaal te regelen, zodat we als kerkenraad minder vaak kunnen vergaderen. Voorwaarde is wel dat belangrijke zaken dan eventueel tussentijds gemeld worden.

Dan komen de verschillende colleges aan bod, zo geven de kerkrentmeesters aan hoe zij (dus wij als kerk) er financieel voor staan.

Er zal een werkgroepje gevormd worden met onder andere leden van de kerkrentmeesters en de diaconie. Zij gaan een inventarisatie maken van alles wat te maken heeft met beeld en geluid. Onze huidige voorzieningen zijn aan vervanging toe, maar wat willen we en wat kunnen we realiseren?

De afscheidsdienst voor Janine van Noord zal zijn op 27 januari, normaal gesproken nemen we in deze "bevestigingsdienst" afscheid

van vertrekkende kerkenraadsleden en worden nieuwe kerkenraadsleden bevestigd, maar helaas hebben we tot nu toe niemand bereid kunnen vinden om de kerkenraad te komen versterken. Tijdens de vergadering wordt besproken wie er benaderd zijn en wie we nog zouden kunnen benaderen, want een oproep om ondersteuning blijkt niet te werken. Er komt een voorstel voor een soort “vacaturebank”.

Margot zal voorlopig de rubriek “aandacht voor” in de nieuwsbrief verzorgen.

Het beleidsplan is aangepast. Het nieuwe beleidsplan 2019-2023 wordt goedgekeurd en de commissie van gemeenteleden wordt bedankt voor het werk.

Ik wens u mede namens de andere leden van de kerkenraad een goed en vooral gezond 2019 toe.

Annet van Leersum
(scriba)



Wijziging binnen het scribaat van de kerkenraad

Binnen de kerkenraad worstelen we al een aantal jaren met het goed invullen van alle taken.

Gelukkig zijn een aantal mensen binnen de kerkenraad bereid om een andere/extra taak te gaan vervullen, daarom zult u binnenkort mogelijk een aantal andere namen tegen komen.

Margot v.d. Wiel zal met ingang van 1 februari, de taak van eerste scriba overnemen, Annet van Leersum zal aanblijven maar nu als tweede scriba. Jannet de Vries zal zich gaan concentreren op het secretariaat van de kerkrentmeesters.

Annet van Leersum

Afscheid- en bevestigingsdienst

In de dienst van 27 januari a.s. gaan wij afscheid nemen van onze jeugdouderling Janine van Noord. Zij heeft aan het begin van 2018 aangegeven haar taak als jeugdouderling te willen beëindigen. Aangezien het ons niet gelukt was om vervanging voor haar taak te vinden, was Janine bereid om nog enige tijd door te gaan. Helaas is nu het moment gekomen om van Janine als jeugdouderling afscheid te nemen.

Janine, wij danken jou als Exodusgemeente voor jouw inzet gedurende de afgelopen vijf jaar.

Binnen de Exodusgemeente lopen wij tegen een groot probleem op namelijk de invulling van ambtsdrager plaatsen. Het is al geruime tijd een wens om het aantal jeugdouderlingen binnen onze kerk uit te breiden van twee naar drie, naast de reeds vacante plaats zullen we nu na het vertrek van Janine met slechts één jeugdouderling verder gaan. Deze situatie staat in schril contrast met het besluit dat tijdens de laatste gemeenteavond is genomen en in de profielschets voor een predikant is verwoord, namelijk extra aandacht voor de jongeren binnen onze gemeente.

Ook binnen de diaconie zijn ambtsdragers welke hadden willen aftreden, maar aangezien ook hier geen kandidaten zijn gevonden, gaan deze nog enige tijd door.

Door het niet kunnen opvullen van ouderlingplaatsen, is het afgelopen jaar besloten om wijken samen te voegen om toch aanspreekpunten te hebben binnen elke wijk. Uiteindelijk zijn wij van twaalf wijken teruggegaan naar vijf wijken.

Door de vacatures binnen de colleges zullen bepaalde taken op termijn niet meer kunnen worden uitgevoerd.

Door de verschuivingen welke plaatsvinden door langer aanblijven ontstaat een situatie dat volgend jaar de helft van de kerkenraad aftredend is, kortom een zorgelijke situatie.

Beste gemeenteleden, mogen wij jullie aanspreken op jullie betrokken- en verantwoordelijkheid, om met elkaar te werken aan een gezonde gemeente van Jezus Christus.

Jan Terlouw, voorzitter kerkenraad.

Niemand leeft voor zichzelf

De jaarwisseling heeft plaatsgevonden en reden om elkaar alle goeds toe te wensen, in het bijzonder een goede gezondheid

Met vreugde mogen wij binnen de Exoduskerk terugkijken op een goed verlopen kerkelijk jaar met als hoogtepunt het bevestigen van onze predikant ds. Jan de Visser.

Tevens zijn wij instaat geweest een groot aantal activiteiten binnen onze gemeente te ontplooien, waar jullie met belangstelling op hebben gereageerd.

Dit alles is tot stand gekomen dankzij de grote inzet van veel vrijwilligers welke wij als kerkenraad hiervoor heel hartelijk bedanken.

Nu staan wij aan het begin van 2019 en kijken wij met vertrouwen uit naar hetgeen komen gaat. Ook dit jaar zullen wij ons als kerk inzetten tegen het onrecht en voor de minder bedeeden binnen de samenleving, als kerk mogen wij onze ogen hiervoor niet sluiten en zullen hiertegen blijven ageren en waar mogelijk hulpbieden. Daarnaast hopen wij een betrokken kerkgemeenschap te blijven waar, met wederzijds begrip, zowel jongeren als ouderen zich thuis voelen. Wij leven in een tijd van toenemende individualisatie, waarin wij dagelijks tijdkeuzes moeten maken en prioriteiten moeten stellen. Maar zeker kerkelijk gezien mogen wij uitgaan dat “niemand voor zichzelf leeft” en wij met elkaar kerk mogen zijn.

Vanuit dat oogpunt hopen wij, ook dit jaar, een beroep op jullie te mogen doen voor de taken binnen en buiten de kerk en hopen dat jullie hiervoor tijd willen vrijmaken. Op deze wijze kunnen wij de ingeslagen weg blijven volgen en als actieve gemeente blijven voortbestaan.

Namens de kerkenraad
Jan Terlouw, voorzitter

Vriendschapsmaaltijd

In het verleden was het binnen onze kerk een goede gewoonte om met elkaar een maaltijd te gebruiken.

Dat idee van vroeger is nieuw leven ingeblazen en wij hopen op 29 maart a.s. met elkaar een vriendschapsmaaltijd te houden. Ook op deze wijze kunnen we werken aan gemeentebouw, betrokkenheid en kennismaking binnen onze kerk.

Bij deze bent u/jij, zowel jongeren als ouderen hiervoor uitgenodigd. Wij hopen op een gemêleerd gezelschap. De deur staat open voor iedereen, wil je iemand meebrengen van buiten onze kerk, geen enkel probleem.

Wat moet u zich voorstellen van deze maaltijd: door het keukenteam, eventueel aangevuld met vrijwilligers, wordt een maaltijd samengesteld, tevens zal hierbij een glaasje worden geserveerd.

Verder zal er een muzikale omljsting rond de maaltijd plaatsvinden, daarnaast is er alle ruimte om met elkaar in contact te komen.

De kosten mogen voor niemand een drempel zijn, hier wordt geen bedrag vermeld, wel willen wij je in de gelegenheid stellen een vrijwillige financiële bedrage te leveren aan het eind van deze avond.

Gelet op de voorbereiding is het van belang dat wij weten dat u/jij komt, dus wel vooraf aanmelden.

Deze aanmelding moet uiterlijk **23 maart** bij ons binnen zijn.

U/jij bent allen van harte uitgenodigd voor deze maaltijd en samenzijn op vrijdag 29 maart. Heeft u geen vervoer, geeft u dit dan aan. Wij zorgen voor vervoer.

De inloop is vanaf 17.00 uur en rond 18.00 uur zullen wij met de maaltijd beginnen.

Aanmelden kan via iterlouw@exoduskerk.nl of persoonlijk via de ouderling of diaken.

Jan Terlouw

Van de diaconie

De opbrengsten van de collecten in de maand november waren:

Datum	Doel	Bedrag
4 november	Vredesweek	€ 223,65
11 november	KIA Exodus	€ 245,75
18 november	Diaconaal Quotum	€ 164,50
25 november	Veldwerker	€ 304,20

De opbrengsten van de collecten in de maand december waren:

Datum	Doel	Bedrag
2 december	Plaatselijk diaconaal werk	€ 156,82
2 december	Voedselbank	€ 284,55
9 december	Stichting de Boei	€ 165,51
16 december	Studentenpastoraat	€ 198,54
23 december	Stichting de Hoop	€ 232,33
24 december	Light for the world	€ 299,25
25 december	Kinderen in de knel	€ 525,08
30 december	Schuldhulpmaatje	€ 310,81

Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Janny Vermaat

Toelichting bij de komende collecten:

20 jan. Plaatselijk diaconaat. Dit geld wordt besteed aan plaatselijke diaconale activiteiten.

27 jan. Stichting Dushi huis. Een Dushi huis biedt kinderen van 4 – 18 jaar een veilige woonplek, volgens de Dushi methode. De kinderen die hier komen hebben hiervoor vaak al in meerdere pleeggezinnen gewoond en hebben veelal hechtingsproblemen, een verstandelijke beperking of andere problemen. Deze kinderen hebben extra behoefte aan veiligheid en basisvertrouwen. De kinderen wonen meestal met 6 kinderen in een huis met een kleine professionele staf, die dagelijkse continuïteit biedt. Die staf wordt ondersteund door specialisten, zoals pedagoog, psycholoog en psychiater.

Ook na hun 18^e worden de kinderen nog begeleid.

3 febr. Wereld diaconaat. Het water staat Bengalen aan de lippen.

Door klimaatverandering worden overstromingen talrijker en heftiger. Hiervoor is een goede voorbereiding noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld woningen verplaatsen en waarschuwingssystemen. Medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Kerk in Actie ondersteunt deze organisatie.

10 febr. Diaconaal Quotum. Alle PKN-gemeenten betalen jaarlijks een deel van de inkomsten voor landelijk Diaconaal werk, dienst in de samenleving en oecumene.

17 febr. KIA collecte Noodhulp. Droogte overleven in Ethiopië.

Droogte, waar ook wij vorig jaar mee te kampen hadden, komt in Ethiopië elk jaar voor. Dit wordt ook door klimaatverandering alleen maar erger. Lokale partners van Kerk in Actie ondersteunen boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Zij leren onder andere over irrigatie en behoud van vruchtbare grond. Krijgen zaden, die goed tegen droogte kunnen en leren geld sparen voor slechtere tijden.

24 febr. De Bijbel dichterbij. Collecte Missionair werk. De PKN ondersteunt initiatieven, die het bijbel lezen bevorderen en mensen, soms opnieuw, enthousiast maken voor de Bijbel. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven uit het hele land brengt de Protestantse kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de bijbel kunt werken.

3 mrt. Plaatselijk Diaconaal werk. Toelichting hierboven.

Namens de diaconie Coby van den Tol

Van de kerkrentmeesters

Opbrengst van de collecten:

Datum	Bedrag
25 november	€ 277,40
2 december	€ 184,50
9 december	€ 205,25
16 december	€ 221,16
23 december	€ 253,77
24 december	€ 328,75
25 december	€ 380,15
30 december	€ 328,32

Er is een gift ontvangen van fam. L. van € 10,00.

Hartelijk dank,
namens de kerkrentmeesters,
Jannet de Vries



Vorming en toerusting

Ontmoeten – ontdekken – ontwikkelen

Alain Verhey, een ontmoeting in de Exoduskerk

Op dinsdagavond 22 januari a.s. is Alain Verhey te gast in de Exoduskerk.

Verhey heeft een zekere bekendheid opgebouwd als publiek theoloog door zijn bijdragen aan het Theologisch Elftal in Trouw.

Ds. Jan de Visser zal met hem in gesprek gaan over zijn kortgeleden verschenen boek "God en ik".

In dit boek neemt Alain Verhey de volgende vraag als uitgangspunt: wat bezielt een 21e-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in verhalen over God? Verhey is zelf misschien wel het meest nieuwsgierig naar het antwoord op die vraag. In "God en ik" schrijft hij persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof. Met een scherp oog analyseert hij onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu. Zo kun je de vastentijd zien als een 'detox' die zorgt voor meer zelfreflectie en solidariteit en zetten verhalen over Jezus, Job, Mozes en Petrus aan tot denken over hoop, vertrouwen en volharding. Al eeuwenlang putten mensen kennis, goede raad, hoop en troost uit de Bijbel.

In dit vlot geschreven boek doet Verhey verslag van zijn omzwervingen in kerk en bijbel. Zijn boek is vooral geschreven om de betekenis van de oude verhalen en kerkelijke rituelen voor een jong publiek duidelijk te maken. Zijn boek zou je een religieuze biografie kunnen noemen.

U wordt hartelijk uitgenodigd voor deze avond en vooral deel te nemen aan het gesprek.

**Plaats en tijd: Exoduskerk, Dorpsweg 97a in Sommelsdijk
Aanvang: 19.30 uur**

Bijbelse voorwerpen zien, horen en ruiken.

Op woensdag 13 februari 2019 zijn er in de Exoduskerk tal van Bijbelse voorwerpen te zien, voelen, horen en ruiken. Zij worden uitgesteld door Jaap Bönker uit Andijk. Hij is Midden-Oosten liefhebber en heeft op zijn vele reizen in de afgelopen twintig jaar een kleine 500 voorwerpen verzameld die verwijzen naar Bijbelse tijden en gebruiken. Met een volle aanhangwagen komt hij 13 februari naar Sommelsdijk. U kunt denken aan muziekinstrumenten, landbouwwerktuigen, wapens, religieuze voorwerpen, lampen, toiletartikelen en wijnzakken. 's- Middags en 's- avonds zal hij er in geuren en kleuren (letterlijk) over vertellen, zowel over de oorsprong en achtergronden alsook de cultuur waarin de voorwerpen werden gebruikt. Wij gaan terug in de tijd van onder andere Abraham en horen over zijn leven en gewoonten. U en jij zijn van harte uitgenodigd om het allemaal te komen bekijken. 's- Middags om 14.00 uur begint de eerste presentatie, bedoeld voor de schoolkinderen en hun ouders/grootouders. 's- Avonds is er een tweede presentatie voor iedereen die nieuwsgierig is: aanvang 19.30 uur. Wanneer u 's-avonds liever niet de deur uitgaat bent u natuurlijk ook in de middag van harte welkom.

Commissie Vorming en Toerusting Exoduskerk

Kunst-, antiek- en designverkoopdagen.

Twee jaar geleden hebben wij in de Exoduskerk voor de eerste keer een kunst- antiek en design evenement georganiseerd. Dit als een apart onderdeel van de jaarlijkse ontmoetingsdagen. De opbrengst was ten behoeve van onze gemeente en een deel werd aan een goed doel geschonken. Het was een geslaagd experiment.

Dit jaar opnieuw zo'n evenement op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei 2019

Het gaat om het organiseren van een tweedaags evenement met verkoop van kunst, antiek en design objecten. Geen rommelmarkt, streekproductenmarkt of koningsdagmarkt. U moet denken aan schilderkunst, grafiek, glaswerk, keramiek, bronzen beelden, zilveren voorwerpen, sieraden, kunstboeken, antiquariaat, antiek speelgoed, etc.

Het aanbod is selectief en de voorwerpen moeten in een prima conditie zijn. We bedoelen dus echt waardevolle dingen; zeg maar een minimale waarde van € 25,-.

De te verkopen voorwerpen worden uitgesteld in de ontmoetingsruimte en kunnen daar worden gekocht. Er zullen ook objecten bij zijn die geveild worden, zoals dat ook gedaan wordt tijdens de ontmoetingsdagen en de vorige verkoopdagen in 2017.

De bedoeling is dat gemeenteleden de te verkopen objecten aan de kerk schenken. Voorwerpen waar u geen emotionele binding (meer) mee hebt, maar waarvoor een verzamelaar of liefhebber best een leuke prijs wil betalen. We denken niet aan grote of antieke voorwerpen als stoelen, kasten en tafels maar aan voorwerpen, die je eigenlijk met één hand kan tillen. Wilt u eens kijken in de woonkamer, de zolderkast, die oude kist met oma-spulletjes of er iets moois voor de Exoduskerk bij zit? Heeft u iets waar u bij twijfelt of denkt dat het wellicht "rommel" is. Bel of mail ons gerust. We komen graag bij u langs om het voorwerp te bekijken.

Voorlopig bestaat het team uit:

Hedy van Dis (mail: hedyvandis@gmail.com)

Gerda Gravendeel (mail: g.gravendeel@kpnplanet.nl)

Clarens Schuring (mail: cnschuring@hotmail.com)

Bert Voorberg (mail: bertvoorberg31@gmail.com of telefoon 06-40286215)

Meet & Eat

Uitnodiging voor iedereen.

Het zal je maar gebeuren dat er zo'n uitnodiging bij u binnenvalt!!



Wij, dat zijn alle mensen die meedoen aan Meet & Eat, willen u graag uitnodigen om ook mee te doen aan de gezellige etentjes. Meet & Eat is een project waar mensen bij elkaar gaan eten of zelf gasten ontvangen voor een etentje.

De afgelopen etentjes hebben geleid tot diverse contacten met positieve ervaringen. Gezelligheid, met humor en voor herhaling vatbaar. We zijn nu een paar jaar bezig met Meet & Eat, het aantal mensen dat zich hiervoor aanmeldt groeit wel, maar we willen er zo graag nog meer bij.

U kunt zich opgeven als kok en/of als gast. Alles is bespreekbaar, u geeft zelf aan hoeveel gasten u wilt ontvangen.

Na de koppeling van gast en kok gaat de rest in onderling overleg, gezamenlijk wordt het moment bepaald.

Voor het uit eten gaan betaalt u € 5,- p.p, kinderen tot 12 jaar gratis. Dit bedrag maakt u over naar rekeningnummer NL89RABO0373710062 t.n.v. de diaconie o/v Meet & Eat.

U kunt uzelf opgeven via de mail: ellyterlouw4@gmail.com of u spreekt mij aan in de kerk. Geef alstublieft duidelijk aan of u kok of gast wilt zijn en hoeveel gasten u wilt ontvangen, beide een keer mag natuurlijk ook.

Mis deze fijne ontmoetingen niet.

Hartelijke groet,
Elly Terlouw

Plexat Jongerenpagina

Als eerste nog voor iedereen de beste wensen voor 2019!

Jeugddiensten:

Op zondag 16 december was onze voorganger Arend Voogt waar hij sprak over de tijd op weg naar Kerst. De band Exalt uit Ouddorp was er voor de muzikale begeleiding met ook al verschillende kerstliederen. Ook hier werkten een aantal jongeren mee.

Op Kerstmorgen was het dan zover: na vele keren oefenen nu dan echt de musical opvoeren voor heel veel mensen in de kerk! De musical heette: "de moeite waard". En dat was het zeker! Iedereen deed super zijn of haar best en wat zag het er leuk uit! Ook de liedjes waren goed en duidelijk te horen door alle kinderen van de kindernevendienst. Nogmaals complimenten aan iedereen die hieraan mee gewerkt heeft!

Nog zo'n topdienst hadden we op 30 december: de Top 2000 dienst. Het thema was: de zoektocht naar Hemelse muziek!

Met liveoptredens van Sietske, Jeanette, Jos en Joost.

Ook hier was voorbereiding nodig en hebben een aantal anderen zich ingezet om dit tot een mooie dienst te maken. Naar onze mening: goed gelukt!

Voor wie het nog eens na wil kijken en/of luisteren zoek op YouTube bij Top 2000 dienst Exoduskerk; ook de kerstmusical is terug te zien en horen.

De Jadus:

Er is weer Jadus op zondagmorgen 13 januari en 10 februari.

De scholieren van de middelbare school zijn allemaal van harte welkom!

Iedere 2e zondag van de maand in de jeugdruimte; gewoon tijdens de kerkdienst.

We hopen dan weer veel jeugd welkom te heten en gezellig met elkaar te kletsen over allerlei onderwerpen en Bijbelverhalen.

De **Web** en De **Soos**:

Vrijdagavond 23 november was er een sportavond voor de tienerclubs van de PKN-kerken van heel het eiland in de Gooye in Dirksland.

We hebben een team gevormd met jongens en meiden en een ontzettend leuke en sportieve avond gehad. Er waren diverse spelen zoals volleybal, trefbal, kussengevecht op de balk, maar ook werd er jenga gespeeld en spijkerbroek gehangen. En als laatste; niet te vergeten het zwembadspel. Voor de winnaar een taart en beker! Maar helaas; onze kids moesten het met een chocoladeletter doen.

In december waren we allemaal druk met de musical.

Op vrijdagavond 25 januari zal er weer Soos zijn van half 8 tot half 10 in de jeugdruimte.

Hiervoor zal er gezamenlijk met de Emmaüskerk ook nog de meet-inn bij elkaar komen. Dit is van 18.30 tot 19.30 uur in de jeugdruimte.

Vrijdagavond 15 februari is er de jaarlijkse schaatsavond in Breda; waar vele PKN tienerclubs naar toe zullen gaan.

Hartelijke groetjes van alle jeugdleiding!

Voor meer informatie:

Ria van Eck en Janine van Noord (jeugdouderlingen)

Tel. 669367 of 06-11504461 en mail: krammerzicht@gmail.com

Tel. 645314 of 06-45446032 en mail: janinevannoord@hotmail.com

Koffiedienst

20 januari	Mevr. M. van Sliedrecht en Dhr. L. van Sliedrecht
27 januari	Mevr. H. van Dis en Mevr. R. van Soelen
3 februari	Mevr. M. Stoel en Mevr. J. de Vries
10 februari	Mevr. L. Gerlings en Mevr. A. Mijs
17 februari	Mevr. E. van der Wel en Mevr. I. Mackloet
24 februari	Mevr. M. Zuidwijk en Mevr. C. van den Tol
3 maart	Mevr. T. Hendriks en Dhr. J. Hendriks

Nel Ista nel@ista.nu tel. 484462 of 06-12657821



Bloemendienst

20 januari	Mevr. Vroege	Middelharnis
27 januari	Mevr. De Vos	Middelharnis
3 februari	Mevr. De Bruin	Middelharnis
10 februari	Mevr. Dees	Middelharnis
17 februari	Mevr. Visser	Sommelsdijk
24 februari	Mevr. van Nimwegen	Sommelsdijk
3 maart	Mevr. Blankenburg	Sommelsdijk

Riet Riedijk, tel.: 487050



Oppasdienst		
20-01-2019	Annefleur van Es	0187-641154
	Anne Akershoek	06-57740388
27-01-2019	Marlien Mijnders	06-20340464
	Lotte Mijs	06-19063062
03-02-2019	Ellen Buth	06-19018873
	Iris van Noord	06-19588146
10-02-2019	Veerle Baars	06-34594742
17-02-2019	Jantien Nagtegaal	06-53520306
	Merel van Noord	06-26045363
24-02-2019	Annemiek Wesdorp	06-38499936
	Maaïke den Hartogh	06-20549636
03-03-2019	Cyrine Buskop	06-46189955
	Joëlle van den Doel	06-44728484

Sta je ingeroosterd op een datum dat je niet kunt?
 Graag eerst onderling ruilen, lukt dat niet, mail me dan:
 marlien_lisse@hotmail.com



Abonnement mededelingenblad

Wilt u een abonnement op het mededelingenblad?

Dan graag € 17,50 overmaken op bankrekeningnummer NL92RABO0373725140 t.n.v. Exodus Gemeente PKN onder vermelding van “mededelingenblad”.

Wilt u tevens uw adresgegevens doorgeven aan de scriba via e-mail: info@exoduskerk.nl of via telefoonnummer: 0187-602792 (Annet van Leersum)

Leesrooster

Januari 2019

ma	21	Ester 2:19-23
di	22	Psalm 26
wo	23	Lucas 4:1-13
do	24	Lucas 4:14-30
vr	25	Lucas 4:31-37
za	26	Lucas 4:38-44
zo	27	Ester 3:1-11
ma	28	Ester 3:12-15
di	29	Ester 4:1-8
wo	30	Ester 4:9-17
do	31	Ester 5:1-14

za	16	Jeremia 3:12-21
zo	17	Jeremia 3:22-4:2
ma	18	Jeremia 4:3-18
di	19	Jeremia 4:19-31
wo	20	Jeremia 5:1-14
do	21	Jeremia 5:15-31
vr	22	Psalm 137
za	23	Ester 8:3-17
zo	24	Ester 9:1-15
ma	25	Ester 9:16-23
di	26	Ester 9:24-28
wo	27	Ester 9:29-10:3
do	28	Psalm 94

Februari 2019

vr	1	Ester 6:1-14
za	2	Ester 7:1-8:2
zo	3	Psalm 82
ma	4	Jeremia1:1-10
di	5	Jeremia1:11-19
wo	6	Jeremia2:1-13
do	7	Jeremia2:14-22
vr	8	Jeremia2:23-29
za	9	Jeremia2:30-37
zo	10	Lucas 5:1-11
ma	11	Lucas 5:12-16
di	12	Lucas 5:17-26
wo	13	Lucas 5:27-39
do	14	Psalm 36
vr	15	Jeremia 3:1-11

Maart 2019

vr	1	Lucas 6:1-11
za	2	Lucas 6:12-26
zo	3	Lucas 6:27-38

