

EXODUS

Gemeente



Mededelingenblad

56^e jaargang nr. 02 maart – april 2019

www.exoduskerk.nl

Colofon

Het Mededelingenblad verschijnt 10x per jaar

Administratie

Exodus Gemeente PKN
e-mail: info@exoduskerk.nl
1^e scriba:
Mevr. M. (Margot) van de Wiel
p/a Dorpsweg 97a
3245 VB Sommelsdijk
Tel. 0187-485529
2^e scriba:
Mevr. A. (Annet) van Leersum
Tel. 0187-602792

Administratie mededelingenblad

Dhr. P. Dees
Doetinchemsestraat 10
3241 AA Middelharnis
Tel. 487688

Kopij voor het volgende nummer

t/m **donderdag 4 april 2019**
inleveren per e-mail in **Arial 11:**
→ mededelingen@exoduskerk.nl

De redactie behoudt zich het
recht voor wijziging van de kopij.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

Redactie

Jeanet Akershoek tel. 601219
Nel Nelemans tel. 651465
Antoinette v.d. Veken
tel. 06-18204064

Kerk-autodienst: Coby v.d. Tol
Tel: 482125 of 0645446031

Predikant

Ds. Jan de Visser
Berkenhof 10
3241 BA Middelharnis
e-mail: jdevisser@exoduskerk.nl
Tel.: 0187-769034

Adres Exoduskerk;

Dorpsweg 97a
3245 VB SOMMELSDIJK

Kerkrentmeesters

Vrijwillige bijdragen en/of giften
kunnen worden gestort op
de rekening van de Exodus
Gemeente PKN:
NL92RABO0373725140

Collectebonnen



Collectebonnen zijn te bestellen
met een waarde van € 0,70 en
€ 1,40 per eenheid van 20 stuks.
Via website/kerkapp is betaling
via Ideal en bezorging als
vanouds.

Of bedrag overmaken op:
NL92RABO0373725140 o.v.v.
collectebonnen €0,70 en/of €1,40

Diaconie

Giften zijn welkom op de
diaconierekening van de Exodus
Gemeente PKN
NL89RABO0373710062

Inhoudsopgave

Mededelingenblad	
Colofon.....	2
Inhoudsopgave.....	3
Kerkdiensten	4
Meditatie.....	5
Aandacht voor	7
Agenda.....	11
Van de diaconie.....	12
Van de kerkrentmeesters	16
Collectebonnen	17
Abonnement mededelingenblad	17
Vorming en toerusting	18
Gezamenlijke maaltijd in de Exoduskerk	20
Vrouwengespreksgroep.....	20
Plexat Jongerenpagina.....	21
Sirkelslag.....	22
Koffiedienst	24
Bloemendienst.....	24
Oppasdienst	25
Leesrooster	26



Kerkdiensten

zondag 3 maart 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Plaatselijk diaconaat	Doopdienst
Zondag 10 maart 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Kerk in actie Cuba	Jadus
zondag 17 maart 10.00 uur	Herman Haan, Toldijk 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Binnenlands diaconaat	Jeugddienst
zondag 24 maart 10.00 uur	ds. L.J. Lingen 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Kinderen in de knel	Kanselruil
zondag 31 maart 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Plaatselijk diaconaat	
zondag 7 april 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Ruwanda 25 jaar na de genocide	Heilig Avondmaal
Zondag 14 april 10.00 uur	Arend Voogt, Zuidland 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Pleegkinderen in De Glind	Palmzondag Jeugddienst

Elke week is het koffiedrinken na de dienst.

Alle kerkdiensten op zondagmorgen zijn te beluisteren via internet: www.exoduskerk.nl Tevens kunt u via internet voorgaande diensten nogmaals beluisteren. Bij ontvangstproblemen kunt u contact opnemen met Ellis Peekstok tel. 485397.

Meditatie

Ze hebben geen wijn meer (*Johannes 2:3*)

Een overbekend verhaal: de bruiloft in Kana.

Op de derde dag was er een bruiloft. De derde dag: als dat er staat, dan moet je opletten. Dan gaat er wat gebeuren. Op de derde dag verzamelt God het water en er ontstaan zeeën (Genesis 1:10). Op de derde dag werd het water in Mara in de woestijn veranderd van bitter in zoet (Exodus 15:25). Op de derde dag trokken de Israëlieten door het water van de Jordaan naar het beloofde land (Jozua 3:2). Ook in dit verhaal speelt water een belangrijke rol: water verandert in wijn!

De derde dag: de dag van de opstanding.

Het lijkt erop dat dit verhaal over de bruiloft te Kana al heen wijst naar het Paasfeest en de verheerlijking van Jezus.

Kana in Galilea. Het land van de heidenen (Matteüs 4:15). Uitgerekend in Kana gaat het gebeuren, op de derde dag. Opnieuw een heen wijzing naar het Paasfeest? Dat Jezus voor alle mensen is gekomen, gestorven en opgestaan!

Maar dan is de wijn bijna op. Dat is natuurlijk een ramp, een drama van de eerste orde. Geen wijn meer kunnen schenken betekent een schande voor de familie die het feest aanbiedt. Geen wijn staat voor geen vreugde. Het feest zal als een nachtkaarsje uitgaan.

Zelfs de zes stenen watervaten stonden zonder water en water was noodzakelijk voor het reinigingsritueel.

Het lijkt wel alsof Johannes duidelijk wil maken dat het er met de mensheid slecht voor staat. Zes vaten: zes, het getal staat voor de mens (geschapen op de zesde dag) en de beperktheid van de mens. Lege vaten: de mensen laten het erbij zitten. Komen niet meer in actie. Staan niet meer op als er sprake is van ongerechtigheid. Trekken zich het lot van de armen, de verdrukten, de vervolgdgen, de vreemdelingen, de vluchtelingen niet meer aan. Alles lijkt wel doods geworden. Ze hebben niets meer om voor te leven en om te vieren.

Maar dan komt Jezus in actie. Voor het eerst. Alsof Hij erop heeft gewacht. En het wonder voltrekt zich. De waterbakken worden tot de rand gevuld met water en het water verandert in wijn. Een groot wonder.

Jezus biedt zich als het ware zelf aan. Ik ben gekomen om weer nieuw leven mogelijk te maken. Zie, Ik maak alle dingen nieuw (Openbaring 21:5). En Hij reikt ons de beker aan, zoals Hij die aanbood aan de ceremoniemeester in Kana: proef!

Durven wij de beker van Gods goedheid, van Gods liefde te proeven en met volle teugen te genieten van het leven en dat leven te aanvaarden als uit Gods hand? Met de mooie kanten en met de verdrietige kanten.

Iedere week worden we genodigd om onze beker weer te laten bijvullen. Met wijn. Want de wijn van Gods liefde gaat nooit op. Wat zou het erg zijn als van ons, van onze gemeente zou worden gezegd: ze hebben geen wijn meer!

Zijn onze vaten gevuld met water?

Is onze beker gevuld met wijn?

Peter Visser

Aandacht voor

In de afgelopen periode is er in de gemeente veel gebeurd aan wel en wee. In de komende periode zal dat niet minder zijn. Het is goed om met elkaar mee te leven en dat er omgezien wordt naar elkaar. Er wordt positief gereageerd op het ontvangen van verstuurd kaarten. De mensen zijn er erg blij mee!

Zieken

Mevrouw Martha Braber uit Ooltgensplaat is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Ze is na onderzoek inmiddels weer thuis en ze is al aardig aan het opknappen.

Mevrouw Anneke van Gerdingen uit Sommelsdijk is aan haar rug geopereerd. Ze is thuis aan het revalideren. Ze is alweer een keer in de kerk gesignaleerd.

We werden opgeschrikt door het bericht, dat onze organist Piet Westhoeve met een longembolie in het ziekenhuis was opgenomen. Hij is weer thuis en aan de beterende hand. Hij is zijn werkzaamheden langzaamaan aan het oppakken.

Mevrouw van Prooijen uit Dirksland is al een poosje aan het sukkelen met haar gezondheid. Met medicijnen wordt het wat beter. Sterkte gewenst.

De heer Piet Deurwaarder is met behandelingen bezig. Dit maakt dat hij toch af en toe naar de kerk kan komen. Geweldig!

Het was even schrikken voor familie Quist uit Oude Tonge, toen Dimitri onwel was geworden. Nader onderzoek heeft uitgewezen, dat Dimitri zich geen zorgen hoeft te maken. Een hele opluchting voor iedereen.

Daaf den Engelsman heeft de afgelopen periode onderzoeken ondergaan. Er zijn tot op heden geen verontrustende dingen gevonden. Er volgen nog enkele onderzoeken.

Nynke Zwaga uit Middelharnis, heeft in de zomer een hersenschudding opgelopen. Daarvan is ze nog steeds niet volledig hersteld. Het beperkt haar in haar functioneren, waardoor ze maar een paar uur per week kan werken.

Leny Verhage was plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Ze heeft een hardnekkige bacterie bij zich, waardoor ze (op het moment van schrijven) nog steeds in het ziekenhuis ligt. Hopelijk krijgt ze snel de goede medicijnen en kan ze gaan opknappen.

Huwelijksjubilea

De heer en mevrouw Van Dijk-Moret uit Middelharnis waren op 26 januari 40 jaar getrouwd.

Op 16 februari waren Fred en Annet van Leersum uit Melissant 40 jaar getrouwd.

Beide paren gefeliciteerd met dit jubileum.

Kroonjaren

Mevrouw J.Tanis-Nagtegaal uit Sommelsdijk heeft haar 80-ste verjaardag op 26 januari gevierd.

Mevrouw Vroege-van der Vliet uit Middelharnis is 20 februari 80 jaar geworden.

Beide dames van harte gefeliciteerd.

Overlijden

Op donderdag 7 februari is de zoon van Nel de Roo, die op Hernesseroord woonde, op 59-jarige leeftijd overleden. Hij is begraven in Middelharnis.

De oudste broer van Jos Groeneveld is plotseling overleden. Twee weken ervoor stierf de vrouw van zijn broer. Een hele impact voor de familie.

De schoonzoon van mevrouw Wil van Welsenis, Maurice, is na een zwaar hartinfarct op 54-jarige leeftijd overleden.

Wat moet het voor ouders moeilijk zijn om een (schoon) kind te moeten verliezen. Terwijl je zelf al een respectabele leeftijd hebt bereikt. Sterkte gewenst.

Overlijden

Donderdagavond 21 februari is Wilma den Ouden op 61-jarige leeftijd overleden.

Wilma was een geruime tijd ziek. Na behandelingen en een kort verblijf in het ziekenhuis is ze twee weken geleden overgebracht naar het hospice in Zuid Beijerland.

De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 1 maart vanuit de kerk. Aanvang: 13.00 uur. Aansluitend zal ze begraven worden op de begraafplaats in Sommelsdijk.

We wensen haar kinderen en verdere familie veel sterkte.

Overlijden

In de nacht van donderdag op vrijdag 22 februari, is overleden mevrouw J.G. van Heukelom – de Ridder. Ze is 77 jaar oud geworden. De laatste twee jaar verbleef ze in Nieuw Rijsenburgh. Haar krachten namen verder af. Woensdag 27 februari is de uitvaart geweest vanuit rouwcentrum Kievit te Nieuwenhoorn, waarna de crematie heeft plaatsgevonden in rouwcentrum de Beukenhof te Schiedam. Het gemis zal groot zijn voor haar man, kinderen en kleinkinderen. Heel veel sterkte.

Tot slot

In psalm 139:2-3 staat geschreven: U weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd.

Max Lucado schrijft hierover een inspirerende gedachte.

Vertrouw op God. Als we willen leren op God te vertrouwen, moeten we accepteren dat wij misschien niet alle antwoorden weten, maar dat we weten Wie de antwoorden heeft.

Margot van de Wiel

Komende verjaardagen



Naam	Adres	Datum en hoeveel jaar
Mevrouw H. Both-Makkenze	Dijkershof 6 3245 KH Sommelsdijk	19 maart 85 jaar
Mevrouw P. van der Vliet-Melissant	De Klaver 99 3245XT Sommelsdijk	25 maart 85 jaar
Mevrouw H. Glansbeek-Abramse	Sperwer 473 3245 VP Sommelsdijk	27 maart 90 jaar



Komende huwelijksjubilea

Naam	Adres	Datum en aantal jaren
De heer en mevrouw Koole-Goudswaard	Vroonweg 20 3247 CG Dirksland	9 maart 40 jaar
De heer en mevrouw van Driel-van den Houten	Karekiet 2 3245 TX Sommelsdijk	5 april 45 jaar
De heer en mevrouw Van den Berge-Soeteman	Nieuwstraat 65 3255 AR Oude Tonge	19 maart 50 jaar
De heer en mevrouw Dubbeld-Groen	Rubensplein 61 3241 AM Middelharnis	3 april 55 jaar

Agenda

Datum	Activiteit en locatie	Aanvang
7 maart	Breicafé	13.30 uur
11 maart	Koffiecontact bij mevrouw Vroegindewei, Dorpsweg 60, Sommelsdijk. Telefoonnr.; 483081	14.30 uur
25 maart	Seniorenmiddag	15.00 uur
27 maart	Vrouwengespreksgroep in de Exoduskerk	13.45-14.00 uur
29 maart	Gezamenlijke maaltijd Exoduskerk	17.00-18.00 uur
4 april	Breicafé	13.30 uur



Van de diaconie

De opbrengsten van de collecten in de maand januari waren:

Datum	Doel	Bedrag
6 januari	Wilde Ganzen	€ 200,85
13 januari	Diaconaal Havenproject	€ 178,40
20 januari	Plaatselijk Diaconaat	€ 150,05
27 januari	Dushi huis	€ 229,25

De seniorenkring heeft een bedrag opgeleverd voor Kika van € 162,60, waarvoor hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Janny Vermaat



SchuldHulpMaatje – Goeree-Overflakkee van start

Op 4 februari jl. was het zover. Toen overhandigde voorzitter Jan-Kees Wielhouwer, onder toeziend oog van de pers, het startdocument aan wethouder Bruggeman. Daarmee is SchuldHulpMaatje op Goeree-Overflakkee officieel van start gegaan, en is Goeree-Overflakkee een van de 115 gemeenten in Nederland waar SchuldHulpMaatje actief is. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit Christelijke naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen

SchuldHulpMaatje probeert dat doel te bereiken door de inzet van 'maatjes'. Een 'maatje' is een vrijwilliger die meedenkt, praktische hulp geeft en mensen bemoedigt. Mensen die in de problemen zijn gekomen, schulden hebben en daar niet op eigen kracht uit kunnen komen. Het belangrijkste is dat een maatje goed kan luisteren, dat hij/zij zich kan verplaatsen in de hulpvrager en tijd heeft om vertrouwen te winnen en samen met de hulpvrager te zoeken naar een oplossing. Door de stress zijn mensen met schulden niet altijd meer in staat om de juiste actie te ondernemen. Het is dan belangrijk dat een maatje persoonlijke aandacht geeft en kan motiveren om vol te houden. Het maatje hoeft niet financieel onderlegd te zijn, maar affiniteit met financiën is wel handig, en het maatje mag uiteraard zelf geen schulden hebben. Het maatje stimuleert de hulpvrager in het zoeken naar hulp en begeleidt deze naar zelfstandigheid met als doel schuldenvrij te worden en te blijven.

Om maatje te kunnen worden, volgt de vrijwilliger een praktische driedaagse training. Daarin wordt geleerd hoe men een ander het beste kan helpen om de geldzaken weer op orde te krijgen. Wie aan de slag wil als maatje of meer informatie wil, kan contact opnemen met de coördinator Gerben van Asperen, via shmgo.gvanasperen@gmail.com. Aanmelden kan ook via de website <https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/goeree-overflakkee/>.

Namens de diaconie, Joke van Driel.

Toelichting bij de komende collecten:

3 maart Plaatselijk Diaconaat. Dit geld wordt besteed aan plaatselijke diaconale activiteiten.

10 maart. veertigdagentijdcollecte. Voorjaarszendingscollecte. Kerk in Actie Cuba. Jarenlang hebben Cubaanse kerken, onder het communisme, een sluimerend bestaan geleid. Nu het communistisch systeem afbrokkelt zoekt de bevolking houvast: Kerken groeien. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.

17 maart veertigdagentijdcollecte. Binnenlands diaconaat. Verlaat de gevangenis en dan? Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen en de criminaliteit achter zich laten. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Stichting Exodus Nederland, partnerorganisatie van KIA, biedt mensen, die uit de gevangenis komen een kans om te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. In elf Exodushuizen worden ex-gedetineerden via een woon- en werk programma geholpen hun leven weer op te bouwen.

24 maart veertigdagentijdcollecte: Kinderen in de knel KIA Stop kinderarbeid in India. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handje vol mensen daarvan. Het grootste deel van de bevolking verricht voor een laag loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. We lichten ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs en begeleiden werkende kinderen terug naar school. Geef in de collecte, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

31 maart Plaatselijk Diaconaat. Voor plaatselijke Diaconale activiteiten.

7 april veertigdagentijdcollecte: Ruwanda 25 jaar na de genocide. In 2019 is het 25 jaar geleden dat 1 miljoen Rwandezers werden afgeslacht door hun burens. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, wat "Geliefd kind" betekent. In de afgelopen jaren is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen, die hun ouders aan Aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.

14 april Pleegkinderen in De Glind. In het dorpje De Glind wonen ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. In De Glind zijn 28 van de 140 huizen professionele "Gezinshuizen". De Rudolph Stichting ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten om jongeren, soms met een complex trauma, te helpen om zich te ontwikkelen tot een evenwichtig mens in de maatschappij. De Rudolphstichting is een vereniging van diaconieën van de PKN. IN 1911 legde ds. Rudolph de basis voor het werk van deze stichting. Zijn motto was: "Als kinderen buiten de samenleving vallen, moeten wij een samenleving creëren waarin ze wél welkom zijn". In het dorp zijn de drie leergebieden: wonen, leren en vrije tijd met elkaar verbonden.

Namens de diaconie, Coby van den Tol.

Van de kerkrentmeesters

Collecte-overzicht kerkrentmeesters

De opbrengsten van de collecten in de maand januari waren:

Datum	Bedrag
6 januari	€ 237,27
13 januari	€ 199,25
20 januari	€ 179,15
27 januari	€ 250,25

Er is een gift ontvangen van € 50,00, waarvoor hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkrentmeesters,
Janny Vermaat



Collectebonnen

Collectebonnen zijn te bestellen met een waarde van €0,70 en €1,40 per eenheid van 20 stuks. Via de website of de kerkapp is uw betaling via Ideal en de bezorging als vanouds. Als deze manier van bestellen niet uw voorkeur geniet kunt u ook het bedrag overmaken naar NL92RABO0373725140. Onder vermelding van; “collecte-bonnen €0,70 en/of €1,40 ”

Met een vriendelijke groet,
Riekje van Beveren



Abonnement mededelingenblad

Heeft u een abonnement op het mededelingenblad, dan ontvangt u begin maart een brief met het verzoek om € 17,50 over te maken voor het verlenging van het abonnement. Het rekeningnummer van de kerk is NL92RABO0373725140 t.n.v. Exodus Gemeente PKN onder vermelding van abonnement 2019. Heeft u nog geen abonnement maar wilt u het mededelingenblad ontvangen op papier maak dan € 17,50 over op bankrekeningnummer NL92RABO0373725140 t.n.v. Exodus Gemeente PKN onder vermelding “Nieuw abonnement”. Geef via info@exoduskerk.nl uw naam, adres en woonplaats door en vermeld daarbij dat u een abonnement wilt op het mededelingenblad. U ontvangt dan bij de eerstvolgende verschijning het blad in huis.

Ter informatie, als u dit jaar het abonnement al betaald hebt dan ontvangt u geen brief.

Namens de Kerkrentmeesters,
Fred van Leersum

Vorming en toerusting

Ontmoeten – ontdekken – ontwikkelen

Wat heeft u met.....engelen?

Eind maart willen wij de vitrines in de ontmoetingsruimte inrichten met engelen. Daar kunt u zich van alles bij voorstellen.

Variërend van een beschermengeltje uit de auto, de kerstboom-engel, een engel die voor u symbool staat voor verstillig, inkeer of contact.

Of wat dacht u van een engel-tekening van uw kleinkind.

Veel mensen, ook in onze gemeente, hebben wel ergens een engel in huis. Wij willen graag uw "terafim" voor enkele maanden in de vitrine tentoonstellen. Ook een boek over engelen kan een mooie aanvulling zijn. De eerste engelen zijn al binnen en wij hebben al aardig wat toezeggingen ontvangen. U kunt uw engel de komende weken meenemen naar de kerk en afgeven aan Bert Voorberg.

Ook kunt u bellen of mailen (06-40286215 of bertvoorberg31@gmail.com).

Dan maakt hij een afspraak om het bij u af te halen.

Verkoopdagen van kunst, antiek en design vrijdag 10- en zaterdag 11 mei 2019 in de Exoduskerk.

Wij hebben de afgelopen twee weken de eerste objecten mogen ontvangen voor de kunstverkoopdagen.

Er zijn heel bijzondere voorwerpen bij. Zelfs een object van meer dan 140 miljoen jaar oud. Wij verklappen niet wat het is, maar u hoort daar zeker meer van in de komende maanden. Daarnaast een heel bijzonder "kleinood", waarvan wij nog niet de exacte herkomst weten. Een museum heeft al wel belangstelling getoond. Mooi glaswerk en een fraai Art Deco tafelklokje.

Wij merken dat dit evenement al aardig gaat leven. Wij zijn als commissie heel blij met uw hulp.

Het is een andere manier om naast de ontmoetingsdagen op een ander moment in het jaar een actie te houden voor de kerk.

Wij willen de ontmoetingsruimte omtoveren tot een verkoopruimte, waarin de aangeboden objecten stijlvol gepresenteerd zullen worden.

Het zou dan ook mooi zijn wanneer wij veel bezoekers mogen ontvangen en vragen ook al onze facebook gebruikers, twitteraars en instagrammers vooral deze kunstverkoopdagen te delen.

Wij kijken uit naar uw inbreng.

Wij denken aan mooie objecten die best een leuke waarde hebben en voor minimaal € 25,00 verkocht kunnen worden.

Keramik, glas, antieke kunstvoorwerpen, zilver, schilderijen en grafiek, antiek speelgoed, spullen uit de jaren vijftig, oude sieraden en design. Heeft u iets waarbij u twijfelt of het iets kan zijn voor de verkoopdagen, wacht niet, bel ons gewoon even op. Wij komen graag bij u langs om de voorwerpen te bekijken.

Bel of mail;

Gerda Gravendeel; tel 0187-483556 / g.gravendeel@gmail.com.nl

Hedy van Dis ; tel 0187-485537 / hedyvandis@gmail.com

Clarens Schuring; / cnschuring@hotmail.com

Bert Voorberg; tel 06- 40286215 / bertvoorberg31@ gmail.com



Woensdagmorgen drie april bent u weer van harte welkom bij de koffieochtend met noten, vanaf 10.00 uur in Emmauskerk. We drinken koffie en zingen samen bekende en minder bekende liederen uit het nieuwe liedboek en de evangelische liedbundel. Deze keer staan de liederen in het teken van de veertigdagen tijd en Pasen. U kunt zelf ook liederen aandragen. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en bij te praten. Afgelopen keer waren we met een groep van ongeveer drie en twintig mensen, uit beide kerken, en is er met veel enthousiasme gezongen. We hopen u te ontmoeten. Opgave is niet nodig. Graag tot ziens in de Emmauskerk.

Aly Witvliet, Margot van de Wiel en Emmy Lingen.

Gezamenlijke maaltijd in de Exoduskerk

Graag willen wij de gezamenlijke maaltijd **op vrijdag 29 maart a.s.** nogmaals onder uw/jullie aandacht brengen. Bij deze bent u/jij, zowel jongeren als ouderen hiervoor uitgenodigd. Wij hopen op een gemêleerd gezelschap. De deur staat open voor iedereen, wil je iemand meebrengen van buiten onze kerk, geen enkel probleem, doen. Door het keukenteam wordt een maaltijd samengesteld en wordt er een glaasje geserveerd. De maaltijd zal omlijst worden door passende livemuziek en is er gelegenheid voor onderling contact.

Aan deze avond zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage aan het eind van deze avond is welkom.

Gelet op de voorbereiding is het van belang dat wij weten dat jij/u komt, dus vooraf aanmelden. Wij hopen uw aanmelding voor 23 maart van u te ontvangen. U/jij bent van harte uitgenodigd op vrijdag 29 maart. Is het vervoer een probleem, geeft u dit dat vroegtijdig aan. In dat geval zorgen wij voor vervoer.

De inloop is vanaf 17.00 uur en rond 18.00 uur willen we met de maaltijd beginnen.

Aanmelden kan via iterlouw@exoduskerk.nl of persoonlijk via de ouderling of diaken.

Jan Terlouw

Vrouwengespreksgroep

Woensdag 27 maart komt de vrouwengespreksgroep weer bij elkaar in een zaaltje van de kerk. De inloop is van 13.45 uur tot 14.00 uur, dan staan koffie en thee weer voor ons klaar. Lenie en Bep gaan verder met het Bijbelboek Ruth.

Je bent van harte welkom.

Namens de vrouwengespreksgroep, Elly Terlouw

Plexat Jongerenpagina

Jeugddiensten;

Op zondag 17 maart is er weer een jeugddienst met als voorganger Herman Haan. Het thema van deze dienst zal zijn; "Kracht als een arend". Deze morgen komt de band; Combo Just Us uit Oude-Tonghe. Komen jullie ook? De volgende jeugddienst zal zijn op 14 april, met spreker Arend Voogt. Zet de datum alvast in je agenda!

De Jadus;

Er is weer Jadus op zondagmorgen 10 maart. De scholieren van de middelbare school zijn allemaal van harte welkom! Iedere tweede zondag van de maand in de jeugdruimte, gewoon tijdens de kerkdienst. We hopen dan weer veel jeugd welkom te heten en gezellig met elkaar te kletsen over allerlei onderwerpen en Bijbelverhalen.

De Web en De Soos;

Op vrijdagavond 25 januari hebben we bij de Soos gezellig spelletjes gedaan. Sommigen van de jeugd hadden hiervoor al Meet-Inn gehad. Bij de Web hebben de kinderen op zondag 27 januari van de jeugdruimte een echte bioscoop gemaakt. Lekker film gekeken met natuurlijk popcorn erbij. Vrijdagavond 15 februari zijn we met de Soos naar de jaarlijkse schaatsavond in Breda geweest, waar vele PKN-tienerclubs ook waren. Totaal waren we met 198 tieners en leiding. Een gezellige avond, waarbij gelukkig geen ernstige valpartijen waren. Ook bij de Web hebben ze op zondag 17 februari een leuke middag gehad. De kinderen hebben hun eigen vogelhuisje versierd.

EO jongeren dag;

EO jongeren dag is dit jaar in Rotterdam op 25 mei. Wie lijkt het leuk om hiernaartoe te gaan? Opgeven kan bij Ria van Eck of Janine van Noord.

Hartelijke groetjes van alle jeugdleiding!

Voor meer informatie: Ria van Eck (jeugdouderling)
Telefoonnummer; 0187-669367 of 06 11504461
en mail; krammerzicht@gmail.com

Sirkelslag

Vrijdag avond was het weer zover de Sirkelslag in de kerk.

Eerst lekker een frietje met een kroket gegeten en om 7 uur stonden we klaar om te beginnen. We kregen een verhaal te horen over Jozef die een mooie jas kreeg en daarna kregen we de opdracht om een jas te versieren. Hij was supermooi geworden en iedereen deed leuk mee. Daarna moesten we op de catwalk lopen en papiertjes met cijfers erop laten zien die cijfers vormen een cijfer en dat moest je invullen. We waren al heel snel klaar en stonden toen 1^e.

Daarna ging het over de put waarin Jozef werd gedumpt. We deden een spel met een pion en een put met een trap van 10 treden elke trap tree had een vraag. We hadden ze allemaal goed met behulp van een joker en fifty fifty.

Daarna moesten we woorden vormen in 2 groepen. De ene groep moest de letters vormen met hun lichaam de andere groep moest de letter raden.

Daarna moeste we met onze tenen knikkers naar de andere kant van de zaal brengen. We hadden er 64. Daarna moest je met de dobbelsteen gooien 1 was dat er niks gebeurd.

2; 1 knikker weg

3; 2 knikkers weg

4; er gaat niks weg

5; de helft gaat weg

6; er gebeurt niks.

We waren allemaal geweest alleen toen gebeurde het dat de helft weg moest toen hadden we er nog maar 32. Daarna moesten we een tafel inrichten en opstellen en moesten we een levend schilderij maken de tafel was mooi versierd. Toen moesten we weer in groepen splitsen en de ene groep die moest naar de gang en de andere groep moest 5 dingen verplaatsen. Dit ging weer als een lopend vuurtje. Uiteindelijk hebben we niet gewonnen maar hebben we wel heel veel plezier gehad. We waren 36^e van heel Nederland.

Esmay Rentes

Meet-Inn

Op vijftiendag januari kwamen de deelnemers van de Meet-Inn weer bij elkaar om het thema “Het Kwaad” te onderzoeken. Na het lezen van Bijbelteksten gingen we met elkaar in gesprek. Best een lastig onderwerp om te bespreken. Wat betekent “Het Kwaad” voor jou persoonlijk en wat betekent het voor de wereld in relatie tot God. Eenieder schreef of tekende op papier wat er in hem/haar omging met betrekking tot het kwaad. We raakten met elkaar in een mooi gesprek over dit thema. Onderwerpen zoals ruzie met vrienden, gepest worden op school, oorlog, discriminatie en nog meer kwamen aan de orde. Aangezien we “het in gesprek zijn” heel waardevol vonden, zijn we niet meer toegekomen aan het draaien van een filmpje wat we eigenlijk van plan waren. Het laatste kwartier heeft Ds. de Visser van de Exoduskerk zich bij ons gevoegd om even kennis te maken met de deelnemers van de Meet-Inn.



Op één
maart
2019 is
er weer
een
Meet-
Inn.



Deze keer is het in de **Emmaüskerk**
te Middelharnis van;
18.30 tot 21.30 uur.

We onderzoeken dan het thema “De
Schepping”. Ik zal vast verklappen
dat dit ook weer een leuke, leerzame
avond belooft te worden.

We gaan o.a. naar buiten met z'n allen en ook binnen gaan we weer actief aan de slag. Daar hebben we deze keer wel drie uren voor nodig. Vandaar dat deze Meet-Inn 21.30 uur is afgelopen. We hopen dan iedereen weer te mogen begroeten en natuurlijk zijn alle jongeren van twaalf tot zestien jaar van harte welkom, ook als je de vorige keren niet bent geweest.

Anja van Huizen

Koffiedienst

3 maart	De heer en mevrouw J. Hendriks
10 maart	Mevrouw M. Quadt en mevrouw W. Geelhoed
17 maart	Mevrouw J. de Leeuw en mevrouw C. Bree
24 maart	De heer en mevrouw R. Le Comte
31 maart	Mevrouw N. Ista en mevrouw A. van der Veken
7 april	Mevrouw A. van Eijken en mevr. J. van Nimwegen
14 april	Mevrouw N. Ista en mevrouw T. de Roos

Nel Ista nel@ista.nu tel. 484462 of 06-12657821



Bloemendienst

3 maart	Mevrouw Blankenburg	Sommelsdijk
10 maart	Mevrouw Buth	Middelharnis
17 maart	Mevrouw Groenendijk	Middelharnis
24 maart	De heer de Voogd	Middelharnis
31 maart	Mevrouw van Hassent	Sommelsdijk
7 april	Mevrouw Groenendijk	Middelharnis
14 april	Mevrouw Peeman	Sommelsdijk

Riet Riedijk, tel.: 487050



Oppasdienst		
03-03-2019	Cyrine Buskop	06-46189955
	Joëlle van den Doel	06-44728484
10-03-2019	Annefleur van Es	0187-641154
17-03-2019	Annemiek Wesdorp	06-38499936
	Anne Akershoek	06-44765774
24-03-2019	Ellen Buth	06-19018873
	Lotte Mijs	06-19063062
31-03-2019	Veerle Baars	06-34594742
	Iris van Noord	06-19588146
07-04-2019	Jantien Nagtegaal	06-53520306
	Merel van Noord	06-26045363
14-04-2019	Cyrine Buskop	06-46189955

Sta je ingeroosterd op een datum dat je niet kunt?
 Graag eerst onderling ruilen, lukt dat niet, mail me dan:
 marlien_lisse@hotmail.com



Leesrooster

Maart 2019

zo 3 Lucas 6:27-38
ma 4 Lucas 6:39-49
di 5 Lucas 7:1-10
wo 6 Psalm 53
do 7 Lucas 7:11-17
vr 8 Lucas 7:18-28
za 9 Lucas 7:29-35
zo 10 Psalm 49
ma 11 Jeremia 6:1-15
di 12 Jeremia 6:16-30
wo 13 Psalm 127
do 14 2 Timoteüs 1:1-10
vr 15 2 Timoteüs 1:11-18
za 16 2 Timoteüs 2:1-13
zo 17 Psalm 52
ma 18 Leviticus 1:1-9
di 19 Leviticus 1:10-17
wo 20 Leviticus 2:1-10
do 21 Leviticus 2:11-16
vr 22 Leviticus 3:1-5
za 23 Leviticus 3:6-11
zo 24 Leviticus 3:12-17
ma 25 2 Timoteüs 2:14-26
di 26 2 Timoteüs 3:1-9
wo 27 2 Timoteüs 3:10-17
do 28 2 Timoteüs 4:1-8
vr 29 2 Timoteüs 4:9-22
za 30 Leviticus 4:1-12
zo 31 Leviticus 4:13-21

April 2019

ma 1 Leviticus 4:22-26
di 2 Leviticus 4:27-35
wo 3 Leviticus 5:1-13
do 4 Leviticus 5:14-26
vr 5 Leviticus 6:1-6
za 6 Leviticus 6:7-11
zo 7 Psalm 59
ma 8 Hosea 1:1-9
di 9 Hosea 2:1-9
wo 10 Hosea 2:10-25
do 11 Hosea 3:1-5
vr 12 Hosea 4:1-11
za 13 Hosea 4:12-19
zo 14 Lucas 19:29-48

