

EXODUS

Gemeente



Mededelingenblad

55^e jaargang nr. 5 juli – augustus - september 2018

www.exoduskerk.nl

Colofon

Het Mededelingenblad verschijnt 10x per jaar

Administratie

Exodus Gemeente PKN
e-mail: info@exoduskerk.nl
1^e scriba: Mevr. A. (Annet) van
Leersum-Jentink
Fabiussstraat 18
3248 AJ Melissant
Tel. 0187-602792
2e scriba: Jannet de Vries
06-13370030

Administratie mededelingenblad

Dhr. P. Dees
Doetinchemsestraat 10
3241 AA Middelharnis
Tel. 487688

Kopij voor het volgende nummer

t/m **donderdag 30 aug. 2018**
inleveren per e-mail in **Arial 11:**
→ mededelingen@exoduskerk.nl

De redactie behoudt zich het recht
voor wijziging van de kopij. Wij
vragen uw begrip hiervoor.

Redactie

Jeanet Akershoek tel. 601219
Antoinette v.d. Veken tel. 601437

Kerk-autodienst: Coby v.d. Tol
tel: 482125 of 0645446031

Predikant

Ds. Jan de Visser
Berkenhof 10
3241 BA Middelharnis
e-mail: jdevisser@exoduskerk.nl
Tel.: 0187-769034

Kerkrentmeesters

Vrijwillige bijdragen en/of giften
kunnen worden gestort op
de rekening van de Exodus
Gemeente PKN:
NL58FVLB0699770068

Collectebonnen

Er zijn collectebonnen te verkrijgen
van € 0,70 en € 1,40 per eenheden
van 20 stuks. U kunt deze
bestellen door het bedrag over te
maken op:
NL58FVLB0699770068
t.n.v. Exodus Gemeente PKN.

Diaconie

Giften zijn welkom op de
diaconierekening van de
Exodus Gemeente PKN
NL76FVLB0226611795

Inhoudsopgave

Mededelingenblad

.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Colofon.....	2
Inhoudsopgave.....	3
Kerkdiensten	4
Meditatie.....	5
Start	7
Pastoralia	9
Agenda.....	12
Familieberichten	13
In memoriam Carolien Breure.....	15
Uit de kerkenraad	16
Bevestigingsdienst	17
Van de diaconie.....	18
Van de kerkrentmeesters	20
Plexat Jongerenpagina.....	21
Startzondag.....	23
Bedankt.....	23
Koffiedienst	24
Bloemendienst.....	24
Oppasdienst	25
Abonnement mededelingenblad	26
Gezocht: lege potten voor advocaat	26
Leesrooster	27



Kerkdiensten

Zondag 22 juli 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Schuldhulpmaatje	
zondag 29 juli 10.00 uur	Ank Verhoeven, Pijnacker 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Light for the world	
zondag 5 aug. 10.00 uur	ds. Overeem, Leusden 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Plaatselijk diaconaat	
zondag 12 aug. 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Kerk in Actie	Heilig Avondmaal
zondag 19 aug. 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Edukans	
zondag 26 aug. 10.00 uur	ds. A. Slabbekoorn, Goes 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Stichting de Hoop	
zondag 2 sept. 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Kika Nederland	Doopdienst
zondag 9 sept. 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. de kerk 2 ^e coll.: t.b.v. Diaconaal Quotum	Jadus

Elke week is het koffiedrinken na de dienst.

Alle kerkdiensten op zondagmorgen zijn te beluisteren via internet: www.exoduskerk.nl Tevens kunt u via internet voorgaande diensten nogmaals beluisteren. Bij ontvangstproblemen kunt u contact opnemen met Ellis Peekstok tel. 485397.

Het kruis: een overwinningskruis

In een boek dat ik kortgeleden las, werd Filippenzen 2:6-11 (NBV) weergegeven als een gedicht van tweemaal drie strofen van drie regels en in het midden de zin “de dood aan het kruis” als de centrale boodschap in dit tekstgedeelte uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi.



Hij die de gestalte van God had,
hield zijn gelijkheid aan God
niet vast,
maar deed er afstand van.
Hij nam de gestalte aan van een slaaf
en werd gelijk aan een mens.
En als mens verschenen,
heeft hij zich vernederd
en werd gehoorzaam tot in de dood –
de dood aan het kruis.
Daarom heeft God hem hoog verheven
en hem de naam geschonken
die elke naam te boven gaat,
opdat in de naam van Jezus
elke knie zich zal buigen, in de hemel
op de aarde en onder de aarde,
en elke tong zal belijden:
“Jezus Christus is Heer”
tot eer van God, de Vader.

Paulus schrijft vanuit zijn gevangenis een brief aan de gemeente te Filippi (in het noorden van Griekenland). In hoofdstuk 2 roept hij de gemeente op “eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest” (Filippenzen 2:2), want zo leven wij zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan. Over Jezus schrijft hij dan de tekst zoals hierboven vermeld (Filippenzen 2:6-11). Een tekst die het leven en de betekenis van Jezus duidelijk en beknopt weergeeft.

In deze tekst plaatst Paulus het kruis centraal. Het kruis als een teken van de overwinning op alle machten van de wereld; de overwinning van Jezus op het kwaad en de dood. Het kruis laat ons zien dat God in Zijn ondoorgrondelijke liefde gekozen heeft voor ons mensen en dat Jezus ons in Zijn dood heeft bevrijd van de last van het kwaad en van de angst voor de dood. Wij mogen als bevrijde mensen door het leven gaan.

Dat betekent dat wij enerzijds de opdracht hebben God daarvoor te danken en te loven. Iedere dag weer opnieuw. En zeker iedere week in onze viering in de kerk. Zoals Paulus het onder woorden bracht: "Jezus Christus is Heer tot eer van God, de Vader".

Dat betekent anderzijds dat wij geroepen zijn naar elkaar toe één te zijn. Eén in liefde, één van geest. Eensgezindheid uitstralen. Dan leven wij in het spoor van Jezus. Dan bouwen wij mee aan het koninkrijk van God zoals dat met de dood en opstanding van Jezus is begonnen.

In onze kerk neemt het kruis op het liturgisch centrum een centrale plaats in. Dat kruis herinnert ons steeds aan de overwinning van Jezus en de komst van Zijn koninkrijk.

En het kruis roept ons voortdurend op te kiezen voor de weg van de liefde zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.

Met ingang van 8 juli beschikken wij als gemeente weer over een eigen predikant ds. Jan de Visser met zijn vrouw Hannie. We heten hen van harte welkom. Dat we met elkaar in liefde en eensgezind verder mogen bouwen aan Gods Koninkrijk.

U komt de lof toe, U het
gezing,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der
eeuwen
(Liedboek 339a)



Peter Visser

Start

Het was een indrukwekkende week. Op zondag had de bevestigings- en intrededienst plaats. In een overvolle kerkzaal, met medewerking van bevriende predikanten, met de inzet van talloze vrijwilligers, de cantorij, de organisten, de koster en noem maar op hebben we een prachtige dienst beleefd. De kindernevendienst en de jongeren hebben hun wenskaartjes afgegeven: graag een snoeppot bij de nevendienst, en de verjaardagen vieren van de jongeren. We gaan het allemaal beleven.

Deze feestelijke dienst werd overschaduwd door het bericht van overlijden van Carolien Breure. Afgelopen woensdag heeft de begrafenisdienst plaatsgehad. Er was weer sprake van een overvolle kerkzaal, en er was weer sprake van een indrukwekkende dienst. Maar een groter verschil is bijna niet denkbaar. Zelden heb ik zoveel verdriet bij elkaar gezien als in deze dienst. Met een eveneens indrukwekkende tocht zijn we te voet naar de begraafplaats Sommelsdijk gegaan.

De uitvaart werd geleid door Peter Visser, die door de duisternis van het verdriet heen het licht van Gods liefde en de warmte van Zijn Geest heeft laten oplichten. We lazen Psalm 139: “de duisternis is als het licht”. Klasgenoten zongen een lied, alle kinderen hebben een bloem bij de kist gelegd, en zo hebben we afscheid genomen van Carolien Breure.

Een week vol tegenstellingen. Binnen paar dagen tijd maakten de grootste hoogtepunten plaats voor enorme dieptepunten. Wij zijn op een buitengewoon positieve manier aan een nieuwe fase in ons leven begonnen, terwijl voor anderen rouw en verdriet een niet meer weg te denken plaats hebben ingenomen.

Bij deze grote verschillen kunnen er gelukkig ook overeenkomsten ervaren worden. Laten we als eerste maar benoemen de zegenende aanwezigheid van de Allerhoogste. Zowel bij de inzegeningsdienst op zondag als bij de uitvaartdienst op woensdag hebben heel veel aanwezigen dat gevoeld en ervaren. Hij is erbij, in de uitersten van het menselijk bestaan.

Een tweede overeenkomst is de waarde en de rol van het gemeentelijk-zijn. Natuurlijk waren er in beide diensten veel gasten, maar die vormden samen met de Exodenaren één gemeente. Het belang van gemeenschap kan niet beter zichtbaar gemaakt worden dan in dit soort diensten.

Zo bezien is deze eerste week een start met een diepe betekenis: Gods aanwezigheid en de onderlinge band speelden een hoofdrol. Wat mij betreft mag dat voor altijd voortduren. Daar ligt voor iedereen wel een taak en een roeping in. Gemeenschapsvorming is een kwestie die ons allemaal aangaat, en je ziet de waarde ervan als het er echt op aankomt. En dan zie en merk je ook hoe de Allerhoogste in die kerkgemeenschap aanwezig kan zijn.

Laten we als gemeente heel veel tijd en energie besteden aan intensivering van de gemeenschapszin, want het zou zo maar eens kunnen, dat God daar zijn zegen aan geeft, zichtbaar en merkbaar.

Alles bij elkaar een start om nooit te vergeten.

Ds. Jan de Visser

Pastoralia

Als kerk hebben we een periode achter de rug met veel bijzondere diensten. De oudste kinderen van de kindernevendienst hebben letterlijk en figuurlijk de overstap gemaakt naar de Jadus en Meet-inn. Op zondag 1 juli is Andries de Kramer gedoopt door ds. Dick ter Horst. Op 6 juli was de trouwdag van Marloes van Es en Christiaan Luijendijk. En afgelopen zondag werd ds. Jan de Visser in een volle kerk bevestigd en aan de Exodus Gemeente verbonden. Het was een feestelijke dienst waarin ds. De Visser woorden aanhaalde die symbool staan voor onze kerk: prikkelend, uitdagend en altijd beschikbaar. Na afloop was er uitgebreid de tijd om kennis te maken met het predikanten echtpaar. Naast blijdschap was er ook verdriet, omdat we afscheid moesten nemen van Carolien Breure.

Pastorale ondersteuning

Tijdens de vacante periode heeft ds. Dick ter Horst veel bezoeken afgelegd bij de ouderen in de gemeente. Hij heeft het vertrouwen van velen gekregen en het heeft hem veel voldoening gegeven om in de wijngaard bezig te zijn. Anderzijds hebben de ouderen zijn luisterend oor en gesprek zeer gewaardeerd. In de dienst van 1 juli is ds. Ter Horst hartelijk bedankt voor het vele werk dat hij verzet heeft.

Zieken

De heer Nier Winkels uit Oude Tonge, die na een gebroken heup geruime tijd voor revalidatie in het zorghotel van Nieuw Rijsenburgh heeft verbleven, is donderdag 12 juli weer thuisgekomen. De breuk is gelukkig weer goed genezen.

De heer Wim van Putten verblijft nog in het zorghotel van Nieuw Rijsenburgh. Het gaat naar omstandigheden goed. Hij kan weer staan en wat stapjes zetten. Als volgende uitslagen gunstig zijn, kan hij misschien op termijn weer naar huis. Dat zou fantastisch zijn!

Er zijn gemeenteleden die thuis herstellen en er zijn mensen, die eenzaam zijn, tobben met chronische aandoeningen of moeite hebben met het ouder worden. Het is vaak het loslaten van de dingen die je voorheen nog kon. Het accepteren hiervan valt sommigen zwaar. We wensen u daarmee sterkte.

Gelukkig zien we gemeenteleden, die hier eerder genoemd zijn, na een periode van zorg, weer in de kerk. Zo hebben we Leentje Grootenboer, Els Dekker, Francien Dees, Hedy van Dis, Piet Deurwaarder en Aad Braber weer mogen verwelkomen. Dit stemt tot grote dankbaarheid.

Overlijden

Op 24 juni j.l. is na afnemende krachten overleden mevrouw Lena Johanna Appel-van Putten. Mevrouw Appel woonde aan het Binnenpad in Middelharnis. Het laatste half jaar verbleef zij in de Cornelia Stichting in Zierikzee. Vrijdag 29 juni is zij na een uitvaartdienst in Media Vita begraven op de algemene begraafplaats in Middelharnis. Wij wensen de familie veel sterkte toe bij dit verlies.

Overlijden

Diep geschokt en verbijsterd zijn we door het plotselinge overlijden van Carolien Breure op 4 juli. Zij laat haar man Richard en hun kinderen Luca Sanne en Floortje achter. Na een afscheidsdienst in de kerk op 11 juli, geleid door drs. Peter Visser, heeft de begrafenis plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Sommelsdijk. We wensen Richard, de kinderen en allen die hen dierbaar zijn heel veel sterkte voor de komende periode. Een in memoriam leest u verderop.

Vakantietijd

Een periode van rust is aangebroken. De scholen zijn dicht, sommige bedrijven liggen stil. Er is tijd om afstand te nemen van drukke werkomstandigheden, betaald of vrijwillig. Velen trekken erop uit en anderen blijven in hun eigen omgeving. Voor veel ouderen is dit geen fijne periode, omdat kinderen en kleinkinderen vaak ver weg zijn. Misschien kunt u als gemeentelid, mensen die thuisblijven een kaartje sturen of met hen een telefoontje plegen voor een moment van aandacht. Dat zullen ze op prijs stellen.

Tot slot een Keltische reis- en zegenwens van de Ierse monnik
St. Patrick.

De Heer zij vóór je om de juiste weg te wijzen.

De Heer zij achter je om je in de armen te sluiten
en om te beschermen tegen gevaar.

De Heer zij onder je om je op te vangen
wanneer je dreigt te vallen.

De Heer zij in je om je te vertroosten als je verdriet hebt.

Hij omgeve je als een beschermende muur,
Wanneer anderen over je heen vallen.

De Heer zij boven je om je te zegenen.

Zo zegene je God, vandaag, morgen en in de eeuwigheid!

Margot van de Wiel

Agenda

Datum	Activiteit & locatie	Aanvang
2 aug	Géén breicafé	
7 aug	Koffiecontact bij mevr. Dubbeld Rubensplein 61 te Middelharnis Tel. 484179	14.30 uur
27 aug	Senioren middag	15.00 uur
6 sept	Breicafé	14.45 uur jeugdruimte
16 sept	Vredesdienst Oecumenische werkgroep Goeree Overflakkee RK kerk te Achthuizen	19.00 uur
23 sept	Startzondag in de Exoduskerk	10.00 uur

Familieberichten

Gedoopt

Naam	Adres	Woonplaats
A.A.M. de Kramer	Zoutweide 306	3223MH Hellevoetsluis

Kerkelijke huwelijksinzegening

Datum	Naam	Adres	Woonplaats
06-07-18	Marloes van Es en Christiaan Luijendijk	Crispijn 41	3255NB Oude-Tonge

Verhuisd

Naam:	Oud adres:	Nieuw adres:
Dhr. P.G. Verspuij.	Edison 7, 3241LS Middelharnis.	Kloveniersburgwal 142, 1012CZ Amsterdam.
Dhr. G.J. Jentink.	Vliedberglaan 100 K1021 3253VT Ouddorp.	Vliedberglaan 102 3253VT Ouddorp.
Fam. T.C. Buth – van den Hoek.	Dirkdoensweg 47 3253AD Ouddorp.	Staakweg 199 3247BV Dirksland.
Fam. T. Kats.	Rembrandtlaan 181 3241AJ Middelharnis.	Frans Halslaan 15 3241AB Middelharnis.
Fam. G. Stelma.	Wittendijk 14 5051GB Goirle.	Verzonken Kasteel 1 5071KB Udenhout.

Ingeschreven

Naam	Adres	Woonplaats
Dhr. J.P. Dogterom.	Langeweg 30.	3255LJ Oude-Tonge.
Fam. J. de Visser.	Berkenhof 10.	3241BA Middelharnis.

Uitgeschreven

Naam	Adres	Woonplaats
Mevr. A. Meijer & fam Kirindongo.	Voorstraat 37.	3241BG Sommelsdijk.
J.L. van Toor.	Irissenpad 27.	3251DA Stellendam.
Fam. A. Troost - Jansen	Venusstraat 14.	3255TM Oude-Tonge

Overleden

Datum	Naam	Woonplaats
24-06-2018	Mevr. L.J. Appel - van Putten.	Middelharnis.
04-07-2018	Mevr. C. Breure - Maliepaard.	Middelharnis.

Ledenadministratie Exoduskerk
Theo van Dijk

In memoriam Carolien Breure

Op 4 juli 2018 is in de leeftijd van 37 jaar overleden Carolien Breure - Maliepaard. Echtgenote van Richard Breure en mama van Luca Sanne en Floortje. Groot is de verslagenheid en intens het verdriet in dit gezin en bij de families Breure en Maliepaard. In een dienst op 11 juli in de Exoduskerk hebben we afscheid van Carolien genomen in het geloof dat God ieder mens kent en dat de Goede Herder geen van Gods kinderen in de steek laat. Dwaalt er een schaap af, dan zoekt Hij het op en brengt het schaap weer 'thuis'. Zo is Carolien 'thuis' gekomen en mag zij wonen bij God. In dit vertrouwen en met dank voor alles wat zij aan haar dierbaren heeft gegeven, hebben we haar toevertrouwd aan God. Carolien is begraven op de Algemene Begraafplaats te Sommelsdijk. Het gezin woont aan de Singelkade 48 te Middelharnis.

Peter Visser

Uit de kerkenraad

Ds. Jan de Visser is meteen goed van start gegaan. Na een hele fijne en mooie bevestigingsdienst wordt hij de volgende dag al verwacht bij de kerkenraad voor de eerste vergadering na het in dienst treden. In deze vergadering is het belangrijkste onderwerp toch wel de afspraken die wij als kerkenraad met de nieuwe predikant maken en ds. Jan heeft ook de gelegenheid om aan ons vragen te stellen. Het gaat daarbij vooral om het invullen van de eerste tijd en de aandachtspunten voor de komende periode. Zoals tijdens de vergadering ook gezegd wordt, ds. Jan stapt op een rijdende trein of een varende boot, het is maar waar je van houdt, we kunnen niet verwachten dat hij meteen alles weet. Afgesproken wordt dat ds. Jan in de eerste periode zo veel mogelijk kennis gaat maken met alle verschillende groepen die actief zijn binnen onze kerk. Vlak voor zijn komst hebben we als kerkenraad een lijst samengesteld en dan blijken er binnen de kerk zo'n veertig groepen en groepjes actief bezig te zijn. Gelukkig komt de zomerperiode eraan en draait alles niet op volle toeren, dus hij kan een mooie start maken. Tijdens deze vergadering is ook aandacht voor een aantal heel praktische zaken, zo wordt de dienst van gisteren nog even geëvalueerd en ook alles wat daaromheen geregeld was aan b.v. catering en het parkeerbeleid. Op enkele kleine puntjes na is de organisatie prima verlopen met dank aan een kleine commissie van kerkenraadsleden en gemeenteleden, die de voorbereiding heeft gedaan. Het overlijden van Carolien Breure – Maliepaard en de voorbereidingen rond haar uitvaart komen ook kort aan de orde. De nieuwe Classis Delta, waar wij sinds kort onder vallen vraagt aandacht voor een bijeenkomst vlak na de zomervakantie, afgesproken wordt dat er drie personen naar deze bijeenkomst gaan. Verder is er aandacht voor de nieuwe wijkindeling en het werken in wijkteams, in de ene wijk loopt dit al beter dan in de andere. Binnenkort zult u nader geïnformeerd worden, maar voor de meeste mensen verandert er weinig, het is vooral voor de kerkenraad een andere manier van werken en vergaderen, waarbij het doel o.a. is dat we wat minder vaak als grote kerkenraad bij elkaar komen, maar dat er meer aandacht is voor de gemeenteleden.

Tot slot spreken we nog weer over de AVG (de nieuwe privacywet), ook wij als kerk hebben hier mee te maken, gelukkig is er iemand gevonden die naar onze situatie gaat kijken, zodat we de nodige extra maatregelen kunnen nemen als dat nodig is, maar we willen ook zeker niet voor de muziek uit lopen.

Ik wens u allen een mooie zomer.
Annet van Leersum

Bevestigingsdienst

Op zondag 8 juli hebben wij ds. Jan de Visser als onze predikant mogen bevestigen. Voorafgaand zijn veel gemeenteleden bezig geweest met de invulling en verzorging van deze dienst. De hapjes zijn door een aantal gemeenteleden zelf verzorgd. Na afloop van de dienst mochten wij als Exodusgemeente veel complimenten in ontvangst nemen ten aanzien van de dienst, de opstelling in kerk en overige ruimten en de verzorging van hapjes en drankjes. Ondanks de hoge temperatuur bleef deze op alle fronten beheersbaar. Er was duidelijk sprake van een goede en sfeervolle bevestigingsdienst met na afloop veel waardevolle contacten. De inschatting van de hoeveelheid genodigden en gemeenteleden was vooraf moeilijk, uiteindelijk hebben een 350 personen de bevestigingsdienst bijgewoond. Dankzij de inzet van veel gemeenteleden is deze bevestigingsdienst zeer succesvol verlopen. Namens kerkenraad, en de complimenten van talloze gasten, onze hartelijke dank voor jullie professionele inzet.

Jan Terlouw
Voorzitter kerkenraad

Van de diaconie

De opbrengsten van de collecten in de maand juni waren:

Datum	Doel	Bedrag
3 juni	Diaconaal Quotum	€ 148,60
10 juni	Werelddiaconaat tbv Guatemala	€ 139,90
10 juni	Voedselbank	€ 235,10
17 juni	KIA Inloophuizen	€ 155,60
24 juni	Plaatselijk diaconaat	€ 176,55

Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Janny Vermaat

Seniorenmiddag

Op 28 juni hebben we ons jaarlijkse seniorenuitje gehad. Het weer was geweldig mooi. De stemming zat er gelijk goed in. We vertrokken rond 12.30 uur bij de kerk om naar St. Annaland te gaan. Daar lag de rondvaartboot de Frisia2 al op ons te wachten. We voeren de Oosterschelde op richting de Zeelandbrug waar we genoten van de zeehondjes die daar op een drooggevalen plaat lagen. En zoals het hoort in Zeeland, koffie met een Zeeuwse bolus. Om 16.00 uur waren we weer terug in de Ontmoetingsruimte. Na een glaasje te hebben gedronken hebben we genoten van een heerlijk warm/koud buffet. De dames van ons keukenteam hadden weer goed gezorgd voor ons. Het was een gezellige, sfeervolle middag. Rond 19.00 uur hebben we weer afscheid van elkaar genomen.

We hopen dat eenieder, net zoals wij van de Diaconie, ervan genoten heeft.

Annelies, Bert, Coby en Joke.

Toelichting bij de komende collecten

22 juli Schuld Hulp Maatje. Met een aantal andere kerken op Goeree Overflakkee zijn we bezig een Stichting op te richten met het doel om mensen met schulden, door getrainde vrijwilligers te laten ondersteunen om uit deze situatie te komen. Landelijk heeft Schuld-hulpmaatje al op veel plaatsen zijn nut bewezen. Met deze collecte willen we alvast wat geld reserveren voor de kosten, die dit werk met zich meebrengt.

29 juli Light for the World. Deze stichting werkt aan een wereld waarin mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen op onderwijs en daardoor ook op betaald werk. Hun motto is: "Samen voor gelijke kansen"!

5 aug. Plaatselijk Diaconaat. Hiervan wordt diaconaal werk in de gemeente betaald.

12 aug. Collecte Kerk in Actie Zending. Deze keer is de bestemming een school in Kameroen voor dove en verstandelijk gehandicapte kinderen. Hier leren de kinderen allerlei vaardigheden. De oudere kinderen krijgen een vakopleiding en de ouders krijgen begeleiding hoe ze het beste met de kinderen om kunnen gaan.

19 aug. Edukans. Edukans is een christelijk organisatie, die zich inzet voor de ontwikkeling van álle mensen, door onderwijs in ontwikkelingslanden, te verbeteren.

26 aug. Stichting De Hoop. De Hoop is een evangelische GGZ-instelling voor jongeren en volwassenen met psychiatrische- en/of verslavingsproblemen. Naast poli- en klinische behandeling zijn er woonvormen voor beschermd wonen. Folders van deze Stichting liggen op het leesrek in de ontmoetingsruimte.

2 sept. KIKA Nederland. De Stichting Kinderen Kankervrij werft middelen voor onderzoek naar vormen van kanker bij kinderen.

9 sept. Diaconaal Quotum. Alle PKN-gemeenten betalen jaarlijks een deel van de inkomsten voor landelijk diaconaal werk, dienst in de samenleving en oecumene.

Namens de diaconie
Coby van den Tol

Van de kerkrentmeesters

Opbrengst van de collecten:

Datum	Bedrag
27 mei	€ 164,72
3 juni	€ 179,55
10 juni	€ 144,45
17 juni	€ 196,90
24 juni	€ 205,05
1 juli	€ 214,98
8 juli	€ 421,90

Er is een gift ontvangen van NN € 20,00 via ds. Dick ter Horst.

Alle gevers hartelijk dank,
namens de kerkrentmeesters,
Jannet de Vries

Jeugddiensten:

Op 17 juni is de overstapdienst geweest van de kinderen die naar de middelbare school gaan na de zomer. Het Thema van deze dienst was: "Waarom staan die stenen daar?" "Er was een echte rivier met oever nagebouwd in de Exoduskerk. Geeske, Joelle, Meerle en Iris hebben de grote stap over de stenen moeten nemen. Aan de overkant werden ze warm welkom geheten voor de jodus en talk inn voor het nieuwe seizoen door Helma en Annemiek. Zij staan het volgende seizoen klaar voor de jeugd om er leuke activiteiten mee te ondernemen. Geen vervoer? Geen excuus, Helma haalt je op en brengt je ook weer thuis! De volgende jeugddienst is op 28 oktober. Als er iemand een leuk idee, thema of lied weet voor een jeugddienst geef het aan ons door! Wil je graag zingen, of een muziekinstrument bespelen laat dat ook aan ons horen.

De Jodus:

Waar de scholieren van de middelbare school 1 keer per maand bij elkaar komen. Op zondagmorgen 9 september is de eerste Jodus. We hopen dan nog meer jeugd welkom te heten en gezellig met elkaar te kletsen over allerlei onderwerpen en Bijbelverhalen.

De Web en De Soos:

Zondag 10 juni zijn we na de kerkdienst met elkaar naar de Buutenplaets bij Galathese haven geweest om hier het clubseizoen af te sluiten. Iedereen had wat lekkers mee genomen. We hadden super weer. Zonnebrandcrème is er flink gesmeerd. De kinderen hebben heerlijk gespeeld en gezwommen. Als afsluiting van deze activiteit hebben we gevolleybald met de ouders en de jeugd. Het ging er heel fanatiek aan toe en het was erg gezellig. We hebben er top van genoten!

Kindernevendienst:

Wie lijkt het leuk om af en toe juf te zijn bij de kinderen tijdens een gedeelte van de kerkdienst? We horen het graag! Zodat we toch op een leuke manier de kindernevendienst kunnen blijven doen met elkaar.

Examenkandidaten:

De examens zijn al achter de rug en de diploma's zijn intussen opgehaald. Wat is dit toch altijd een spannende en ontzettend gezellige tijd. Al de feestjes zitten er bijna op. Wij als jeugdouderling zijn bij Nicole van Noord, Annelijn van Es, Martijn Groenendijk, Tim Groenendijk, Joost en Lara kastelein, Marlou Jacobs, Jens Mijs en Sophie de Ridder persoonlijk langs geweest om ze te feliciteren en succes te wensen bij hun volgende stap in hun carrière. Allen hebben een snoepzak met een mooie kaart ontvangen met een cadeaubon erin, namens de Exodus Kerk. Ook Veerle Baars is geslaagd. Veerle je kaart wacht op jou totdat je weer terug bent uit Israël van de ambulancedienst. Weten jullie nog examenkandidaten geef het aan ons door. Dan kunnen we ze hopelijk verrassen met een presentje.

Intrede dienst:

Afgelopen zondag was de intrede dienst. De kinderen hebben onze nieuwe dominee een warm onthaal gegeven. Ze hebben er zin in! We hopen op een fijne samenwerking.

Vakantie

Eindelijk! De vakantietijd is aangebroken. We wensen iedereen heel veel zon, plezier en een welverdiende prettige, gezellige tijd met elkaar.

Geniet ervan en tot na de zomervakantie

MEET INN

Ben jij 11,12,13,14,15 of 16 jaar oud? Kom dan op vrijdagavond 21 september naar de eerste bijeenkomst van 18.30 uur tot 19.30 uur in de jeugdruimte van de Exodus kerk.

Op deze avond denk je mee over de geloofsverdieping met je leeftijd genoten. Neem gerust je vrienden en vriendinnen mee. Schrijf de datum alvast in je agenda, er volgt nog een officiële uitnodiging

Hartelijke groetjes: Janine van Noord en Ria van Eck – jeugdouderlingen

Tel. 669367 of 06-11504461 en mail: krammerzicht@gmail.com

Tel. 645314 of 06-45446032 en mail: janinevannoord@hotmail.com

Startzondag

Zondag 23 september houden we weer de jaarlijkse startzondag in de kerk. We vinden het fijn als u daar allemaal weer bij kan zijn, dus houdt de datum vrij in de agenda. Vanaf 10.00 uur staat de koffie of thee voor u klaar waarna om 10.30 uur de dienst begint. Verdere informatie volgt in de kerk en via de nieuwsbrief.

Hartelijke groet van de startzondagcommissie

Bedankt

Beste gemeenteleden,

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele lieve kaarten, berichtjes en bloemen tijdens mijn kuren. Dat heeft me heel erg goed gedaan!!

Lieve groet
Francien Dees



Koffiedienst

22 juli	Mevr. E. van der Wel en mevr. I. Mackloet
29 juli	Mevr. M. Zuidwijk en mevr. C. van der Tol
5 aug	Mevr. T. Hendriks en dhr. J. Hendriks
12 aug	Mevr. W. Geelhoed en mevr. N. Ista
19 aug	Mevr. J. de Leeuw en mevr. C. Bree
26 aug	Mevr. J. Le Comte en dhr. R. Le Comte
2 sept	Mevr. A. van der Veken en mevr. M. Quadt
9 sept	Mevr. M. van Sliedregt en dhr. L. van Sliedregt

Nel Ista nel@ista.nu tel. 484462 of 06-12657821



Bloemendienst

22 juli	Mevr. Redert	Sommelsdijk
29 juli	Mevr. Braber	Ooltgensplaat
5 aug	Mevr. van Driel	Sommelsdijk
12 aug	Mevr. van Rossum	Sommelsdijk
19 aug	Mevr. van Sliedregt	Middelharnis
26 aug	Mevr. Zuidwijk	Sommelsdijk
2 sept	Mevr. van Hulzen	Sommelsdijk
9 sept	Mevr. Visser	Middelharnis

Riet Riedijk, tel.: 487050



Oppasdienst		
22-07-2018	Ellen Buth	06-19018873
	Maaïke den Hartogh	06-20549636
29-07-2018	Jantien Nagtegaal	06-53520306
	Anne Akershoek	06-57740388
05-08-2018	Veerle Baars	0187-602285
	Sanne van Etten	06-57620601
12-08-2018	Marlien Mijnders	06-19018873
	Isa Grinwis	06-23394758
19-08-2018	Annemiek Wesdorp	06-38499936
	Merel van Noord	06-26045363
26-08-2018	Ellen Buth	06-19018873
	Maaïke den Hartogh	06-20549636
02-09-2018	Cyrine Buskop	06-46189955
	Anne Akershoek	06-57740388
09-09-2018	Jantien Nagtegaal	06-53520306
	Annefleur van Es	0187-641154

Sta je ingeroosterd op een datum dat je niet kunt?
 Graag eerst onderling ruilen, lukt dat niet, mail me dan:
marlien_lisse@hotmail.com



Abonnement mededelingenblad

Wilt u een abonnement op het mededelingenblad?

Dan graag € 17,50 overmaken op bankrekeningnummer NL 58 FVLB 0699770068 t.n.v. Exodus Gemeente PKN onder vermelding van “mededelingenblad”.

Wilt u tevens uw adresgegevens doorgeven aan de scriba via e-mail: info@exoduskerk.nl of via telefoonnummer: 0187-602792 (Annet van Leersum)

Gezocht: lege potten voor advocaat

Voor de ontmoetingsdagen zijn wij weer op zoek naar grote lege conservenpotten voor de advocaat (inhoud 680-720 ml).

Liefst van appelmoes, doperwten, worteltjes e.d. (niet van bijv. augurken in verband met de geur).

Graag inleveren bij Daaf Mijs (Korteweegje 42, Nieuwe Tonge).

Alvast hartelijk dank!



Leesrooster

Juli

zo 22 Klaagl. 3:1-39
ma 23 Klaagl. 3:40-66
di 24 Klaagl. 4:1-22
wo 25 Klaagl. 5:1-22
do 26 Rechters 1:1-21
vr 27 Rechters 1:22-36
za 28 Rechters 2:1-5
zo 29 Rechters 2:6-15
ma 30 Rechters 2:16-23
di 31 Rechters 3:1-6

augustus

wo 1 Efeziërs 2:1-10
do 2 Efeziërs 2:11-22
vr 3 Rechters 3:7-11
za 4 Rechters 3:12-31
zo 5 Efeziërs 3:1-13
ma 6 Efeziërs 3:14-21
di 7 Rechters 4:1-16
wo 8 Rechters 4:17-24
do 9 Rechters 5:1-11
vr 10 Rechters 5:12-22
za 11 Rechters 5:23-31
zo 12 Efeziërs 4:1-16
ma 13 Efeziërs 4:17-24
di 14 Efeziërs 4:25-5:2
wo 15 Efeziërs 5:3-20
do 16 Marcus 6:45-56

vr 17 Marcus 7:1-23
za 18 Marcus 7:24-30
zo 19 Rechters 6:1-10
ma 20 Rechters 6:11-24
di 21 Rechters 6:25-40
wo 22 Marcus 7:31-37
do 23 Marcus 8:1-13
vr 24 Marcus 8:14-26
za 25 Efeziërs 5:21-33
zo 26 Efeziërs 6:1-9
ma 27 Deut. 1:1-8
di 28 Deut. 1:9-18
wo 29 Deut. 1:19-33
do 30 Deut. 1:34-2:1
vr 31 Deut. 2:2-15

september

za 1 Deut. 2:16-25
zo 2 Efeziërs 6:10-17
ma 3 Efeziërs 6:18-24
di 4 Psalm 20
wo 5 Deut. 2:26-37
do 6 Deut. 3:1-11
vr 7 Deut. 3:12-22
za 8 Deut. 3:23-4:4
zo 9 Deut. 4:5-20

