

EXODUS

Gemeente



Mededelingenblad

57^e jaargang nr. 02 februari – maart 2021

www.exoduskerk.nl

Colofon

Het Mededelingenblad verschijnt 8 x per jaar

Administratie

Exodus Gemeente PKN
e-mail: info@exoduskerk.nl
1^e scriba:
Mevr. M. (Margot) van de Wiel
p/a Dorpsweg 97a
3245 VB Sommelsdijk
Tel. 0187-485529
2^e scriba:
Annet van Leersum
Tel. 0187-602792

Administratie mededelingenblad

Dhr. P. Dees
Doetinchemsestraat 10
3241 AA Middelharnis
Tel. 487688

Kopij voor het volgende nummer

t/m **18 maart 2021**

inleveren per e-mail in **Arial 11**:
→ mededelingen@exoduskerk.nl

De redactie behoudt zich het recht
voor wijziging van de kopij. Wij
vragen uw begrip hiervoor.

Redactie

Jeanet Akershoek tel. 601219
Nel Nelemans tel. 651465
Antoinette v.d. Veken
tel. 06-18204064

Kerk-autodienst: Coby v.d. Tol
tel: 482125 of 0645446031

Predikant

Ds. Jan de Visser
Berkenhof 10
3241 BA Middelharnis
e-mail: jdevisser@exoduskerk.nl
Tel.: 0187-769034

Adres Exoduskerk

Dorpsweg 97a
3245 VB Sommelsdijk

Kerkrentmeesters

Vrijwillige bijdragen en/of giften
kunnen worden gestort op
de rekening van de Exodus
Gemeente PKN:
NL92RABO0373725140

Collectebonnen



Er zijn collectebonnen te bestellen
met een waarde van € 0,70,
€ 1,40, € 2,50 en € 5,-- per
eenheid van 20 stuks. Via
website/kerkapp is betaling via
Ideal en bezorging als vanouds.
Of bedrag overmaken op:
NL92RABO0373725140 o.v.v.
collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40
€ 2,50, € 5,--.

Diaconie

Giften zijn welkom op de
diaconierekening van de
Exodus Gemeente PKN
NL89RABO0373710062

Inhoudsopgave

Mededelingenblad	
Colofon.....	2
Inhoudsopgave.....	3
Kerkdiensten online te beluisteren en te zien	4
Meditatie.....	5
Aandacht voor	7
Agenda.....	9
In Memoriam I	10
In Memoriam II	12
Veertigdagentijd	14
Kerkenraad.....	16
Van de diaconie.....	17
Warme jassen voor Goeree-Overflakkee.....	21
Van de kerkrentmeesters	22
Over de ExoduskerkApp.....	25
Vacature.....	27
Actie Kerkbalans 2021.....	28
Vorming en toerusting	29
Liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd	31
Dankbetuiging	31
Bloemendienst.....	32
Leesrooster	33



Kerkdiensten online te beluisteren en te zien

zondag 21 februari 10.00 uur	ds. E. Overeem, Leusden 1 ^e coll.: t.b.v. Diaconaal quotum 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	Begin Veertigdagentijd
zondag 28 februari 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. Protestantse kerk Missionair werk 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 7 maart 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. KIA Zending Libanon 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 14 maart 10.00 uur	ds. Ter Horst, Hellevoetsluis 1 ^e coll.: t.b.v. KIA Onder- steuning diaconaat in arme regio's 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 21 maart 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. KIA Veertigdagentijd collecte Indonesië 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 28 maart 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. Protestantse kerk Palm Pasen project 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	Palmzondag

Alle kerkdiensten op zondagmorgen zijn te beluisteren via internet: www.exoduskerk.nl Tevens kunt u via internet voorgaande diensten nogmaals beluisteren. Bij ontvangstproblemen kunt u contact opnemen met Ellis Peekstok tel. 485397.

1 Petrus 2 vers 5

” ... dan wordt U ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis”

Wij bouwen onze huizen van bakstenen. Alle stenen zijn gelijk, meestal gelijk van kleur en gelijk van maat. Jaren heeft de kerk gepoogd om op die manier ook de (mentale) kerk te bouwen. We moesten zoveel mogelijk op elkaar lijken, als je er niet precies inpaste, dan kwam je er eigenlijk lastig tussen. Bakstenen van een huis hebben over het algemeen één kleur, ze zijn gemaakt van hetzelfde materiaal én ze zijn vervangbaar. Deze stenen zijn gebakken om hard te worden. Het zijn niet voor niets “bak” stenen.

Door de stenen te bakken wordt het leven eruit gehaald. Een tijdje gaat dat misschien goed. Oók in de kerk.

Een fijn samen gevoel, een gevoel van herkenning en een gevoel van erkenning.

Stenen vallen echter weg en we zoeken dezelfde stenen. Zijn die er? Of voelen we innerlijk een verlangen naar variatie, naar dynamiek. Is die variatie er? Of de omstandigheden zijn dusdanig dat het cement tussen de stenen loslaat, de liefde verkilt en dan zien we een ander beeld ontstaan van diezelfde stenen.

De mooi passende stenen laten los, het cement verbrokkelt en er ontstaan scheuren. Hoe anders dan? Een bijbels beeld, zijn de levende stenen. Stenen met een unieke vorm, iedere steen is anders. Als je al deze verschillende, levende stenen op een hoop ziet, is het weinig aantrekkelijk voor de moderne bouwer om er een gebouw of een muur van te maken. Velen zullen voorbijlopen aan deze puinhoop.

En toch, toch is dat het materiaal waarmee God zijn gemeente bouwt, met levende stenen. Iedere steen heeft een andere maat of soms een andere kleur. Iedere steen kan ergens anders vandaan komen. Bouwen met deze stenen geeft een ander beeld. De ene steen is rond, de andere steen is hoekig en scherp en Het past.

In dat beeld mogen wij Exodus gemeente zijn, immers buiten die gemeente zijn er zoveel totaal verschillende steentjes die zomaar ingepast kunnen worden in een groter geheel.



Dat vraagt hart en oog voor het “anders – zijn” van de ander. Het vraagt een houding van welkom zijn, voor het anders zijn van de ander. Daar hebben we geen vergunningen en geen bouwtekeningen voor nodig.

Moeten we hier bouwvakker voor zijn?

Nee, dat kunnen we allemaal, ook hebben we voormannen en vrouwen nodig om dat gemeente - opbouw proces te begeleiden.

Gelukkig zijn er weer mensen die een opbouw taak op zich willen nemen.

Zijn ze ervoor in de wieg gelegd? Ze zeggen zelf vast: “Nee, dat zijn we niet, maar we gaan ervoor”. Wie kijkt er nog meer in de spiegel en zegt:

“Ik ben geen bouwvakker, maar ik zoek de levende stenen en ik ontvang ze met open armen ”.

Cora Franzen



Aandacht voor

Als het blad uitkomt, is het de week die voorafgaat aan de veertigdagentijd. Een periode volgt van versobering en bezinning. Hoewel we nog steeds beperkt zijn in de mogelijkheden om fysiek iets te organiseren, zijn er toch tal van ideeën voorbereid om je betrokken te voelen bij de kerk. U leest daar in dit blad en in de komende nieuwsbrieven meer over.

Zieken

Leo de Voogd uit Middelharnis heeft met longontsteking in het ziekenhuis gelegen. Na een kort verblijf in Nieuw Rijsenburgh om daar aan te sterken, kon hij weer naar huis.

Mevrouw Tanis uit Sommeldijk heeft twee weken in het ziekenhuis gelegen wegens darminfectie. Zij knapt thuis verder op.

Martha Braber uit Ooltgensplaat heeft een heupoperatie ondergaan in Dirksland. Hopelijk is ze van de pijn verlost. In de nieuwsbrief leest u waar ze op dit moment verblijft.

Allen sterkte met het herstel.

Geboren

Op maandag 8 februari zijn Marieke en Arjan de Kramer de gelukkige ouders geworden van een dochtertje. Haar doopnamen zijn Maartje Elisabeth Jorina. Ze luistert naar de roepnaam Maartje en zij is het zusje van Andries.

Overlijden

Op 28 januari is overleden Paul Dubbeld in de leeftijd van 80 jaar. Op 3 februari is hij na een afscheidsdienst in de Exoduskerk, begraven op de begraafplaats van Middelharnis.

Elders leest u een in memoriam.

Mevrouw Dick Geluk-Verwers is op 8 februari op 78-jarige leeftijd overleden. Zij woonde in Middelharnis. Na een dienst in Media Vita, geleid door onze dominee Jan, is zij op 11 februari begraven op de begraafplaats is Middelharnis. Elders leest u een in memoriam.

Huwelijksjubilea



Naam	Adres	Datum en aantal jaren
Dhr. en Mevr. A.J. van Nierop-A.J. van Rump	Wilgenlaan 61 3241BR Middelharnis	24 februari 61 jaar
Dhr. en Mevr. C.N. Schuring-M.D. Meerwaldt	Oostelijke Achterweg 90 3241CM Middelharnis	28 februari 40 jaar

Kroonjaren



Naam	Adres	Datum en hoeveel jaar
Mevr. M.C. de Vos - Vijfhuizen	Prinses Marijkestraat 12 3241 VJ Middelharnis	26 februari 80 jaar

Komende verjaardagen 85+



Naam	Adres	Datum en hoeveel jaar
De heer Dirk Verkerke	Binnenpad 5 3241 EK Middelharnis	4 maart 91 jaar

In bovenstaande rubrieken vermelden we de namen van mensen, die iets te vieren hebben. Dit zijn feestelijke gebeurtenissen. Dit gebeurt om het meeleven met elkaar en de aandacht voor elkaar te bevorderen. Ontvangen kaarten worden enorm op prijs gesteld! Als u geen vermelding wenst, verzoeken wij u dit voor het uitkomen van het volgende mededelingenblad (18 maart 2021) kenbaar te maken bij de scriba: info@exoduskerk.nl.

Tenslotte

De komende weken gaan tal van activiteiten die de ontmoeting stimuleren jammer genoeg niet door, zoals de sobere soepmaaltijden. We kijken uit naar het moment dat we weer kunnen zingen in de kerk, kunnen samenkomen en fysiek kerk kunnen zijn.

Stil staan

*Laat mij stilstaan bij uw lijden
Dat u kwam om te bevrijden
Dat u droeg, dat wij niet konden,
De ellende van de zonde.*

*Veertig dagen is maar even
Maar wilt u de krachten geven
Om 't mysterie te onthullen
Heilige, wil mij vervullen.*

Een goede tijd gewenst tot Pasen.

Margot van de Wiel

Agenda

Datum	Activiteit & locatie	Aanvang
4 maart	Breicafé (onder voorbehoud)	14.00 uur
16 en 23 maart	Online Workshop Persoonlijke Paaskaars maken	20.00 uur



Paulus (Paul) Dubbeld

* 28 april 1940 † 28 januari 2021



Donderdag 28 januari jl., rond half drie, is in het ziekenhuis in Dirksland Paul Dubbeld overleden. Hij had een intensieve kuur achter de rug ter bestrijding van de darmkanker, die vorig jaar januari al bij hem geconstateerd was. Het heeft vervolgens tot augustus geduurd voordat de behandelingen konden starten.

Paul is bij vlagen heel ziek geweest van die kuren, en is daarvoor ook nog enkele malen in het ziekenhuis opgenomen. Maar uiteindelijk bleek de kuur succesvol geweest te zijn: de tumor was behoorlijk geslonken.

Nog maar vorige week donderdag is hij aan de allerlaatste fase van de behandeling begonnen. Toen hij daarvoor naar het ziekenhuis ging, hebben ze hem daar meteen gehouden. Maar maandag kreeg hij de mededeling dat hij de volgende dag wel naar huis mocht. Daar is evenwel niets van terecht gekomen. Zijn hart was dermate verzwakt, dat herstel niet meer mogelijk bleek. Dinsdag was hij nog aanspreekbaar, woensdag niet meer, en donderdagmiddag heeft hij dus de laatste adem uitgeblazen.

Paul was een echte Middelharnisser, die op 24-jarige leeftijd trouwde met Hanna Groen (uit Sommelsdijk!). Ze kregen twee kinderen, Erik die in 1965 geboren is, en Els, geboren in 1977.

Heel veel mensen herinneren zich de moord op Els op 15 september 1992, en iedereen weet, dat het verdriet dat de dood van Els veroorzaakt heeft, altijd met Paul en Hanna is meegetrokken.

56 jaar zijn ze getrouwd geweest, voorafgegaan door vier jaar verkering: ze kennen elkaar dus al 60 jaar. En ze hebben het, in hun eigen woorden 'altoos goed gehad met elkander'. Alles deden ze samen, en altijd waren ze samen. Natuurlijk, Paul had zijn hofje, en Hanna onder andere haar breiclub, maar niettemin altijd weer samen.

En als er al eens iets is, dan los je dat samen op, voordat de nacht valt. Zo doe je dat.

Hanna draagt nu, zoals ze zelf zegt, twee dierbaren in zich, aan allebei de kanten van haar hart één: eerst Els en nu Paul. En die twee zorgen er wel voor, dat haar hart blijft kloppen voor alle mensen die ze ook in haar hart heeft gesloten.

De begrafenis heeft plaatsgehad op woensdag 3 februari 2021.

Voor iedereen die een kaartje wil sturen: het adres van Hanna Dubbeld – Groen is Rubensplein 61, 3241AM Middelharnis

De nagedachtenis aan Paul Dubbeld zij ons allen tot zegen!

Ds. Jan de Visser



Dick Geluk – Verwers

* 16 april 1952 † 8 februari 2021

Maandagochtend 8 februari jl. is Dirkje (Dick) Verwers overleden, echtgenote van Matthijs Geluk. Ze is 78 jaar geworden.

Toen ze 18 jaar jong was, trouwde ze met Thijs Geluk, en tot aan het moment dat hun oudste zoon, Johan, naar school moest, hebben ze op diverse plaatsen gewoond, en vanaf dat moment zijn ze weer op Flakkee komen wonen, en daarvandaan nooit meer weggegaan. Hun tweede zoon, Bram, trouwde met Anita, en hun oudste kind, Raymon, is in 2003 op 9-jarige leeftijd aan een hersentumor overleden. Dat was voor de ouders en de grootouders een enorme klap, die zich tot op de dag van vandaag laat voelen.

Dick Geluk was nogal reislustig. Zeker nadat haar man vanwege ziekte niet meer kon werken, zijn ze samen veel van huis geweest: met een toercaravan, naar de stacaravan in Bergen op Zoom, in vakantiebungalows enzovoort.

Ze had altijd alles voor een ander over, en ze hoefde niets voor zichzelf. Met regelmaat was ze in de kerk te vinden, achterin, en na de dienst ging ze snel naar huis. Ze deed mee met de brieclub van de kerk, en als er iets voor de ouderen georganiseerd werd, deed ze graag mee.

In 2003 is er borstkanker bij haar geconstateerd, maar daar is gelukkig van genezen verklaard. Toen diende zich in 2017 een hersenbloeding aan, die wel van grote invloed is geweest op haar geheugen. Twee jaar later is er longkanker geconstateerd, en ook daarvan is ze bijna genezen: ze zou in februari voor een laatste bezoek nog naar de oncoloog moeten, maar zover is het niet meer gekomen.

In de nacht van zondag op maandag kreeg ze het zo benauwd, dat van slapen geen sprake kon zijn. Uiteindelijk is ze maar in een stoel gaan zitten. Toen ze in de vroege ochtend even de keuken inliep om iets te pakken, kreeg ze het zo benauwd. Ze is gevallen, en niet meer opgestaan.

De uitvaart heeft plaatsgehad op donderdag 11 februari jl.

Wie van zijn of haar medeleven blij wil geven, kan een kaartje sturen naar:

Familie Geluk
Rembrandtlaan 119
3241 AJ Middelharnis

We bidden om kracht en sterkte voor iedereen voor wie Dick Geluk –
Verwers van betekenis is geweest!

Ds. Jan de Visser

Veertigdagentijd

Op een andere plek in dit Mededelingenblad staat een bijdrage van Bert Voorberg, namens de commissie die zich met bloemschikkingen bezighoudt, over de presentaties die die commissie verzorgt op de zondagen in de Veertigdagentijd. Het thema is 'De zeven werken der barmhartigheid'. Dat is een uitwerking van hetgeen Jezus in één van zijn laatste 'preken' tegen zijn leerlingen heeft gezegd: "Want ik had **honger** en jullie gaven mij te eten, ik had **dorst** en jullie gaven mij te drinken. Ik was een **vreemdeling**, en jullie namen mij op, ik was **naakt**, en jullie kleedden mij. Ik was **ziek** en jullie bezochten mij, ik zat **gevangen** en jullie kwamen naar mij toe." (Mattheüs 25: 35, 36). Wie goed telt, komt niet verder dan zes (6) redenen, waarom Jezus zijn volgelingen wil belonen in het Koninkrijk van zijn Vader. Maar omdat niet zes, maar zeven het getal van de volheid is, heeft Paus Innocentius in het jaar 1207 een zevende werk van barmhartigheid aan dit rijtje toegevoegd, namelijk de zorg voor de doden.

De tekst uit het Mattheüsevangelie roept enige bevreemding op. Jezus zegt, dat Hij honger en dorst had, een vreemdeling was, geen kleding had en ziek is geweest. Geen één van de evangelisten vertelt een verhaal waar dit uit blijkt. Toen Jezus honger en dorst had na de verzoeking in de woestijn, zorgden de engelen voor hem. Hij had een cordon aan volgelingen die hem van a tot z verzorgden, onder ander best wel veel vrouwen. Zo staat in de drie synoptische evangeliën (Mattheüs, Markus en Lukas) dat veel vrouwen Jezus gevolgd waren vanuit Galilea "om voor Hem te zorgen".

Daarnaast weten we, dat Jezus volop en volbloed Jood was. Een reis naar Syro-Fenicië was voor Hem een buitenlandse reis. En van enige ziekte of gevangenschap is niets bekend. Zelfs tijdens het proces dat tot zijn dood geleid heeft, heeft Hij eigenlijk niet gevangen gezeten. Dus waarom deze 'Ik-uitspraken' over gevangenschap, vreemdelingschap en ziekte?

Het antwoord is leerzaam, buitengewoon leerzaam.

Een mens is een gemeenschapsmens. 'Het is niet goed dat de mens alleen zij', zo staat al op de eerste bladzijde van de Bijbel. We leven in een gemeenschap, en niet als een verzameling losse individuen,

maar als een community, een leefgemeenschap voor Gods aangezicht.

En Paulus heeft dat gesnapt. Die schrijft in 1 Korinthe 12 aan de jonge christelijke gemeente in die havenplaats: “Als één lid lijdt, lijden alle leden mee”.

Die grondgedachte zat er bij Jezus, als gelovige Jood, goed in. Wat één van de meest kwetsbare mensen in mijn omgeving aangaat, gaat mij aan. Empathie op z'n aller diepst, zou je kunnen zeggen.

Met de bloemschikking van de komende zondagen krijgen we de mogelijkheid om na te denken, wat de woorden van Jezus voor ons betekenen. Is dat concrete actie, of alleen maar goed om over na te denken? Biedt het een andere kijk op de vertrouwde werkelijkheid van de 21^e eeuw? Wat zegt het over het verschil tussen toen en nu? Zou er een fundamenteel verschil bestaan tussen een vreemdeling toen en een vreemdeling nu? Gevangen bezoeken, kan dat heden ten dage wel, en zo ja hoe? Wat kunnen we betekenen voor zieke mensen?

Genoeg om over na te denken de komende veertig dagen!

Gezegende tijd toegewenst!

Ds. Jan de Visser

Kerkenraad

Beste Gemeente,

De kerkdienst van zondag 14 februari stond bij ons genoteerd als een feestelijke dienst. Tijdens deze dienst wilden wij namelijk zes nieuwe kerkenraadsleden aan jullie voorstellen en bevestigen.

Als kerkenraad zijn wij bijzonder dankbaar dat zij bereid zijn een functie binnen de kerkenraad te vervullen.

Het betreft hier de volgende personen:

Jeugdouderling: Annemieke Admiraal - van Driel
 Lieke Baatenburg de Jong - Buitelaar

Diaken: Bep van den Bos - Winkels
 Marie Antoinette Westra

Ouderling-kerkrentmeester: Hans Nagtegaal
 Marco van Noord

Binnen de kerkenraad is wel het besluit genomen dat gezien de bijzondere omstandigheid, de nieuwe ambtsdragers wel de vergaderingen bijwonen en hun taken als ambtsdrager opnemen.

Daarnaast wilden wij afscheid nemen van de volgende aftredende kerkenraadsleden. Het betreft hier:

Monique en Gerrit den Hartogh - ouderling
Ria van Eck - jeugdouderling
Cor van Reede - ouderling-kerkrentmeester
Bert de Boer - diaken

Gelet op het feit dat de diensten momenteel gehouden worden zonder gemeenteleden kan deze bevestiging/afscheidsdienst nog niet doorgaan. Zodra de situatie het toelaat zullen de nieuwe ambtsdragers in een dienst worden bevestigd.

Jan Terlouw, voorzitter Kerkenraad

Van de diaconie

De opbrengsten van de collecten in de maand december 2020 waren:

Datum	Doel	Bedrag
06-12	KIA Kids in Actie	€ 195,18
13-12	Hospice Calando	€ 230,50
20-12	Plaatselijk diaconaat	€ 223,75
24-12	Light for the World	€ 350,00
25-12	KIA Vluchtelingenkinderen in Griekenland	€ 658,00
27-12	Kerkdiensten Zuidwester	€ 200,00
31-12	Stichting De Hoop	€ 250,00

De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door de diaconie ontvangen overschrijvingen.

Tevens zijn er in december giften ontvangen voor een bedrag van € 300,00.

Verder hebben wij nog extra giften ontvangen en overgemaakt voor de vluchtelingen in Lesbos voor een bedrag van € 330,00.

Voor zowel uw giften als collectebijdragen danken wij u weer hartelijk.

Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Hans Meijer

Toelichting bij de collecten van 28 februari 2021 tot en met 28 maart 2021

28 februari 2021 Protestantse kerk Missionair werk

Voor iedereen een kerk. In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken.

7 maart 2021 Kerk in Actie Zending Libanon

(Veertigdagentijdcollecte)

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Christelijke instellingen als Near East School of Theology hebben een regionale functie. Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun kennis toe te passen. Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd

(Voor de oplettende lezer: er staat nu een ander doel dan in het vorige mededelingenblad. Kerk in Actie heeft het doel veranderd, omdat de uitzending van Jeanet Bierman naar Colombia vanwege de coronapandemie tot nader order is uitgesteld.)

14 maart 2021 Kerk in Actie Ondersteuning diaconaat in arme regio's (Veertigdagentijdcollecte)

In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Juist in deze regio's zijn de kerken klein en hebben ze niet veel financiële middelen. Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio's in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel.

21 maart 2021 Kerk in Actie 40dagentijd collecte Indonesië (Veertigdagentijdcollecte)

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten.

Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. De kerk leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën goede landbouw bedrijft.

28 maart 2021 Protestante kerk Palm Pasen project

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestante Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal.

Namens de diaconie, Marlien Mijnders

Boodschappenpakket

Twee maanden geleden plaatsten wij een oproep of jullie de zegels van de Plus, voor het boodschappenpakket, bij ons in wilden leveren. Vorig jaar hebben wij vijf gezinnen blij gemaakt met een pakket. Tot onze vreugde hebben wij dit jaar voor twaalf pakketten zegels van jullie ontvangen.

Deze actie was dus zeer geslaagd!

Hiervoor zeggen wij u, namens de ontvangers, hartelijk dank.

Joke van Driel, Diaconie



De Nollestee

Stichting Nollestee is inmiddels een begrip op Goeree Overflakkee. U vindt haar aan de Nolleweg Melissant. Hier vinden mensen met een (lichte)verstandelijke beperking een arbeidsmatige dagbesteding. Mensen die niet zelfstandig door het leven kunnen gaan en een duwtje in de rug nodig hebben.

De Nollestee bestaat bijna 25 jaar en is recent uitgebreid met een tweede project: Nollehof.

Als Diaconie willen wij dit project graag onder uw aandacht brengen.

Uit de samenleving komen steeds meer vragen om mensen met een zorgvraag op te vangen en een plaats te bieden waar ze tot rust kunnen komen. Op deze manier worden hun mantelzorgers ook ontlast. De Nollehof is in het leven geroepen voor deze mensen.

Zorgtuin de Nollehof biedt een huiselijke sfeer, inclusief een goede, gezonde maaltijd. Deze maaltijd wordt door de cliënten zelf gezaaid, geoogst, klaargemaakt en gegeten.

Dit onder leiding van professionele begeleiders en enkele vrijwilligers.

Er komen bijvoorbeeld mensen met Alzheimerproblemen die thuis wonen, mensen met niet aangeboren hersenletsel, licht psychische klachten en eenzaamheid. Stichting Nollestee kan dan wel direct hulp bieden in afwachting van een WMO/WLZ indicatie.

Een indicatie wordt gegeven door het onafhankelijke Centraal Indicatieorgaan van de zorg (CIZ). Hier zijn lange wachtlijden voor.

Er is nu een idee ontstaan om een fonds te creëren voor financiële draagkracht waaruit een beperkt aantal mensen gedurende de wachttijd kunnen worden opgevangen.

Deze problematiek is aan alle kerken op het eiland voorgelegd.

Wij hebben als Diaconie besloten om dit project financieel te ondersteunen. Uit onze eigen middelen hebben we reeds een gift gedaan.

Dit project is een mooie gelegenheid om ook dicht bij huis steun te bieden. We willen dan ook dit jaar hier in de kerk een collecte voor gaan houden. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Namens de Diaconie, Joke van Driel

Warme jassen voor Goeree-Overflakkee

Zaterdagmorgen 23 januari was het coronaproof afgifte loket geopend, waar winterjassen- en kleding kon worden ingeleverd voor 'De Kleedkamer'. De Kleedkamer is een "winkel" in Sommelsdijk voor iedereen die geen tot weinig budget heeft voor kleding. Op basis van vertrouwen kan iedereen die het nodig heeft hier terecht. Vaak zijn dit juist mensen die overal tussen wal en schip vallen.

Na een rustige start stond de parkeerplaats vol met Exodianen en andere betrokken inleveraars (zelfs van buiten ons eiland!) die hun jas of kleding kwamen inleveren. Voor velen was het fijn om het ritje richting de kerk weer eens te kunnen maken en elkaar (op veilige afstand) te ontmoeten. Bijzonder was het soms de persoonlijke verhalen te horen die hoorden bij een mooie warme winterjas.



Na afloop konden we twee bomvolle (grote!) auto's direct afleveren bij 'De Kleedkamer'. Gelijk een mooie gelegenheid om kennis te maken met de medewerkers daar en hun ervaringen te horen. Schrijnend om te horen dat een initiatief als dit nodig is, ook op Goeree-Overflakkee, maar fijn met eigen ogen te zien dat de ingezamelde kleding goed wordt ontvangen.

Zondagmiddag kregen we al bericht dat alle kleding was gesorteerd en opgehangen, klaar om een goede nieuwe bestemming te krijgen! Iedereen die nog kleding wil doneren aan De Kleedkamer kan direct zelf contact opnemen met de medewerkers van De Kleedkamer. Margreet 06 22318772 of Gerda 06 19593122.

Namens de Diaconie

Joke van Driel en
Marie Antoinette Westra i.s.n.



Jaarverslag van de voorzitter

Voor iedereen zal 2020 een jaar zijn dat niet snel zal worden vergeten. Er is zo ontzettend veel gebeurd. Veel verdriet, veel eenzaamheid. Maar er zijn ook mooie dingen gebeurd! Binnen onze Exoduskerk ontstaan vernieuwingen die positief uitpakken.

Voor de kerkrentmeesters was het ook een bewogen jaar. Er lag een plan klaar om de platte daken boven de kerkzaal te voorzien van een forse isolatielaag en nieuw bitumen. In januari ging een commissie BGV (Beeld Geluid Verlichting) onder leiding van voorzitter Cor van Reede van start met als doel om voor de zomer een eerste advies neer te leggen. Na de zomer zouden dan offertes opgevraagd worden en als eerste zou de geluidinstallatie waar regelmatig klachten over waren, worden vervangen. In 2021 zouden kerkdienstuitzendingen met beeld mogelijk moeten worden voor de gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen komen.

We weten allemaal wat er op 15 maart 2020 gebeurde: De eerste keer in het 57-jarig bestaan van de Exoduskerk was er geen zondagse kerkdienst. Met kunst- en vliegwerk werden vanaf de week erna op zaterdagmiddag opnames gemaakt in de kerkzaal met maximaal 7 personen, onder de bezielende leiding van onze eigen Ds Jan. Op zaterdagavond werden de beelden gemonteerd en op zondagochtend semi-live via YouTube uitgezonden.

De kerk stond de gehele week grotendeels leeg, want huurders bleven ook weg. Een mooie gelegenheid om met een klusteam de ruimtes voorin de kerk op te knappen en te voorzien van een nieuwe kleur. Helaas kon voorzitter, bouwheer en kerkrentmeester Cor, die afgelopen jaren ongelofelijk veel werk heeft verzet en aan de basis gestaan van vele bouwkundige verbeteringen, er vanwege gezondheidsredenen niet bij zijn.

De BGV-commissie kreeg ondertussen de opdracht om haast te maken met de selectie van een leverancier en geschikte apparatuur, zodat er vanaf juli weer op zondag live diensten gehouden konden worden die bovendien ook thuis met beeld te volgen zouden zijn.

Na een presentatie aan de gehele kerkenraad kreeg de BGV-commissie groen licht en werd door het College van Kerkrentmeesters (CvK) een budget van € 30.000, - beschikbaar gesteld om een belangrijk deel van de voorgestelde ideeën te realiseren.

De huuropbrengsten vielen op dat moment tegen. Maar we waren toch positief gestemd dat in het najaar de ontmoetingsdagen door zouden kunnen gaan en de financiële strop beperkt zou blijven. De werkelijkheid was anders. De ontmoetingsdagen konden in het geheel niet doorgaan vanwege de strenge regels. Een domper. Niet in de laatste plaats voor alle vrijwilligers die al heel veel tijd hadden besteed aan de voorbereiding! Langs deze weg willen we hen ook hartelijk bedanken.

Maar ook nu waren er meevallers. Sponsors vroegen hun sponsor bijdragen niet terug. Deelnemers aan de € 1.000, - actie zagen deels of geheel af van de jaarlijkse terugbetaling of scholden de openstaande schuld zelfs volledig kwijt. Een oproep aan alle leden om de gedeelde inkomsten uit de ontmoetingsdagen te compenseren leverde € 11.500, - op. En als klap op de vuurpijl kregen we van de Stichting Nipius-Roos een mooi subsidiebedrag van maar liefst € 12.500, - als bijdrage voor de Beeld- en Geluidapparatuur. En ook de collecte inkomsten bleken voor de kerkrentmeesters zo'n 15% hoger dan een jaar eerder. Iedereen die op zijn/haar manier een bijdrage heeft geleverd willen wij langs deze weg heel hartelijk bedanken.

Al met al mogen we dus met dankbaarheid terugkijken op 2020. Dankbaar voor alle inzet en creativiteit van gemeenteleden, dankbaar dat we het jaar 2020 waarschijnlijk slechts met een klein begrotingstekort kunnen afsluiten, dankbaar ook dat we er in 2021 twee nieuwe, enthousiaste kerkrentmeesters bij hebben: Hans Nagtegaal en Marco van Noord.

Maar wat gaat 2021 ons brengen? Heel eerlijk: Wij weten het als CvK zelf ook niet. We hopen dat alles snel weer normaal wordt, dat we weer naar kerk kunnen, elkaar weer zien en spreken, het jeugdwerk weer van start gaat, er concerten gegeven kunnen worden in onze kerkzaal vol met prachtige apparatuur, er weer ruimtes gehuurd worden in ons schitterende gebouw, de ontmoetingsdagen weer gewoon doorgaan in het najaar. Maar ... we weten het niet.

Daarom hebben we eind vorig jaar een uiterst voorzichtige begroting opgesteld voor 2021 en houden we er rekening mee dat we wellicht zo'n € 30.000, - uit onze reserves zullen moeten halen om de verwachte uitgaven (o.a. het vervangen van een deel van het kerkdak) te kunnen dekken.

Laten we vooral positief blijven, de schouders eronder zetten en er samen voor zorgen dat ons ledental niet verder daalt. Elkaar weer opnieuw helpen waar mogelijk. Met pastorale taken, schoonmaakwerkzaamheden, website onderhoud, jeugd- en vormingswerk, kluswerkzaamheden, ... Er is zoveel te doen rondom een kerkgemeenschap als de onze. En weet u wat: Het geeft ook zoveel plezier en bevrediging om iets onbezoldigd te doen. Wetende dat het gewaardeerd wordt. Daarom op deze plaats een woord van dank aan iedereen die zich in het afgelopen jaar heeft ingezet voor de Exoduskerk. Ieder op zijn eigen wijze met zijn/haar talenten op alle mogelijke terreinen.

Qua communicatie gaan we komend jaar proberen op een andere, meer interactieve manier met elkaar contact te houden. Binnen de colleges en verschillende commissies willen we gebruik gaan maken van Microsoft Office365. Om eenvoudiger documenten en agenda's te delen. Daarnaast heeft een fors aantal trouwe kerkgangers de eigen ExoduskerkApp al ontdekt en uitgeprobeerd. Hieronder treft u meer informatie over deze ExoduskerkApp. We gaan zien wat het wordt. We willen u vooral vragen: Geef het een kans, probeer de App eens uit. En gebruik dit nieuwe communicatiemiddel vooral op een positieve manier.

We bidden voor iedereen en wensen elkaar een mooi en uiteraard gezond 2021. Maar ook een geestelijk verrijkend jaar. Met veel saamhorigheid, aandacht voor onze ziel en voor elkaar.

Vriendelijke groeten namens het College van Kerkrentmeesters,
Ellis Peekstok

Over de ExoduskerkApp

Naast het Mededelingenblad, de Nieuwsbrief en de Website hebben we nu: de ExoduskerkApp. Een nieuw communicatiemiddel waarmee we niet alleen informatie kunnen zenden, maar ook reacties van leden terug kunnen ontvangen. Op de App kun je snel en makkelijk informatie terugvinden over diensten en geplande activiteiten. Maar ook een hulpvraag stellen of een discussie starten. De App is er alleen voor de Exodusleden. Voor niet-leden blijft er uiteraard de informatie op de website.

In de App vind je nieuws-groepen, oproepen, agenda's, van de colleges, maar ook van de andere vele actieve groepen van de kerk. Iedereen kan een eigen profiel aanmaken en iets over zichzelf vertellen en met de andere leden delen. Zo kunnen we elkaar makkelijker leren kennen en vinden.

We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk Exodiansen de App weten te vinden. En op een laagdrempelige en hopelijk ook positieve manier gaan gebruiken. Om elkaar te informeren, te reageren, maar ook om makkelijker aan collectes het bedrag te kunnen

geven wat men wil. Ook al is men niet fysiek aanwezig in de kerk. En dat gebeurt bovendien volledig anoniem. Vergelijkbaar met het geven in de zondagse collecte zak. Uw bankafschrift kunt u net als bij bestellen van de papieren collectebonnen gebruiken om een deel van uw gift terug te vragen bij de belastingdienst. De kerkrentmeesters zouden er blij mee zijn wanneer u de App gaat gebruiken voor collectes. Want het wekelijks tellen, lijsten invullen, inwisselen en storten kost al snel een paar uur per week. En dat zou dan niet meer nodig zijn!



Onze eigen
Exoduskerk
app is er!

- ✓ Direct communiceren
- ✓ Collecteren
- ✓ Uw gemeentegids bij de hand
- ✓ Organiseren met agenda's

Zoek de app in de store op de naam van uw kerk!
Of gebruik de QR code.

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

De App op uw mobiel of tablet installeren is eenvoudig: richt de camera van uw mobiele apparaat op bijgevoegde QR-code en u vindt de ExoduskerkApp direct in de Appstore. Download de App, maak een account aan en wacht even tot u toegelaten wordt. Kijk vervolgens eens rustig rond in de Gemeente-gids. De algemene agenda. Kijk in de Veel gestelde vragen (FAQ) groep of stel je vraag als iets niet duidelijk is. Er is altijd wel iemand die reageert in de App.



Communicatiedeskundige gezocht

De Exoduskerk is op zoek naar iemand die ons kan begeleiden in het analyseren van de communicatielijnen en de daarbij toepasselijke media.

Analyse; waarom communiceren we, wat communiceren we en door wie wordt er gecommuniceerd d.m.v. welk medium?

Ben jij geschoold op dit vlak? Heb je ruime ervaring met teams begeleiden? Voel je jezelf de gekwalificeerde persoon die de communicatie binnen de kerk kan optimaliseren?

Neem dan contact op met Riekje van Beveren
rvanbeveren@exoduskerk.nl

Actie Kerkbalans 2021

Beste kerkleden,

De Aktie Kerkbalans 2021 is afgerond.

2021

Actie
Kerkbalans

Sommigen van ons gaan hun toezegging nog inleveren maar we maken alvast de balans op.

In het vorige mededelingenblad stond het volgende staatje, nu is het aangevuld met de voorlopige eindstand van 2021.

In 2019 hebben we € 95.677,50 met 461 van de 565 PE opgebracht.
In 2020 hebben we € 95.600,80 met 419 van de 546 PEⁿ opgebracht.
In 2021 hebben we € 89.524,50 met 382 van de 528 PEⁿ tot nu toe toegezegd (9 feb 2021)

(PE is Pastorale Eenheden, dit zijn gezinnen of samenwonenden, niet het aantal leden)

Het thema is **Geef vandaag voor de kerk van morgen.**

Met dit thema is landelijk een onderzoek gedaan door de Kerkbalans Nederland/PKN met de vraag; "Wat gunt u de volgende generatie in de kerk?"

De uitkomst is kort samengevat:

1. Het sociale element is van belang. De samenkomsten, het koffiedrinken, de clubs.
2. De plek waar mensen er voor elkaar zijn.
3. Het leren, groeien en bezinnen.
4. Het geloof delen.

Herkent u zich hierin?

We danken u zeer voor uw bijdrage aan het behoud van onze kerk.



"In de kerk kan ik terecht met mijn vragen over het leven en de toekomst.

Daarover kunnen praten met leeftijdgenoten helpt mij echt."

Vorming en toerusting

Workshop Persoonlijke Paarskaars maken

Het (kaars)licht neemt in onze gemeente een belangrijke plaats in. Onze Paarskaars staat in het midden van ons kerkgebouw, de kinderen krijgen het licht mee in de lantaarn en het afgelopen jaar heeft het licht over ons hele eiland (en daarbuiten!) gebrand tijdens de (digitale) huisvieringen, van iedereen die digitaal de vieringen heeft bijgewoond.

In het voorjaar van 2020, toen wij als commissie Vorming & Toerusting het programma 2020-2021 hebben samengesteld, hebben we nooit kunnen bedenken hoe actueel deze workshop zou zijn in deze tijd waarin zoveel mensen thuis de vieringen meemaken. Juist tijdens deze huisvieringen kan iedereen een Paarskaars in huis goed gebruiken. Of juist een licht willen doorgeven aan anderen die het nodig hebben.

De Paarskaars is een kaars die in de paasnacht voor het eerst wordt ontstoken. Het symboliseert in de katholieke en in de protestantse liturgie het licht van de verrezen Christus. Het is een grote kaars, traditioneel versierd met het kruis, de Griekse letters alfa en omega en het jaartal. Maar hier is natuurlijk ook ruimte voor een meer persoonlijke invulling.

Iedereen kan meedoen!

Tijdens deze workshop gaan we zelf aan de slag met het maken van een persoonlijke Paarskaars. De workshop zal uit twee avonden bestaan. De eerste avond gaan we aan de slag met het ontwerp: welke symbolen en kleuren spreken jou aan. We zorgen voor genoeg inspiratie! Het is niet belangrijk of je wel/niet goed kunt tekenen of knutselen.



De tweede avond ga je met was je ontwerp op de kaars aanbrengen en ontstaat je eigen Paaskaars.

We gaan er van uit dat we deze workshop digitaal gaan verzorgen, mochten de RIVM-maatregelen het toelaten dan kan ook fysiek worden meegedaan. Iedereen die mee wil doen ontvangt een pakketje bestaande uit een handgemaakte dospelkaars, was folie en sjablonen. Andere benodigdheden heeft iedereen zelf in de keukenla.

Alleen maar wel samen!

Op basis van de huidige stand van zaken verwachten we dat deze workshop digitaal zal plaatsvinden. We gaan toch proberen om dit zoveel mogelijk samen te doen. Je kunt natuurlijk samen met iemand anders de workshop volgen, daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een WhatsApp groep en/of besloten Facebookgroep om ervaringen en foto's te delen.

De workshop vindt plaats:

Dinsdagavond 16 maart en 23 maart om 20.00 uur. Ben je op deze avonden verhinderd? Je kunt ook de workshop op een later tijdstip terugkijken en later je Paaskaars maken. Ook dan helpen we je hierbij graag verder. Ruim vóór de workshop komt er gelegenheid om te oefenen met inloggen in de digitale bijeenkomst, waarbij telefonische ondersteuning mogelijk is.

De kosten bedragen per kaars maximaal EUR 20,00.

Opgeven uiterlijk 1 maart bij Marie Antoinette Westra (marie.a.westra@gmail.com)

Een lange strijd in woord en muziek

Avond over het leven van Nelson Mandela

Op donderdag 25 maart zou op uitnodiging van Vorming en Toerusting Franck Ploum een avondvullend programma verzorgen over het leven van Nelson Mandela.

Door alle beperkingen die door de coronapandemie zijn opgelegd, is het niet mogelijk om dit programma in de Exoduskerk uit te voeren.

Deze avond wordt verschoven naar het seizoen 2021-2022.

Liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd

Voor de zondagen in de komende Veertigdagentijd (beginnend op zondag 21 februari a.s.) zullen de liturgische schikkingen geïnspireerd zijn op de “zeven werken van barmhartigheid”.

De beeldtaal van de schikkingen, waarin een kruis telkens centraal staat, sluit aan op het wekelijkse thema van PKN en Kerk in Actie over één van de werken van barmhartigheid. Inkeer en bezinning zijn de kernwoorden voor deze tijd. Iedereen, jong en oud, kan geïnspireerd door deze werken van barmhartigheid, op eigen wijze hieraan invulling geven.

Wij hopen dat de schikkingen een bijdrage mogen leveren om ook momenten van inkeer en bezinning in woord en beeld met elkaar te delen. De nieuwe kerk app en ook de website van de Exoduserk zijn daar prima middelen voor.



Dankbetuiging

Graag wil ik iedereen bedanken die aan mij gedacht heeft doormiddel van een kaartje, telefoontje of een bezoekje tijdens de periode dat ik in het ziekenhuis lag, en ook toen ik weer thuis was.

J. Tanis-Nagtegaal.

Bloemendienst

21 februari	Mevrouw Groenendijk	Middelharnis
28 februari	De heer de Voogd	Middelharnis
7 maart	Mevrouw van Hassent	Sommelsdijk
14 maart	Mevrouw Groenendijk	Middelharnis
21 maart	Mevrouw Peeman	Sommelsdijk
28 maart	Mevrouw den Engelsman	Sommelsdijk

Riet Riedijk, tel.: 487050



Leesrooster

Februari

zo	21	1 Petrus 3:13-22	di	9	Jozua 2:15-24
ma	22	1 Petrus 4:1-11	wo	10	Psalm 126
di	23	1 Petrus 4:12-19	do	11	Jozua 3:1-17
wo	24	1 Petrus 5:1-14	vr	12	Jozua 4:1-14
do	25	Psalm 38	za	13	Jozua 4:15–5:1
vr	26	2 Petrus 1:1-11	zo	14	Jozua 5:2-12
za	27	2 Petrus 1:12-21	ma	15	Jozua 5:13–6:14
zo	28	Psalm 99	di	16	Jozua 6:15-27

Maart

ma	1	2 Petrus 2:1-10a	vr	19	Jozua 8:1-13a
di	2	2 Petrus 2:10b-	za	20	Jozua 8:13b-29
22			zo	21	Jozua 8:30-35
wo	3	2 Petrus 3:1-9	ma	22	Jozua 9:1-15
do	4	2 Petrus 3:10-18	di	23	Jozua 9:16-27
vr	5	Psalm 19	wo	24	Jozua 10:1-15
za	6	Jozua 1:1-9	do	25	Jozua 10:16-28
zo	7	Jozua 1:10-18	vr	26	Jozua 10:29-43
ma	8	Jozua 2:1-14	za	27	Jozua 11:1-15
			zo	28	Marcus 11:1-11

