

EXODUS

Gemeente



Mededelingenblad

57^e jaargang nr. 03 maart – april - mei 2021

www.exoduskerk.nl

Colofon

Het Mededelingenblad verschijnt 8 x per jaar

Administratie

Exodus Gemeente PKN
e-mail: info@exoduskerk.nl
1^e scriba:
Mevr. M. (Margot) van de Wiel
p/a Dorpsweg 97a
3245 VB Sommelsdijk
Tel. 0187-485529
2^e scriba:
Annet van Leersum
Tel. 0187-602792

Administratie mededelingenblad

Dhr. P. Dees
Doetinchemsestraat 10
3241 AA Middelharnis
Tel. 487688

Kopij voor het volgende nummer

t/m **29 april 2021**
inleveren per e-mail in **Arial 11:**
→ mededelingen@exoduskerk.nl

De redactie behoudt zich het recht voor wijziging van de kopij. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Redactie

Jeanet Akershoek tel. 601219
Nel Nelemans tel. 651465
Antoinette v.d. Veken
tel. 06-18204064

Kerk-autodienst: Coby v.d. Tol
tel: 482125 of 0645446031

Predikant

Ds. Jan de Visser
Berkenhof 10
3241 BA Middelharnis
e-mail: jdevisser@exoduskerk.nl
Tel.: 0187-769034

Adres Exoduskerk

Dorpsweg 97a
3245 VB Sommelsdijk

Kerkrentmeesters

Vrijwillige bijdragen en/of giften kunnen worden gestort op de rekening van de Exodus Gemeente PKN:
NL92RABO0373725140

Collectebonnen



Er zijn collectebonnen te bestellen met een waarde van € 0,70, € 1,40, € 2,50 en € 5,-- per eenheid van 20 stuks. Via website/kerkapp is betaling via Ideal en bezorging als vanouds. Of bedrag overmaken op: NL92RABO0373725140 o.v.v. collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40 € 2,50, € 5,--.

Diaconie

Giften zijn welkom op de diaconierekening van de Exodus Gemeente PKN
NL89RABO0373710062

Inhoudsopgave

Mededelingenblad	
Colofon.....	2
Inhoudsopgave	3
Kerkdiensten online te beluisteren en te zien	4
Meditatie	5
Aandacht voor	7
Versplintering of diversiteit	10
Levensgrens	13
Familieberichten	18
In Memoriam.....	18
Van de diaconie	20
Kerkenraad	23
Van de kerkrentmeesters	25
Vorming en toerusting.....	26
Liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd.....	27
Dankbetuigingen.....	28
Plexat Jongerenpagina.....	29
Bloemendienst	32
Leesrooster	33



Kerkdiensten online te beluisteren en te zien

zondag 28 maart 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll. t.b.v. Protestante kerk Palm Pasen project 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	Palmzondag Bevestigingsdienst
woensdag 31 maart 19.00 uur	lector geen collecte	Exoduskerk
donderdag 1 april 19.00 uur	ds. Jan de Visser geen collecte	Witte Donderdag Dienst van Schrift en Tafel Exoduskerk
vrijdag 2 april 19.00 uur	ds. Jan de Visser geen collecte	Goede Vrijdag Exoduskerk
zaterdag 3 april 19.00 uur	ds. Jan de Visser geen collecte	Stille Zaterdag Exoduskerk
zondag 4 april 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. Paascollecte Zuid Afrika 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	Pasen
zondag 11 april 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. OnderlingeZorgOekraïne 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 18 april 10.00 uur	Arend Voogt, Zuidland 1 ^e coll.: t.b.v. Plaatselijk diaconaal 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	Jeugddienst
zondag 25 april 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. Kerk in Actie 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	Doopdienst
zondag 2 mei 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. JOP 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 9 mei 10.00 uur	ds. Andre v.d. Stoel Amsterdam 1 ^e coll.: t.b.v. KIA Noodhulp Libanon 2 ^e coll.: t.b.v. de Kerk	

Alle kerkdiensten zijn te beluisteren via internet: www.exoduskerk.nl
Tevens kunt u via internet voorgaande diensten nogmaals beluisteren. Bij ontvangstproblemen kunt u contact opnemen met Ellis Peekstok tel. 485397

Wakker liggen

Koning Ahasveros kan niet slapen (Esther 6:1) en laat zich voorlezen. Zijn geweten zal hem niet met rust hebben gelaten. Hij had zijn vrouw verstoten. Hij was zijn belofte aan Mordechai die een samenzwering had verijdeld, niet nagekomen.

Maar ook als je geen slecht geweten hebt, kun je slecht slapen en hele of halve nachten wakker liggen. We maken ons zorgen om de wereldwijde pandemie die nog steeds gaande is. Om de toekomst van de kerken. Om de voortgang in het onderwijs. Om de werkgelegenheid. Om het gemis aan sociale contacten en de fysieke nabijheid van onze ouders, kinderen en kleinkinderen. Zal het ooit weer worden zoals het was? Zorgen en vragen die ons wakker kunnen houden.

Op zich is 'wakker liggen' geen verschijnsel van deze tijd. Al in de Psalmen lezen we erover. De Psalmdichter schrijft in Psalm 77 onder meer het volgende en hij schreeuwt het uit: "Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, luid roep ik God – dat hij mij hoort. Bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos. Mijn ziel laat zich niet troosten. U laat me mijn ogen niet sluiten, van onrust vind ik geen woorden".

Onze zorgen en angsten uitschreeuwen. We zouden raar opkijken als onze Jan dat op een zondagmorgen in een dienst zou doen. Waar bent U God in deze pandemie? Waar bent U als er mensen aan dit virus doodgaan? Waar bent U als mensen zich eenzaam voelen in huizen van zorg? Waar bent U als mensen in ziekenhuizen naar adem snakken? Waar bent U?

Wij zijn dat niet zo gewend. Schreeuwen. Bidden doe je in stilte. Eerbiedig. Fluisterend. Handen gevouwen. Maar schreeuwen? Als je 's nachts wakker ligt? Wat zullen de burens wel niet zeggen? En toch!

Laten wij de stem van de kerk voldoende horen in de samenleving? Schreeuwen wij het uit dat er hoop is. Omdat Jezus het kwaad en de dood heeft verslagen toen hij werd gekruisigd en na drie dagen weer opstond uit de dood.

We leven nu in deze Veertigdagentijd toe naar dat feest met die geweldige boodschap. Er is hoop.

Over die zekerheid van de hoop heeft de Psalmdichter de volgende woorden gedicht (Psalm 121): “Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter, de Heer is de schaduw aan je rechterhand: overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoed je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, de Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.”

Onze wachter slaapt niet! Dat ons dat mag troosten als we wakker liggen.

Peter Visser

Aandacht voor

De lente is aangebroken, maar in ons gevoel en in ons dagelijks functioneren voelt dat niet zo. We hebben nog steeds te maken met de corona beperkingen, ook in de kerk. We zouden het anders willen, maar ons geduld wordt nog op de proef gesteld.

Bijna alle activiteiten van Vorming & Toerusting worden gecancelled, maar niet het idee om mensen uit te nodigen om soep te komen eten in deze veertigdagentijd. Ook niet het leuke initiatief van Marie Antoinette om een paaskaars via Team- instructie thuis te maken!

Zieken

Martha Braber heeft een heupoperatie ondergaan. Deze is geslaagd en voor de revalidatie periode verblijft ze nu in de Geldershof in Dirksland.

Lenie Verhage heeft even in het ziekenhuis gelegen vanwege een forse ontsteking aan haar teen. Zij geneest verder thuis.

Annie Braber heeft een ingreep aan haar hart ondergaan. Na een langere periode weet ze of de behandeling de klachten blijvend verholpen heeft.

Twee gispgevallen in de afgelopen periode; Aafke Mijs heeft haar enkel gebroken en is daaraan geopereerd. Cees Verschuure heeft zijn pols gebroken en heeft ook een operatie ondergaan. Beide zijn aan het revalideren.

Allen die herstellende zijn veel sterkte gewenst. Voor diegenen die bezig zijn met onderzoeken hopen we dat behandeling mogelijk is.

Geboorte

Op 2 maart is in Dirksland geboren Anna Marianne. Zij is het dochtertje van de trotse ouders Frank en Anneloes van Leersum en luistert naar de naam Fleur.

Op het geboortekaartje staat: Een prachtig nieuw leven, zo lief, puur en klein, we zullen je al onze liefde geven en er altijd voor je zijn.

Overlijden

De heer Dirk Verkerke is op 14 maart in Nieuw Rijsenburgh overleden. Hij is 91 jaar geworden.

Hij woonde er slechts enkele weken, maar zijn gezondheid ging snel achteruit. Hij is op 18 maart in Nieuwe Tonge begraven.

Elders leest u een in memoriam.



Huwelijksjubilea

Naam	Adres	Datum en aantal jaren
Wout en Mini Vroegindewei- de Lignie	Dorpsweg 60 3245 VC Sommelsdijk	25 maart 55 jaar
Leen en Martha van Sliedrecht-van der Vliet	Elzenlaan 3 3241 BD Middelharnis	26 maart 50 jaar
Dhr. en Mevr. H.J.Tijl- P.S. Karels	Westdijk 8 3244 BM Nieuwe-Tonge	6 april 60 jaar
Dhr. en Mevr. P.C. Schellevis-Y. Voorn	Dabbestraat 61 3255XB Oude-Tonge	24 april 40 jaar



Kroonjaren

Naam	Adres	Datum en hoeveel jaar
Dhr. B.S. Vroege	Waterweg 1 3241 EJ Middelharnis	11 april 85 jaar

Komende verjaardagen 85+



Naam	Adres	Datum en hoeveel jaar
Mevr. H. Both- Makkenze	Sperwer 437 3245 VP Sommelsdijk	19 maart 87 jaar
Mevr. Nel van der Vliet-Melissant	De Klaver 99 3245 XT Sommelsdijk	25 maart 87 jaar
Mevr. H. Glansbeek- Abramse	Sperwer 473 3245 VP Sommelsdijk	27 maart 92 jaar
Mevr. J. Buter- van Delft	Staakweg 89 3247 BV Dirksland	29 maart 89 jaar
Mevr. C. Andriessen- Sundermeijer	Kluut 29 3245 TB Sommelsdijk	10 april 88 jaar
Mevr. A.W. van der Linde-Hanse	Rooseveltstraat 20 3255 XK Oude Tonge	11 april 91 jaar

Mevr. M. Hanenberg-Vermaat	Sperwer 24a 3247 VP Sommelsdijk	13 april 92 jaar
De heer M.A. van der Sluijs	Oostelijke Achterweg 34 Middelharnis	22 april 89 jaar
De heer C. de Vos	Marijkestraat 12 2141 VJ Middelharnis	24 april 88 jaar
Mevr. A. Pot-Kievit	Uranusweg 37 3255 TS Oude Tonge	30 april 89 jaar

In bovenstaande rubrieken vermelden we de namen van mensen, die iets te vieren hebben. Dit zijn feestelijke gebeurtenissen. Dit gebeurt om het meeleven met elkaar en de aandacht voor elkaar te bevorderen. Ontvangen kaarten worden enorm op prijs gesteld!

Als u geen vermelding wenst, verzoeken wij u dit voor het uitkomen van het volgende mededelingenblad (29 april 2021) kenbaar te maken bij de scriba: info@exoduskerk.nl.

Tenslotte

Als het blad uitkomt zijn we nog op weg naar Pasen. In deze veertigdagentijd gedenken we het lijden van Jezus. In de liturgische schikkingen zijn en worden de zeven werken van barmhartigheid verbeeld. Door de PKN is via het blad Petrus elke dag digitaal een tekst uit de bijbel met daarbij een kort woord of een lied verstuurd. Daarbij waren waardevolle teksten.

Met Pasen gedenken we de opstanding van de Heer! Daarbij de woorden uit het Liedboek van gezang 642: de verzen 1 en 8.

Ik zeg het allen dat Hij leeft,
Dat Hij is opgestaan,
Dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
Waar wij ook staan of gaan.

't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapeen heeft.

Margot van de Wiel

Over verdeeldheid in Kamer en Kerk

Verkiezingsuitslag

De uitslagen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn inmiddels bekend. De VVD, D66 en FvD zijn de winnaars van de zittende partijen; onder voorbehoud krijgt ook de Partij voor de Dieren er een zetel bij.

Drie partijen zijn vooralsnog gelijk gebleven (PvdA, CU en SGP) en van de in totaal dertien partijen in de Tweede Kamer zijn er dus zes verliezers, en daaronder bevinden zich partijen die zwaar verlies hebben geboekt (CDA, GL, SP).

Zoals het er nu naar uitziet, komen er vier nieuwe partijen bij: de BoerBurgerBeweging en BIJ1 komen elk met één zetel in de Kamer, VOLT met drie en JA21 met vier zetels. Oftewel: negen (9!) zetels in de Kamer zijn voor nieuwe partijen; dat is 6%.

Los van alles wat ik verder wil zeggen over deze uitslag is het toch wel de moeite waard om even bij dit laatste gegeven stil te staan. Het betekent namelijk, dat er bijna 800.000 mensen geweest zijn die hun stem niet op één van de zittende partijen hebben uitgebracht. Het is natuurlijk niet duidelijk of dat alleen een protest inhoudt tegen al die dertien partijen in de Kamer, of dat er andere motieven onder of achter liggen. Maar als ongeveer één op de zestien mensen zich bewust afkeert van de zittende Kamer, dan zegt dat toch wel iets! Dat is bij mijn weten nog nooit gebeurd, en zeker niet verspreid over vier partijen!

Veel analisten spreken over een slagveld, over een politieke aardverschuiving, of versplintering, en over de onmogelijke opgave om uit deze zeventien partijen een regering te vormen. Ook klinkt de roep om een kiesdrempel herhaaldelijk.

Versplintering

En versplintering is het natuurlijk. Maar voordat we daar heel erg veroordelend over gaan doen, vraag ik toch de aandacht voor het volgende.

In ons land hebben we een zogenaamde representatieve democratie. De politiek is hier zo georganiseerd, dat iedereen zich kan laten

vertegenwoordigen in de Kamer, de Provinciale Staten, gemeenteraden enz. Heel veel jarenlang kon dat binnen een handvol partijen, hoewel je je daarin ook niet moet vergissen.

In 1972 zaten er veertien partijen in de Kamer, en sterker nog: in 1918 wel zeventien (17!), net als nu. Er is niets nieuws onder de zon (Pred. 1: 9). NB: in 1918 bestond de Tweede Kamer uit slechts 100 zetels!

Je kunt er op twee manieren naar kijken. Je kunt klagen over de versnippering, je kunt ook blij zijn met de ruimte voor diversiteit. Eigenlijk mag iedereen wel blij zijn, dat je niet gedwongen wordt uit een beperkt aantal partijen te kunnen kiezen, maar dat er voor elk wat wils is. Dat levert natuurlijk problemen op bij de formatie en de verdeling van de spreektijd in plenaire debatten, maar dat hoort er simpelweg bij als je voor de diversiteitsgedachte bent.

In sommige landen wordt een kiesdrempel gehanteerd, soms wel van 5%. In ons land zou dat betekenen, dat je minstens 650.000 stemmen moet vergaren om met een nieuwe partij in de Kamer te komen. Dan ben je wel in één keer goed voor 7 à 8 zetels, maar dat is wel een heel hoge drempel.

Diversiteit in de kerken

Ik kijk maar even naar de kerk, wat zeg ik: de kerken. Op ons eiland kennen we dertien kerkgenootschappen, als ik de meest recente gemeentegids mag geloven. Dan gaat het niet om het aantal kerkgebouwen, maar over het aantal christelijke geloofsgemeenschappen. Dertien!

O wacht, dat is net zoveel als het aantal politieke partijen dat op dit moment nog in onze Kamer vertegenwoordigd is.

Hoe erg is dat allemaal?

Mensen binnen en buiten de kerk vragen zich wel eens af, waarom er niet meer eenheid is in de kerk. Jezus wil dat toch ook: "Laat hen allen één zijn", zo bidt Hij tot zijn Vader (Joh. 17: 21). Waarom zijn er dan zoveel kerken?

Het antwoord is eenvoudig: stel dat er in ieder dorp op ons eiland maar één kerk zou staan, en je móet daarnaartoe, omdat er geen alternatieven zijn – hoe groot zou de leegloop dan zijn?

Nu kun je je geloof belijden en praktiseren in de kerk die aansluit bij jouw beleving en jouw vragen. Hoe geweldig is dat!

Die diversiteit maakt, dat we nog naar de kerk gaan, en dat we nog een saamhorigheidsgevoel beleven als het over 'onze' kerk gaat.

De vrijheid om te kunnen kiezen is een groot goed.

En dat geldt zowel voor de kerken als voor de Kamer.

Onze samenleving is zeer divers, en dus is de Kamer dat ook.

De geloofsbeleving in Nederland is versplinterd, en daarom zijn er zoveel kerken.

Het grote verschil tussen de kerk en de staat is, dat er in de politiek coalities gevormd moeten worden, die meestal niet gebaat zijn bij een groot aantal partijen. De kerken hoeven zich niet druk te maken om coalities; die blijven gewoon de Heer dienen en hun eigen gelovigen bedienen.

Eigen keuzes

Is dat erg? Is het erg, of is het een zegen om zowel in de politiek als in de kerk je eigen keuzes te kunnen maken, en je eigen voorkeuren te herkennen in de groep waar je van harte bij wilt horen? Zeg het maar.

Ik ben overigens wel benieuwd wanneer de volgende Kamer-verkiezingen zijn, en hoeveel partijen er dan meedoen!

Ds. Jan de Visser

Elk leven is eindig, ook van mensen. Dat weten we natuurlijk wel, maar we staan er niet zo vaak bij stil. En als we ermee geconfronteerd worden, weten we ons vaak geen raad. De manier waarop mensen met de dood omgaan, is heel divers. Dat is al eeuwen zo, en dat zal niet zo gauw veranderen. Maar erover praten, dát doen we niet zo snel. En dat betekent, dat veel mensen er ook niet toe komen om zich een voorstelling te maken van wat dat nou is: voor de grens van de dood te staan, en daarover heen te moeten, vroeg of laat. Misschien is het een goede zaak om daar toch eens over door te denken.

Het Oude Testament

Uiteraard wordt er ook in de Bijbel over de dood gesproken. En heel vaak is dat in milde bewoordingen. Zeker in het Oude Testament wordt daar geen zware lading aan gegeven. Van sommige bijbelfiguren staat, dat zij ‘tot hun vaderen verzameld’ werden¹. Die uitdrukking is breed, en laat veel open. Hoe het zal zijn om ‘tot je vaderen verzameld’ te worden, wordt daaruit niet helder.

Op andere plekken kun je lezen over het rijk der doden². Als die uitdrukking gebruikt wordt, ligt er standaard een negatieve lading op. Het is er diep, stoffig, donker en stil, een onaangenaam oord.

Van heel veel mensen wordt ook gewoon gezegd: ‘En hij stierf’³.

In het Oude Testament was ook de verwachting van een opstanding uit de dood niet heel sterk aanwezig. Het komt in totaal vier keer voor⁴, en uit de Daniël-tekst blijkt al een begin van de gedachte dat er een tweedeling bestaat tussen de doden: “Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.” Het lijkt

¹ Genesis 15: 15; Genesis 25: 17; Genesis 49: 33; 2 Kronieken 34: 28 (NBG)

² Genesis 44: 29 – 31; Jesaja 26: 14 – 19; Job 17: 13; Psalm 115: 17; Jesaja 14: 9 – 11; Daniël 12: 2; Ezechiël 32: 12 – 13, 17 – 32.

³ Alleen in Genesis 5 komt deze uitdrukking al acht keer voor. In totaal komt ze 58 keer voor in het Oude Testament, en tweemaal in het Nieuwe Testament (Mattheüs 22:25 en Lucas 16:23),

⁴ Psalm 30:4; Jesaja 26:19; Ezechiël 37:12; Daniël 12: 2

er wel op, alsof er direct na de dood geen verschil bestaat, maar dat pas bij het 'ontwaken' een tweedeling ontstaat: eeuwig leven of eeuwige verachting.

Het is heel goed mogelijk, dat aan deze tekst de gedachte eeuwenlang is ontleend, dat er na de dood een oordeel volgt.

In het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament wordt dit veel nadrukkelijker. Johannes de Doper zegt al: "Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen: iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen."⁵

Jezus zelf zegt niet zoveel over de dood, en wat er daarna gebeurt. Hij waarschuwt wel voor een oordeel, maar eerder bij leven dan bij de dood. Denk maar aan zijn waarschuwing, dat er twee op het land werken: de één zal behouden blijven en de ander niet⁶. Toch is bij Jezus de dood niet het laatste woord, laat staan het laatste oordeel. In de evangelieverhalen wekt Hij tenminste drie mensen uit de dood tot leven: zijn vriend Lazarus⁷, de jongeling te Naïn⁸ en het dochtertje van Jaïrus⁹. Voor Jezus is de grens tussen dood en leven niet zo hard. Voor Paulus wel. Die schrijft onomwonden: "De laatste vijand die te niet gedaan moet worden, is de dood"¹⁰. En de schrijver van de Hebreeënbrief doet daar nog een schepje bovenop. Die zegt: "Eens moet een mens sterven en daarna volgt het oordeel."¹¹

En daarmee is voor heel veel mensen tot op de dag van vandaag de toon gezet: de dood is een vijand, en wordt gevolgd door een definitief en eeuwig oordeel.

Daardoor ontstaat, begrijpelijk, angst. Angst voor de dood, en angst voor het oordeel.

Maar de vraag is of de Bijbelschrijvers, en met name in het Nieuwe Testament dat zo bedoeld hebben. Ze schreven – dat moet je nooit

⁵ Mattheüs 3: 10

⁶ Mattheüs 24: 40 e.v.

⁷ Johannes 11: 1 – 45

⁸ Lucas 7: 11 – 17

⁹ Marcus 5: 21 – 43

¹⁰ 1 Korinthe 15: 26 (StV)

¹¹ Hebreeën 9: 27

vergeten – voor de gelovigen! Voor de mensen die Jezus wilden volgen, heel kort na diens dood en opstanding. Het oordeel was eerder iets om naar uit te zien, dan om bang voor te worden. Het oordeel houdt in hun ogen in, dat je te horen zult krijgen, dat je bij Christus hoort. Je moet die beroemde tekst uit de Hebreeënbrief niet isoleren van de rest. Het is eigenlijk een vergelijking. Net zo goed als ieder mens een keer sterft, waarna het oordeel volgt, zo ook is Christus gestorven, waardoor Hij mensen redding kan brengen. Alle mensen? Ach, dat was geen vraag. Deze woorden werden tot troost gesproken tot de gemeente van de eerste christenen.

Troost

Troost in de dood. In Christus ontslapen is eeuwige rust. Dat staat er ook¹². Er blijft een rust over voor het volk van God¹³. En Paulus veegt uiteindelijk en ondanks alles de vloer aan met de angst voor de dood. Wie gelooft in God de Schepper, in Jezus zijn zoon, onze Heer, kan en mag hem nazeggen: “Dood, waar is je overwinning, hel, waar is je engel?”¹⁴

Elk mens komt voort uit de scheppende hand van de Allerhoogste, elk mens.

De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein¹⁵.

De aarde en de mens: schepselen van onze goede God. Wij mensen zijn uit de aarde genomen, aards. En naar het Bijbelwoord zullen wij tot het stof der aarde wederkeren¹⁶. Daar kan veel troost in liggen. We zullen nooit uit zijn handen vallen, want, zo belijden we iedere zondag: Hij laat niet varen het werk van zijn handen¹⁷. Hoe zouden wij dan ooit kunnen bedenken, dat Hij ons wel zou laten vallen?

In één van de psalmen staat het zo: “Want hij weet waarvan we gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.”¹⁸ En dat stof is van zijn schepping, de aarde.

12 1 Korinthe 15: 18 (NBG)

13 Hebreeën 4: 9

14 1 Korinthe 15: 55

15 Psalm 24: 1 (berijmd)

16 Genesis 3: 19

17 Psalm 138: 8

18 Psalm 103: 14

We horen onlosmakelijk bij onze schepper, bij leven en bij onze dood.

Gelukkig zijn er ook in onze kerk veel mensen, die de dood vaak zien als een verlossing, een bevrijding, een exodus uit de woestijn van dit leven vol vermoeidheid, pijn en lijden.

Natuurlijk is de dood van (te) jonge mensen afschuwelijk, en ingrijpend voor iedereen. Als ernstige ziekte het onmogelijk maken om je kinderen te zien opgroeien, of met je geliefde samen oud te worden, krijgt de dood een heel andere kleur.

Vrienden met en aanvaarding van de dood

Mijn moeder is opgegroeid in Lisse, en één van haar speelkameraadjes was Ad Simonis, de latere aartsbisschop van Utrecht. Na zijn emeritaat trad hij een keer op in een tv-interview waarin hij zei: 'Je moet tijdens je leven vrienden worden met de dood.'

De beroemde dichter J.C. Bloem schreef in het bekende gedicht *Aanvaarding*:

'Men begint met het leven te aanvaarden,
en eindelijk aanvaardt men de dood.

En in ons nieuwe Liedboek staat een prachtig gezang over dit onderwerp, gez. 916. Het luidt als volgt:

Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand,
waarmee hij ons barmhartig
omvat aan alle kant.

Eens komen alle paden
van lot en schuld, van dood,
bijeën in zijn genade,
voorbij aan alle nood

Door God zijn wij omgeven
zoals wij hier bestaan.
In Hem zullen wij leven
en tot zijn feest ingaan.

Pasen

Het is een heel verhaal geworden over een onderwerp waar we zo ongeveer dagelijks mee te maken hebben, maar waar we bijna nooit over spreken.

Misschien dat het ons allemaal een beetje verder kan helpen.

Het is niet voor niets binnenkort Pasen, het feest van de Opstanding, van de Verrijzenis, van het leven!

Ds. Jan de Visser

P.S. Reageren mag. Misschien biedt dat mogelijkheden om een volgende keer op vragen en reacties in te gaan. Ik ben benieuwd!

Dirk Verkerke

* 4 maart 1930 † 14 maart 2021



Laat op de avond van zondag 14 maart is in aanwezigheid van zijn dochter Joke, Dirk Verkerke overleden. Hij is 91 jaar en 10 dagen geworden.

Geboren en getogen in Sommelsdijk heeft hij van alles meegemaakt en ondernomen. Na zijn dienstplicht is hij in de wereld van de ijzerwaren aan de slag gegaan. Kort na zijn

huwelijk met Lena van Heemst in 1960 werd dochter Joke geboren, en niet lang daarna, in 1963 is hij helemaal zelfstandig gaan werken. Hij, zijn vrouw en zijn broer runden een winkel in Sommelsdijk en één in Nieuwe-Tonge. In 1980 hebben ze de zaak verkocht, en Dirk is als verkoper gaan werken bij de fa. Mastenbroek. In 1986 en 1989 werden Lena en hij opa en oma.

Na zijn pensionering heeft hij zich met groot enthousiasme gewijd aan zijn nieuwe hobby: in zijn volkstuin, zijn hof, werken. Daar, te midden van de groei en bloei, kon hij zich verwonderen over de schoonheid van de schepping, en zich verbazen over het feit, dat je een zaadje in de grond stopt, en dat dan daaruit een complete plant met bloem en al uit kan groeien.

Dirk was een man die weinig nodig had; liever een boterham met kaas dan een diner buiten de deur.

In 2013 is zijn vrouw Lena overleden, en sindsdien woonde hij alleen in hun woning aan het Binnenpad in Middelharnis.

Zolang en zo vaak het kon bezocht hij de diensten in de Exoduskerk, een trouwe bezoeker met een vaste vriendenkring binnen de gemeente. Hij heeft tijdens de coronatijd deze diensten en de bijbehorende contacten enorm gemist.

Vorig jaar ging hij voor dagbesteding naar de Nollenhof, waar hij, helaas, het coronavirus heeft opgelopen. Daar is hij wel ziek van geweest, zij het niet zo heel erg. Toch heeft dat zijn ziekte wel versneld.

Vanaf januari ging het snel achteruit. Op 17 februari van dit jaar is hij verhuisd naar Nieuw-Rijsenburg, maar lang heeft dat dus niet geduurd. In de afgelopen week is hij nog twee keer gevallen, en daarna is hij zijn bed niet meer uitgekomen – het ging niet meer. In alle rust en vrede is hij zondagavond ingeslapen. Zijn nagedachtenis zij ieder tot zegen.

De dankdienst voor zijn leven is donderdag 18 maart gehouden in de Exoduskerk, 's middags om 13.00 uur. Aansluitend is hij bij zijn vrouw Lena begraven op de begraafplaats in Nieuwe-Tonge. De dankdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden, en is terug te zien via ons YouTube-kanaal.

Kaarten en andere blijken van medeleven kunnen geadresseerd worden naar het correspondentieadres: Louis Bouwmeesterplein 19, 3241 GM Middelharnis.

Ds. Jan de Visser

Van de diaconie

De opbrengsten van de collecten in de maand januari waren:

Datum	Doel	Bedrag
03-01	Wilde Ganzen	€ 193,51
10-01	Plaatselijk Diaconaat	€ 170,25
17-01	PKN, ondersteuning gemeenten	€ 281,17
24-01	PKN, missionair werk	€ 234,00
31-01	Jong Protestant Sirkelslag	€ 239,50

De opbrengsten van de collecten in de maand februari waren:

Datum	Doel	Bedrag
07-02	Kerk in Actie, Bangladesh	€ 288,50
14-02	Kerk in Actie, Noodhulp Ethiopië	€ 313,00
21-02	Diaconaal Quotum	€ 268,00
28-02	Protestantse Kerk, Missionair werk	€ 285,80

De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door de diaconie ontvangen overschrijvingen.

Tevens zijn er in januari en februari giften ontvangen voor een totaalbedrag van € 180,00.

Voor zowel uw giften als collectebijdragen danken wij u weer hartelijk.

Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Hans Meijer

Toelichting bij de collecten van 28 maart 2021 tot en met 9 mei 2021

28 maart 2021 Protestante kerk Palm Pasen project

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestante Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal.

4 april Kerk in Actie: Paascollecte Zuid-Afrika 'Een toekomst voor kansarme kinderen

Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt met huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Er worden ook jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.

11 april OZO Onderlinge Zorg Oekraïne

Stichting OZO uit Middelharnis verleent humanitaire hulp in het Karpatengebied in West-Oekraïne. Om deze hulp zo goed mogelijk invulling te geven heeft Stichting OZO drie zeer betrokken Oekraïense medewerkers in haar gelederen. Zij zijn een onmisbare schakel in ons humanitaire traject en met elkaar streven wij naar doelgerichte projecten. Stichting OZO werkt met lokale partners. Zij komen in actie voor allerarmste ouderen, alleenstaanden en gezinnen die niet of nauwelijks in eigen onderhoud kunnen voorzien en geen hulp van anderen krijgen.

18 april Plaatselijk diaconaal

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor diaconale activiteiten in onze eigen gemeente.

25 april Kerk in Actie: Vrolijkheid in asielzoekerscentra

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.

www.kerkinactie.nl/vrolijkheid

2 mei JOP Kerk als thuisplek voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laat zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefden veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

9 mei KIA Noodhulp Libanon / Jordanië Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Want afhankelijk zijn van hulp zonder zelf iets te kunnen doen, maakt vluchtelingen nóg ongelukkiger.

Bevestigingsdienst 28 maart

We mogen met recht spreken van een feestelijke dienst. Tijdens deze dienst mogen wij zes nieuwe ambtsdragers begroeten en hopen wij hen omringd door hun familie te bevestigen.

Maar als gebruikelijk neemt tijdens deze dienst ook een aantal ambtsdragers afscheid.

Zoals zo veel zaken het afgelopen jaar anders ingevuld werden, gebeurt dit ook met het afscheid. Gewoonlijk nemen wij afscheid tijdens een kerkenraadsoverleg, helaas vindt er door de beperkingen momenteel geen fysiek kerkenraadsoverleg plaats. Om deze reden ben ik als voorzitter van de kerkenraad zo vrij geweest hen allen thuis op te zoeken en namens u allen te bedanken voor de tijd en werkzaamheden welke zij voor onze kerk hebben gedaan.

Wie nemen er afscheid:

Ria van Eck, onze jeugdouderling. Ria heeft deze taak gedurende vier jaar kleur gegeven, initiatieven ontplooit en contact onderhouden met de jeugd binnen onze kerk. Aangezien wij als Exodusgemeente jongeren een warm hart toedragen is een aantal jaren geleden, binnen de kerkenraad, besloten om het aantal jeugddiensten uit te breiden van twee naar zes per jaar. Wij realiseerden ons dat dit de taak van een jeugdouderling niet eenvoudiger maakt. Dankbaar kijkt Ria terug op de afgelopen periode en is blij dat haar taak nu opgepakt wordt door twee nieuwe jeugdouderlingen.

Monique en Gerrit den Hartogh, ouderlingen in de wijk West, Nieuwe Tonge. Een deeltijd ouderlingschap in bezoekwerk en kerkelijk overleg. De taak van ouderling is veelal niet eenvoudig. Zij worden gezien als de contactpersoon tussen kerk en gemeentelid. We mogen gerust stellen dat de plaats van de kerk in de samenleving anders is dan decennia's geleden en niet ieder gemeentelid zit te wachten op bezoek van de kerk. Om hier de juiste weg in te vinden is per persoon verschillend.

Bert de Boer, ruim acht jaar werkzaam als diaken. Voor Bert een taak met veel variatie, zowel zichtbaar, maar ook achter de schermen zeer actief met de administratie. Zeker in onze kerk, met een hoge gemiddelde leeftijd, was het werken als diaken zeer bevredigend.

Eenzijds de contacten met de “oudere” gemeenteleden en anderzijds de contacten met de vele vrijwilligers die ook bezoektaken ondersteunden.

Cor van Reede, ouderling-kerkrentmeester. Wij hebben door Cor zijn bouwkundige achtergrond en inzicht negen jaar lang op hem mogen bouwen. Zeker kijkend naar de vele werkzaamheden, vanaf de grote verbouwing/nieuwbouw tot nu toe, zijn er vele technische vraagstukken geweest waar een deskundig oog noodzakelijk was. Na de nieuwbouw is de aandacht gericht op onderhoudsvrije vernieuwingen zoals gevels van de jeugdruimte en noordgevel. Tevens is aandacht geschonken aan het energie verbruik en de komst van de zonnepanelen.

Gemeente, als voorstander van niet te lange documenten loop ik nu vast. Gezien de vele werkzaamheden en inzet van de hierboven genoemde personen vind ik het jammer deze lof uiting te moeten stoppen. Het is moeilijk om hun jarenlange inzet in een paar woorden te omschrijven.

Namens kerkenraad en u als gemeente dank ik hen allen voor hun inzet en hetgeen zij voor onze kerk hebben betekend. Tevens spreek ik de wens uit nog regelmatig van hun kennis gebruik te mogen maken.

Jan Terlouw
Voorzitter

Van de kerkrentmeesters

Met z'n allen hebben we de schouders eronder gezet om de kerk overeind te houden in een moeilijk coronajaar. De opbrengst van de Kerkbalans is hoger dan in de laatste negen jaar.

€ 100.785,00

Iedereen hartelijk dank hiervoor.



Tevens is er een gift ontvangen van Mevr. H. ten behoeve van apparatuur.

Hartelijk dank hiervoor,
Fred van Leersum.

Vorming en toerusting

Ontmoeten – ontdekken – ontwikkelen

Ook de komende activiteiten van Vorming en Toerusting moeten door de corona-maatregelen afgelast worden.

Op dinsdagavond 13 april stond een film gepland. Deze film hopen wij in het nieuwe seizoen 2021-2022 wel te kunnen vertonen.



In mei wilden wij een dagtrip maken naar het Slotje, het klooster van de zusters Norbertinessen in Oosterhout. Wij kregen dezer dagen bericht dat ook het klooster zeker de komende maanden nog niet bezocht kan worden.

Wij willen onderzoeken of wij in mei/juni binnen de dan geldende regels toch iets kunnen ondernemen.

Liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd

De veertigdagentijd is vanouds een periode waarin plaats is voor vasten en inkeer. Dit jaar is het thema: “Ik ben er voor jou.”

De liturgische schikkingen laten elke zondag een ander thema zien, gebaseerd op de zeven werken (daden) van barmhartigheid waar Jezus het in Mattheus 25 over heeft.

Iedere week verbeeldt de liturgische schikking één van deze werken. Dit jaar worden deze zeven werken ook uitgebeeld op panelen die aan de zijwand in de kerkzaal worden opgehangen.



Naast de schikkingen en de panelen zijn er bij elk nieuw weekthema korte teksten gemaakt, die kunnen dienen als bezinning en inspiratie. In de nieuwsbrief worden die wekelijks opgenomen.

Wij hopen dat de beeldtaal van de schikkingen en panelen ons inspireren om deze momenten van inkeer en bezinning op eigen wijze invulling te geven. Ook op de nieuwe kerk-app kunnen in de rubriek Veertigdagentijd ideeën en ervaringen gedeeld worden.

Dankbetuigingen

Lieve mensen,

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, appjes en prachtige bloemen die ik gekregen heb bij mijn verblijf in het ziekenhuis en Zorgcentrum “de Vliedberg”.

Nogmaals heel hartelijk dank en lieve groetjes van mij.
Jannie Bolle - Goumare

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor alle medeleven, de vele kaarten, bloemen en telefoontjes tijdens het ziek zijn van Paul en na zijn overlijden.

Hartelijke groet,
Hanna Dubbeld

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor alle mooie en lieve berichten na de geboorte van onze (klein)dochter Fleur van Leersum

Opa Fred, Oma Annet, papa Frank en mama Anneloes

Plexat Jongerenpagina

De afgelopen jaren is Ria van Eck de jeugdouderling geweest van onze kerk. Vanaf 28 maart zullen Annemieke Admiraal en ik, Lieke Baatenburg de Jong het stokje van haar overnemen. Ria heeft het super gedaan! Met enorm veel plezier en energie heeft zij van alles voor de jeugd in onze kerk geregeld en heeft zij de jeugdactiviteiten regelmatig bezocht. Daarom hier nog een extra bedankje voor jou, Ria! Hopelijk kunnen wij net zo enthousiast en op onze eigen manier jouw werk voortzetten.

In de jeugddienst van 7 maart hebben jullie al kennis kunnen maken met Annemieke en mij. Wanneer je deze gemist hebt, kan je die dienst terugkijken op het YouTube kanaal van de kerk. Die dienst is dat sowieso waard. En zeker niet alleen om de interviews met ons ;)

Vanaf nu zullen wij de Plexat-pagina proberen bij te houden. Voor nu wil ik de activiteiten voor kinderen en jongeren in het kort beschrijven. Zodat jullie weten wat er allemaal is en hoe je daaraan kan deelnemen.

Wanneer er vragen zijn over activiteiten of over andere dingen die voor jou belangrijk zijn en waar je met ons over zou willen praten mag je mij bellen of mailen. Over een tijdje zal dat ook bij Annemieke kunnen.

Jeugddiensten

Op zondag 18 april is er een jeugddienst met Arend Voogt als voorganger en komt er een band.

De jeugddienst daarna is op 30 mei.

Heb je een leuk idee voor een thema of lied wat we tijdens een jeugddienst kunnen zingen; laat het ons weten!

De Jadus

Voor jongeren van de middelbare school is er 1x per maand tijdens de kerkdienst in onze jeugdruimte de *Jadus*. We zijn altijd met een leuke club en kletsen met elkaar over allerlei onderwerpen en Bijbelverhalen. Heb je zin om ook te komen stuur een berichtje naar Lieke en dan krijg je alle info over de volgende keer.

De eerstvolgende keer is op Palmpasen. Dan houden we een Paaschallenge met de jongeren van de MEET INN en de Tienerkerk van de Emmaüskerk.

Zondag 28 maart aanstaande (Palmpasen) hebben we een heuse **Challenge! (coronaproof)** voor je in petto!

Voor wie?: **teams van maximaal 3 deelnemers vanaf 13 tot en met 17 jaar.** Je mag zelf je eigen team samenstellen. Dus vraag je vrienden en vriendinnen om mee te doen!

Start: **tussen 10.00 uur en 11.30 uur vanaf de Exoduskerk (Sommelsdijk) óf vanaf de Bosseschool (Middelharnis).**

Duur: ongeveer anderhalf uur.

Ga deze uitdaging aan en meld je aan!

Doe dat **vóór woensdag 24 maart aanstaande** bij: **Nelleke Schellevis; e-mail: nellekederuyter1@hotmail.com**

Na je aanmelding volgt meer informatie!!

Soos

Voor de eerstvolgende Soosavond die op een vrijdag wordt georganiseerd, krijgen degenen die zich hebben aangemeld een uitnodiging via de app. Deze avonden zijn 1x in de maand! Lijkt het je leuk maar krijg je nog geen uitnodiging, kun je mij (Lieke) een berichtje sturen. Ik zal het dan aan de soos leiding doorgeven.

Web

Een keer in de maand zondagmiddag is de Web voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Hiervoor krijgen je ouders een uitnodiging via een appje.

Zondag 14 maart hebben we voor het eerst sinds lange tijd weer eens een WEB gehouden en deze was erg gezellig. Miranda had een leuke en fleurige knutsel verzonnen. Een kaal potje werd beplakt met knijpers en toen werd het potje ineens een stuk mooier. Er was iemand die alle knijpers kleurde zoals een regenboog. Samen met een viooltje een kleurig geheel.

Van al dat geknutsel krijg je trek en dus ging een broodje knakworst er goed in. De middag werd afgesloten met verstopperij en dat is al jaren een grote favoriet. Conclusie de eerste WEB van 2021 was zeer geslaagd en hopelijk volgen er nog veel meer.

Heb je zin om 1x in de maand op zondagmiddag naar de jeugdruimte te komen met jullie leeftijdgenootjes? Meld je dan alvast aan bij Janine van Noord: 06-45446032

Kindernevendienst:

Nu er weer mensen naar de kerk mogen komen start de kindernevendienst natuurlijk ook weer. Nog wel iets anders dan we gewend waren. Het is nu 1x per twee weken en de eerstvolgende keer is op 28 maart. We beginnen meteen in de jeugdruimte. Bij de kindernevendienst luisteren we naar een Bijbelverhaal. Daarna is er tijd voor een spelletje, knutselwerkje of kleurplaat voordat jullie weer opgehaald worden aan het einde van de kerkdienst. Zolang er nog een beperkt aantal mensen naar de kerk mogen komen vinden wij het fijn te weten hoeveel kinderen er komen. Zouden jullie op vrijdag willen doorgeven welke kinderen er op zondag willen komen?

MEET INN

Ben jij 11,12,13,14,15 of 16 jaar oud? Kom dan een keer op vrijdagavond naar de Meet Inn.

Deze avond is voor jullie en voor leeftijdsgenoten van de Emmaüskerk. Er wordt steeds iets anders gedaan. We doen bijvoorbeeld elk jaar mee aan Sirkelstag. Een groot interactief spel tussen allemaal jeugdgroepen uit het hele land.

Een week vóór elke Meet-Inn krijgen jullie via de groepsapp de juiste informatie met de tijden en de locatie. Neem gerust je vrienden en vriendinnen mee. Zit jij nog niet in de groepsapp, stuur mij een appje en dan zorg ik dat je wordt toegevoegd!

Nu na de lockdown beginnen we voor een keer niet op vrijdagavond maar met de Paaschallenge op Palmzonden samen met de *Jadus* en de Tienerkerk. Check de uitnodiging bij het stukje over de *Jadus*.

We gaan er vanaf nu vanuit dat alles steeds iets verder kan opstarten en uitbreiden. De leiding van alle genoemde activiteiten hoopt jullie in ieder geval snel te zien!

Ik wens jullie allemaal alvast fijne Paasdagen en hopelijk tot ziens.

Groeten

Lieke Baatenburg de Jong, (bijna) jeugdoudsterling
06-22608301 of maurits.lieke@gmail.com

Bloemendienst

28 maart	Mevrouw den Engelsman	Sommelsdijk
4 april	Mevrouw v.d.Velde	Middelharnis
11 april	Mevrouw Peeman	Nieuwe-Tonge
18 april	Mevrouw van der Laan	Middelharnis
25 april	Mevrouw Terlouw	Middelharnis
2 mei	Mevrouw Bree	Dirksland
9 mei	Mevrouw Ista	Sommelsdijk

Riet Riedijk, tel.: 487050



Leesrooster

Maart

ma	29	Marcus 11:12-26
di	30	Psalm 118
wo	31	Marcus 14:1-11

April

do	1	Marcus 14:12-72
vr	2	Marcus 15:1-47
za	3	Psalm 88
zo	4	Marcus 16:1-8
ma	5	Marcus 16:9-20
di	6	Psalm 30
wo	7	Jesaja 25:1-5
do	8	Jesaja 25:6-12
vr	9	Psalm 133
za	10	Jesaja 26:1-11
zo	11	Jesaja 26:12-27:1
ma	12	Jesaja 27:2-13
di	13	Psalm 81
wo	14	Ezechiël 33:1-11
do	15	Ezechiël 33:12-20
vr	16	Ezechiël 33:21-33
za	17	Ezechiël 34:1-10
zo	18	Ezechiël 34:11-22
ma	19	Ezechiël 34:23-30
di	20	Psalm 100
wo	21	1 Johannes 1:1-10
do	22	1 Johannes 2:1-11
vr	23	1 Johannes 2:12-17
za	24	1 Johannes 2:18-29
zo	25	1 Johannes 3:1-10
ma	26	1 Johannes 3:11-24
di	27	Ezechiël 35:1-15
wo	28	Ezechiël 36:1-15
do	29	Ezechiël 36:16-28
vr	30	Ezechiël 36:29-38

Mei

za	1	Psalm 36
zo	2	Ezechiël 37:1-14
ma	3	Ezechiël 37:15-28
di	4	Psalm 116
wo	5	Ezechiël 38:1-13
do	6	Ezechiël 38:14-23
vr	7	Ezechiël 39:1-16
za	8	Ezechiël 39:17-29
zo	9	Jozua 23:1-16



