

Verbinding



Exodus Gemeente

Kerkdiensten

Zondag 14 jan. 10 uur	De heer Peter Visser 1 ^e coll.: Binnenlands Diaconaat (Nederland armoede) 2 ^e coll.: voor de kerk	
Zondag 21 jan. 10 uur	Dominee Jan de Visser 1 ^e coll.: Beter onderwijs in Ghana 2 ^e coll.: voor de kerk	
Zondag 28 jan. 10 uur	Dominee Jan de Visser 1 ^e coll.: Jonge generaties Nederland 2 ^e coll.: voor de kerk	
Zondag 4 febr. 10 uur	De heer Bob van Meijeren, Gorinchem 1 ^e coll.: Werelddiaconaat Bangladesh 2 ^e coll.: voor de kerk	
Zondag 11 febr. 10 uur	Dominee Jan de Visser 1 ^e coll.: Noodhulp Griekenland 2 ^e coll.: voor de kerk	Dienst van Schrift en Tafel m.m.v. de cantorij
Zondag 18 febr. 10 uur	De heer Rob van der Plicht, Moordrecht 1 ^e coll.: Binnenlands Diaconaat 2 ^e coll.: voor de kerk	

Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te kijken via internet: www.exoduskerk.nl

Vanuit de kerkenraad

Allereerst willen we iedereen een gezegend en liefdevol nieuwjaar toewensen! In de kerkenraad zijn in de laatste vergadering de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Begroting: De kerkrentmeesters en de diaconie hebben de begroting gepresenteerd voor volgend jaar en voor de wat langere termijn. Dit laat geen gunstig verloop zien. We zien de inkomsten dalen en de kosten toenemen. De huurinkomsten nemen wel toe, omdat de muziekschool meerdere ruimten gaat huren. Daar zijn we blij mee. Daarnaast hebben we een laadpaal op de parkeerplaats van de kerk waar elektrische auto's hun accu kunnen opladen. Dus als je een oplaadpunt zoekt, denk dan aan de kerk. In de wijk is ook geflyerd om hier bekendheid aan te geven. Zegt het voort!

We zijn verheugd dat we een aantal nieuwe mensen in de kerkenraad mogen verwelkomen. Via de nieuwsbrief ben je hiervan al op de hoogte gesteld. Daarmee zijn we nog niet compleet. We zoeken nog steeds een ouderling, iemand die de diaconie komt versterken en een scriba. Voel je je geroepen of wil je hierover van gedachten wisselen, mag en kan dat altijd. Neem dan contact met ons op.

In de nieuwsbrief heeft het ook al gestaan. Dominee Jan de Visser gaat per juli 2024 met emeritaat. Uiteraard heeft dat ook onze aandacht. Hierover later meer.

Hartelijke groet namens de kerkenraad,

Conny Wesdorp
scriba

Bagage voor het nieuwe jaar

Alles van vandaag neem je mee naar het nieuwe jaar, zoals je na een treinreis met al jouw bagage op een ander perron uitstapt.

Niets is er veranderd in jouw last perron oudjaar was vertrouwd als je eigen woonkamer.

De rugzak gaat weer op, de koffer rolt luidruchtig achter je aan, een kleine tas schuin over je lijf

Je zet je in beweging, neemt de roltrap omhoog. Je hebt geen idee waar het heen gaat, leeg de stationshal.

Plotseling fladdert een vogel op. Een veertje dwarrelt voor je voeten op de grond. Dat je het opraapt en het bij je draagt, als hoop zo licht voor het nieuwe jaar. (Janneke Nijboer)



Agenda

Datum	Activiteit	Locatie	Aanvang
18 jan.	Breicafé	Jeugdruimte	13.30 uur
24 jan.	Koffie met noten	Jeugdruimte	10.00 uur
1 febr.	Breicafé	Jeugdruimte	13.30 uur
15 febr.	Breicafé	Jeugdruimte	13.30 uur

Dankjewel

Beste mensen,

Ik mocht enorm veel attenties, in welke vorm dan ook, van jullie ontvangen ter gelegenheid van mijn honderdste verjaardag.
Ook namens mijn twee kinderen heel erg bedankt.

Mevrouw Zoon-Vis



Beste mensen van de Exodus gemeente.

Mijn man en ik zijn heel blij met de reacties voor mijn 87^e verjaardag.
Kaarten, bloemen en enkele bezoeken heb ik mogen ontvangen.

Hartelijk dank en vriendelijke groet,
Wil en Niek Blok





Koffie met .. noten

Na ons laatste samenzijn in december rond advent en kerst, pakken we de draad weer op in het nieuwe jaar. Iedereen vindt het gezellig als er steeds andere mensen zich aansluiten om met elkaar te zingen, verhalen te delen en naar elkaar om te zien. Voor de komende maanden hebben we de data al vastgesteld. Deze zijn 24 januari, 21 februari en 20 maart.

De thema's zullen per keer in de nieuwsbrief aangegeven worden.

Emmy en ik zullen weer liederen uitzoeken rond het thema, maar u mag ook liederen die u mooi vindt of waar u dierbare herinneringen aan heeft, natuurlijk inbrengen.

Heeft u een passend gedicht, neemt u het mee en we luisteren er graag naar.

We komen bij elkaar in de jeugdruimte van de Exoduserk, ingang via de achterkant. De ochtend begint om 10.00 uur en duurt tot 11.30 uur.

Wilt u vervoer, neem dan contact op met Margot 0187-485529.

Emmy Lingen en Margot van de Wiel



Aandacht voor...

Onze jubilarissen

Een paar markante jubilarissen aan het begin van dit jaar:



Allereerst vermelden we hier de heer T.C. (Theo) van Dijk en mevrouw H.E. (Heleen) van Dijk – Moret hun 45^{ste} trouwdag. Misschien weet niet iedereen het, maar Theo is al jarenlang onze ledenadministrateur, en hij zorgt ervoor dat iedereen die dat nodig heeft, van de juiste informatie voorzien wordt rondom verjaardagen, in- en uitschrijvingen, en tal van andere administratieve aspecten. Hoeveel werk dat is, weet niemand precies, maar het heeft zijn huwelijk kennelijk geen schade opgeleverd: ze zijn maar liefst 45 jaar getrouwd op 26 januari a.s. Hun adres: Prins Constantijnstraat 57, 3241 TC Middelharnis.

De heer P.A. (Piet) Groenewoud en mevrouw I.M. (Ini) Groenewoud, Olympiaweg 19, 3245 DL Sommelsdijk, zijn de dag daarna, dus op 27 januari, 64 jaar geleden getrouwd. Langs deze weg feliciteren wij hen van harte!

Tenslotte melden we de heer F.W. (Fred) van Leersum en mevrouw A.G. (Annet) van Leersum – Jentinck. Fred en Annet! Zij zijn op 16 februari, de datum waarop, als het goed is, de volgende Verbinding verschijnt, 45 jaar getrouwd. Het adres voor felicitaties, in welke vorm, dan ook is; Fabiusstraat 18, 3248 AJ Melissant.

Onze jarigen

En dan de verjaardagen, dit keer alleen van (hoogbejaarde) dames:

Op 13 januari wordt mevrouw K. (Klaske) van der Sar – Zoodsma 86 jaar. Zij woont aan de Isaïc da Costastraat 36 in (3245 RN) Sommelsdijk.

Mevrouw C. (Ineke) de Knegt – Mostert van de Peuterdijk 44 in (3249 AW) Herkingen hoopt op 27 januari a.s. de leeftijd van 87 jaar te bereiken.

Op 4 februari 1938 is mevrouw B.A. (Trix) Noordermeer – Huizen geboren, 86 jaar geleden dus. Zij woont in (3241 VG) Middelharnis aan de Prinses Margrietstraat 29 c.

Mevr. S.M. (Ina) Mackloet - de Korte, hoopt op 15 februari a.s. de leeftijd van 80 jaar te bereiken. Felicitaties, in welke vorm dan ook, kunnen gezonden worden naar Dabbestraat 128, 3255 XB Oude-Tonge.



De deadline voor een stukje in de verbinding komt altijd sneller dan verwacht en dan komt altijd weer de vraag waar moet het nu weer overgaan. Meestal surf ik wat over het internet en komt er wat voorbij, waar ik dan wat van maak. Bovenstaand plaatje komt langs en ineens beseft ik die tekst op het geboortekaartje van Loek heb zien staan. Loek is het zoontje van een neef van ons.

De jeugd hier in huis gaat met de tijd mee dus is de vraag wat zegt de A I (Artificial Intelligence) ervan? Arjan typt Jeremia 29:11 in en waarachtig er verschijnt een heel verhaal:

Arjan! Laat me een verhaal voor je bedenken bij Jeremia 29:11.

Er was eens een jonge man genaamd Timo. Hij had grote dromen en ambities, maar soms voelde hij zich overweldigd door de onzekerheid van de toekomst. Op een dag kwam Timo een oude man tegen die hem het Bijbelvers Jeremia 29:11 vertelde.

De woorden van het vers raakten Timo diep. Hij beseftte dat God een plan voor hem had, een plan dat hem hoop en een mooie toekomst zou geven. Met vernieuwde moed en vertrouwen begon Timo zijn dromen na te jagen.

Timo studeerde hard en werkte met toewijding aan zijn passie. Hij kwam obstakels tegen, maar gaf nooit op. Telkens wanneer hij het moeilijk had, herinnerde hij zich de belofte van Jeremia 29:11 en vond hij kracht om door te gaan.

Op een dag kreeg Timo een geweldige kans aangeboden. Hij mocht zijn talenten laten zien op een internationaal podium. Het was een droom die uitkwam en Timo wist dat dit het begin was van een prachtige toekomst. Timo's succes groeide en hij werd een inspiratie voor velen. Hij gebruikte zijn talenten niet alleen voor zichzelf, maar ook om anderen te helpen. Hij stichtte een organisatie die jonge mensen hielp om hun dromen te verwezenlijken en hen herinnerde aan de belofte van Jeremia 29:11.

Het verhaal van Timo verspreidde zich als een lopend vuurtje en mensen begonnen te geloven dat ook zij een hoopvolle toekomst hadden. Ze vonden kracht en moed in de woorden van Jeremia 29:11 en begonnen hun eigen dromen na te jagen.

En zo, Arjan, herinnert dit verhaal ons eraan dat we allemaal een speciaal plan hebben in het leven. Het kan soms moeilijk zijn, maar als we vasthouden aan hoop en vertrouwen, kunnen we onze dromen waarmaken.

Dit is een verkorte weergave van het verhaal want eigenlijk was het verhaal 2 keer zolang. Maar of dit nu helemaal de strekking van dit Bijbelvers is. Jeremia 29:11 is een prachtige tekst. Met een hoopvolle belofte. Maar het is toch een andere belofte dan wij vaak denken. Het is geen belofte dat alles goedkomt. Het is geen belofte dat je niets zal overkomen of dat er geen moeilijke dingen zullen gebeuren. Ook daar ben ik mij het afgelopen jaar bewust van geworden door het overlijden van mijn broer en dan worstel je met deze tekst.

Toch is het een tekst waar ik me door kan laten bemoedigen, waar ik ook blij van word Het is een belofte dat God een plan heeft met deze wereld. Dat Hij niet zomaar loslaat wat Zijn hand is begonnen. Het laat zien dat God de macht heeft op deze aarde en alles in Zijn hand houdt. Een hoopvolle tekst voor Loek, maar ook voor het gezin van mijn broer, mijn ouders en ook voor mijn broer.

Monique den Hartogh

Toelichting bij de collecten

21 januari Stichting CTIW – hulpverleningstraject voor beter onderwijs in Ghana

Mark Addo en Petra van Liere-Addo wonen in Ghana en doen daar via hun eigen stichting sinds 2015 zendingswerk. Ze houden zich bezig met het uitvoeren van sociaaleconomische en evangelisatieprojecten. Omdat kwaliteit van onderwijs in Ghana vaak onder de maat is en er weinig tot geen steun is van de overheid voor scholen, kunnen veel leerlingen hun scholing niet afmaken. De stichting helpt scholen in afgelegen gebieden en achterstandswijken om hogere kwaliteit van onderwijs aan te kunnen bieden. Dit doen ze onder andere door het inzamelen van schoolmeubels, computers, tablets, schoolborden en dergelijke. Mark en Petra werkten naast hun werk voor de stichting parttime om in hun levensonderhoud te voorzien. Omdat dit parttime werk door onvoorziene omstandigheden is gestopt, hebben ze op dit moment geen inkomen. Om die reden hebben ze een mailing naar diverse diaconieën gedaan, met het verzoek om hun stichting te steunen. Ze zijn zeer dankbaar voor elk bedrag waarmee onze gemeente hun project kan ondersteunen. Kijk voor meer informatie op www.stichtingctiw.nl.

28 januari Jonge generaties - Nederland

Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet de Protestantse Kerk door het jaar heen met een serie van drie interactieve spellen. Sirkelslag is de eerste. Honderden jeugdgroepen spelen dit spel vanaf hun eigen locatie, waarbij ze online met elkaar in verbinding staan. Bij Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

4 februari Werelddiaconaat - Bangladesh

Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen overstromingen. In veel andere landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast vechten. Daarom collecteren we voor boeren in Bangladesh die lijden onder klimaatverandering. Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven.

Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet weggroten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.

11 februari Noodhulp - Griekenland

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

18 februari Binnenlands diaconaat - Veertigdagentijd

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte- of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.



Bril van barmhartigheid

Over Gods vaderhart en Gods moederschoot

Op de zondag voor de TK-verkiezingen heb ik aan het eind van de preek opgeroepen om een nieuwe partij op te richten: de Partij van Barmhartigheid. Dat gaan we natuurlijk niet doen, maar het thema ‘barmhartigheid’ laat me sindsdien niet los.

In de Oudejaarsavonddienst in de Emmaüskerk ben ik nog eens wat nader ingegaan op dat begrip. Je kunt die dienst natuurlijk terugkijken – en luisteren via het YouTube-kanaal van de Emmaüskerk (zie [deze link](#); verkondiging vanaf 35’19), maar ik wil er hier in deze Verbinding een paar dingen uitlichten, en die kun je te allen tijde teruglezen.

Ons woord ‘barmhartigheid’ is een vertaling van het Latijnse woord *misericordia*. Daarin herkent iedereen twee woorden die best wel vaak in onze taal voorkomen. Het eerste is ‘*misère*’, en we weten allemaal wat het betekent als iemand “in de *misère*” zit. Dat houdt narigheid in, beroerde omstandigheden, tegenslagen enz. Het andere woord is *cordia*, en dat komen we tegen als we met hartklachten naar het ziekenhuis gaan; we komen dan terecht bij de “*cardio-log*”.

Volgens de kerkvader Augustinus is er sprake van barmhartigheid als je de pijn van de ander (zijn of haar *misère* dus) in je eigen hart (*cordia*) voelt. *Misericordia*.

Maar het wordt nog mooier als je naar het Hebreeuws van de Bijbel kijkt.

Daar wordt een woord gebruikt, dat uit drie medeklinkers bestaat: een r, een ch, en een m. In het Hebreeuws ziet dat er zo uit (je moet dat wel van rechts naar links lezen): rechts een r (ר), in het midden een ch (ח) en helemaal links de m (מ), samen dus:

מ ח ר

Tussen die medeklinkers horen natuurlijk klinkers te staan. Bij dit woord kunnen er twee klinkers ingevoegd worden: een a of een e. In het eerste geval staat er dan *racham*, in het tweede geval *rechem*. In het Hebreeuws ziet dat er zo uit (daar staat de klinker ónder de medeklinker in plaats van ernaast):

מַחַר (met de a) en מְחַר (met de e).

De medeklinkers zijn hetzelfde, zoals je ziet; de klinkers niet.

Het eerste woord betekent, zoals ik hierboven al heb beschreven: *barmhartigheid*. Je komt dat bijvoorbeeld tegen in Exodus 33: 19, waar God tegen Mozes zegt, dat Hij barmhartig is voor wie Hij barmhartig wil zijn.

Het tweede woord heeft op het eerste gezicht een heel andere betekenis, namelijk baarmoeder of *moederschoot*. Maar de combinatie! Gods barmhartigheid en de moederlijke geborgenheid hebben dus dezelfde medeklinkers, hetzelfde woord als basis.

Gods vaderhart en Gods moederschoot!

In de Bijbel komt het woord barmhartigheid eigenlijk alleen voor in combinatie met God zelf. Hij is barmhartig, Hij toont barmhartigheid. Van mensen lees je dat eigenlijk niet of nauwelijks. In het Nieuwe Testament komt één verhaal voor waar dat wel zo is, maar ja – dat is wel een beetje bijzonder. In de gelijkenis van de ‘barmhartige’ Samaritaan vertelt Jezus een verhaal van iemand die door een stelletje criminelen in elkaar is geslagen. Uiteindelijk wordt deze man geholpen door iemand uit Samaria. En op Jezus’ vraag, wie nu eigenlijk de naaste was van dit slachtoffer, antwoordt de Farizeeër: ‘Die hem barmhartigheid heeft bewezen.’ Hij durfde het woord ‘Samaritaan’ niet eens uit te spreken.

Het woord barmhartigheid is een uitdaging en een opdracht. Kijken naar de ander en naar de wereld om je heen, met een bril van barmhartigheid op je neus; dat kan je hele visie op van alles en nog wat veranderen. Barmhartigheid en goedheid bewijzen aan iedereen die jou aankijkt, en van jou en jouw oordeel afhankelijk is.

Als we van God vragen barmhartig te zijn, dan is dat ook een opdracht aan onszelf. En barmhartigheid is dus: je afvragen hoe Gods vaderhart en Gods moederschoot zouden reageren op de dingen waar jij nu mee zit.

Een bril van barmhartigheid! Wat zal de wereld daarvan opknappen!

Ds. Jan de Visser



Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2024 gaat van start

Op 13 januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze Exodus Gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen! Dit jaar is een bijzonder jaar voor Actie Kerkbalans, want de Actie bestaat vijftig jaar! Al vijftig jaar geven kerkleden via Actie Kerkbalans voor het voortbestaan van de kerk.



Voor de kerk van morgen
Belangrijk, want de kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen. Heel graag willen we ook het komende jaar en in de verdere toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.

We willen uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor mensen die God nog niet kennen.

We willen mooie en inspirerende diensten organiseren, evenals verbindende activiteiten daaromheen. Maar dat alles kost geld. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier dat de vrijwilliger in de periode van 13 tot 27 januari bij u brengt, ruimhartig in. Leden met een e-mailadres ontvangen dit formulier, evenals vorig jaar, via de bank (SKG). Er wordt dan digitaal toegezegd en via I Deal betaald.

Indien u de toezegging en de betaling toch handmatig wilt doen, kunt u uw bijdrage overmaken op NL92 RABO 0373 7251 40 t.n.v. CvK. Herv. Gem. Middelharnis-Sommelsdijk Exodus onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2024' en uw registratienummer.

Dit nummer vindt u op het toezeggingsformulier of op de uitnodigingsmail. Automatische incasso geniet onze voorkeur.

Heeft u geen uitnodigings-mail of brief ontvangen óf mocht u toch niet mee willen doen aan de digitale manier van toezeggen en betalen via iDeal dan kunt u via de website van de kerk het vertrouwde formulier downloaden en invullen. www.exoduskerk.nl

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen.

Leesrooster

Januari

- 14 1 Samuël 1,9-18
- 15 1 Samuël 1,19-28
- 16 1 Samuël 2,1-11
- 17 1 Samuël 2,12-26
- 18 1 Samuël 2,27-36
- 19 1 Samuël 3,1-10
- 20 1 Samuel 3,11–4,1a
- 21 Marcus 1,14-20
- 22 1 Samuël 4,1b-11
- 23 1 Samuël 4,12-22
- 24 1 Samuël 5,1-12
- 25 1 Samuël 6,1-12
- 26 1 Samuël 6,13–7,1
- 27 1 Samuël 7,2-17
- 28 Psalm 111
- 29 Maleachi 3, 13-18
- 30 Maleachi 3, 19-24
- 31 Psalm 18, 1-25

Februari

- 1 Psalm 18, 26-51
- 2 Leviticus 12, 1-8
- 3 Marcus 1, 21-28
- 4 Marcus 1, 29-38
- 5 Psalm 31
- 6 Leviticus 13, 1-11
- 7 Leviticus 13, 12-23
- 8 Leviticus 13, 24-37
- 9 Leviticus 13, 38-46
- 10 Psalm 32
- 11 Marcus 1, 39-45
- 12 Marcus 2, 1-12
- 13 Marcus 2, 13-22
- 14 Jeremia 14, 1-10
- 15 Jeremia 14, 11-16
- 16 Jeremia 14, 17-22
- 17 Psalm 130
- 18 Jeremia 1, 4-12



Colofon

Administratie
Exodus Gemeente PKN
e-mail: info@exoduskerk.nl

Eerste scriba:

Margot van de Wiel
p/a Dorpsweg 97a
3245 VB Sommelsdijk
Tel. 0187-485529

Tweede scriba:

Conny Wesdorp
Tel. 06-10775858

Predikant
Ds. Jan de Visser
Berkenhof 10
3241 BA Middelharnis
e-mail: jdevisser@exoduskerk.nl
Tel.: 06-46201149

Adres Exoduskerk
Dorpsweg 97a
3245 VB Sommelsdijk

Distributie Verbinding
Janita van der Have
0187-651464

Kerkrentmeesters
Vrijwillige bijdragen en/of giften
kunnen worden gestort op
de rekening van de Exodus
Gemeente PKN:
NL92RABO0373725140

Kopij voor het volgende nummer
t/m **maandag 5 februari 2024**
inleveren per e-mail in **Calibri 11:**
redactieverbinding@exoduskerk.nl

De redactie behoudt zich het recht
voor wijziging van de kopij. Wij
vragen uw begrip hiervoor.

Redactie
Jeanet Akershoek 06-55161287
Nel Nelemans 0187- 651465
Antoinette v.d. Veken 06-18204064

Verbinding verschijnt dit jaar acht
keer. 61^e jaargang, nummer 1,
januari – februari 2024

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen te bestellen
met een waarde van € 0,70,
€ 1,40, € 2,50 en € 5,- per eenheid
van 20 stuks. Via website/kerk app
is betaling via Ideal en bezorging
als vanouds.
Of bedrag overmaken op:
NL92RABO0373725140 o.v.v.
collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40
€ 2,50, € 5,--.

Diaconie
Giften zijn welkom op de
diaconierekening van de
Exodus Gemeente PKN
NL89RABO0373710062

