

Verbinding



Exodus

Gemeente

Kerkdiensten

Zondag 10 mei 10 uur	De heer W.A. den Hertog, Dirksland 1e coll.: Stichting de Boei G-O 2e coll.: voor de kerk	m.m.v. de cantorij
Donderdag 14 mei 10 uur	De heer T. Spek, Sliedrecht 1e coll.: onbekend 2 ^e coll.: voor de kerk	Hemelvaart
Zondag 17 mei 10 uur	De heer Teun Cabaret 1e coll.: Missionair werk Nederland 2e coll.: voor de kerk	
Zondag 24 mei 10 uur	Mevrouw Ineke Bakker, Middelharnis 1e coll.: Kerk in actie, Zending Cuba 2 ^e coll.: voor de kerk	Pinksteren
Zondag 31 mei 10 uur	Mevr. Wilma van Rijn-Fennel Halfweg 1e coll.: Studentenpastoraat Rotterdam 2e coll.: voor de kerk	
Zondag 7 juni 10 uur	Ds. Paul van Dijk, Alphen a.d. Rijn 1e coll.: Kerk in actie, Zending Pakistan 2e coll.: voor de kerk	Schrift & Tafel
Zondag 14 juni 10 uur	Ds. Dick ter Horst, Hellevoetsluis 1e coll.: Plaatselijk diaconaat vakantietasjes 2e coll.: voor de kerk	
Zondag 21 juni 10 uur	Ds. N.A. Donselaar 1e coll.: KIA Binnenlands Diaconaat Nederland Vluchtelingen 2e coll.: voor de kerk	
Zondag 28 juni 10 uur	De heer Teun Cabaret 1e coll.: Schuldhulpmaatje 2e coll.: voor de kerk	

**Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te kijken via internet:
www.exoduskerk.nl**



Pinksteren,

of in het Grieks *Pèntekostè*, dat vijftig dagen betekent, wordt vijftig dagen na Pasen gevierd en sluit de Paasperiode af. In Handelingen 2 staat dat ongeveer 3000 mensen worden bekeerd en zo de eerste christelijke gemeenschap vormen. Er staat ook dat mensen uit allerlei landen elkaar konden verstaan in hun eigen taal en elkaar begrepen. Ondanks culturele en taalbarrières bleek ware eenheid mogelijk.

De apostelen trekken na Pinksteren erop uit. De Geest roept hen niet op om stil te blijven zitten en wachten op gebeurtenissen, maar om zelf actie te ondernemen, de boodschap van Christus door te geven en te groeien in geloof. Ook nu is dat nog de boodschap. In een tijd waarin velen zoeken naar zingeving en verbinding biedt Pinksteren een inspirerend initiatief. Het leert ons dat God niet ver weg is, maar nabij wil zijn – in ons en door ons.

Een levenslange vlam onderhoudt ons bestaan. Leven in de Geest betekent dat je een licht mag zijn in deze wereld en dat je je kunt laten verrassen door Gods Geest.

Heleen van der Meijden

Koninklijke onderscheiding



Vrijdag 24 april ontving Marie-Antoinette Westra uit Oude-Tonge uit handen van de burgemeester een koninklijke onderscheiding. Koning Willem Alexander heeft haar benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De burgemeester noemde in haar toespraak de grote inzet van Marie-Antoinette in binnen- en buitenland als het gaat om vluchtelingen, asielzoekers en in het algemeen mensen in nood.

Marie-Antoinette heeft zich al jarenlang ingezet voor kerk en samenleving onder haar motto "omzien naar elkaar". Wij zijn trots op ons gemeentelid en wensen Marie Antoinette toe dat zij nog lang deze onderscheiding 'met ere' mag dragen.

Het was voor Marie-Antoinette een complete verrassing. Ook van onze gemeente waren enkele leden aanwezig.

Van harte gefeliciteerd.



PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

de Herberg



Herstellen in De Herberg

‘Nabij zijn in moeilijke momenten, dat is de wezenlijkheid van liefde.’ Een uitspraak van Dirk de Wachter. Dit is precies ook de

eenvoud die De Herberg in Oosterbeek kenmerkt. In tijden van moeite en verdriet ervaren gasten de nabijheid van mensen en van God. Ze krijgen goede pastorale begeleiding, kunnen hun verhaal delen en volgen een gezond dagritme. Rust, natuur, gebed en stilte doen de rest. De Herberg is een gastvrije plek voor iedereen voor wie het leven moeilijk is, die rouw draagt, zich eenzaam of uitgeblust voelt. Ben je op zoek naar rust, herstel en nieuwe veerkracht? Bel gerust en vrijblijvend een van onze gastenbegeleiders om te overleggen of dit iets voor je is: 026 – 334 22 25 tijdens werkdagen van 9.00 – 10.00 en 12.45 – 13.15 uur.

Wat doe jij na je eindexamen?

Bij De Herberg kun je terecht voor een gezellig én zinvol tussenjaar. Zinvol voor jezelf: wij helpen je je talenten te ontdekken, je doet praktische kennis op, je groeit in geloof en ontwikkelt je sociale vaardigheden. Onmisbaar voor De Herberg: je helpt mee in de keuken, zorgt dat de kamers in orde zijn en vooral ook dat onze gasten het goed hebben. Ben jij vanaf september ‘26 beschikbaar? Kijk op pdceherberg.nl/vrijwilligers/tussenjaar voor meer info. Ook als je in de vakantie mee wilt helpen: van harte welkom!

Seniorenbijeenkomst 20 april 2026

Het leek wel een intensieve workshop op maandagmiddag 20 april j.l. bij de senioren in hun ontmoetingsruimte. Na de oproep om een voorwerp mee te nemen waarvan je zou willen weten of het bijzonder is of misschien wel waardevol, werd enthousiast gebruik gemaakt. Plateel, geurflesjes, streek- en zondag schilderijen, toverlantaarn, fotocamera, zakhorloge en nog veel ander “moois” stond te schitteren op de tafel. Het bekende Tv-programma “Kunst en Kitsch” gold als voorbeeld om op onderzoek te gaan. Bert gaf een uitleg over de wijze waarop de experts van het Tv-programma te werk gaan. Hij vertelt hoe deze specialisten b.v. de ouderdom van een object traceren en hoe zij de zeldzaamheid van een voorwerp inschatten. Tegenwoordig wordt het voor amateur-speurders een stuk gemakkelijker gemaakt. Door gebruik te maken van de smartphone met behulp van GoogleLens en aanvullende informatie met AI wordt het eenvoudiger om de exclusiviteit en de mogelijke waarde vast te stellen. Met een aantal van de meegebrachte voorwerpen werd geoefend. Er werd volop gefotografeerd, gescrold en vergeleken. Soms werd verrassende aanvullende informatie gevonden. Al met al een leerzame middag met leuke “pareltjes”.

Deze middag was tevens ook de laatste themabijeenkomst. Eind mei wordt het seizoen op grootse wijze afgesloten. Daarover volgt uitgebreide informatie.

Joke, Arja, Jan, Joke, Annelies, Tineke, Bert en Nel.



In memoriam: Lena – Lees – Maliepaard-Peeman

Lees Maliepaard werd geboren op 12 oktober 1933. Ze was erg leergierig, maar moest – zoals dat in die tijd vaak ging – gaan werken toen ze als 14-jarige van school kwam. Ze werd kapster. In 1954 trouwde ze met Nilles en ze gingen in Oude-Tonge wonen. Ze bleef werken, eerst als kapster, en later naaide ze gordijnen voor de fa. Kosten waar haar man werkte. Enkele jaren na hun huwelijk werd dochter Lenie geboren. Hoewel ze aanvankelijk niet verder kon leren, werd de leergierigheid van Lees in de loop der jaren toch bevredigd door cursussen te volgen, zoals een LOI cursus Engels. En uiteindelijk kreeg ze de bevoegdheid om op de Vormingsschool te gaan werken met jongeren die vroegtijdig van school gekomen waren, maar nog wel leerplichtig waren. Ze heeft dat met veel plezier gedaan.

Intussen kwam schoonzoon Daaf erbij en werden twee kleinzoons geboren. In 1991 verhuisden Lees en Nilles naar de Ring in Middelharnis. Daar heeft ze met veel plezier gewoond. Een volgende generatie diende zich intussen ook aan. Nilles overleed 10 jaar geleden en toen haar gezondheid brozer werd, verhuisde Lees naar Nieuw Rijsenburgh, waar ze nog goede jaren heeft gehad en op 25 maart 2026 op 92-jarige leeftijd is heengegaan.

Lees had een afscheidsbrief voor haar nageslacht nagelaten, met daarbij ook enkele aanwijzingen voor de afscheidsdienst. Daarbij schreef ze: *“Ik hoop en verwacht als jullie dit lezen, dat ik door de veilige haven bij mij Vader in de hemel ben ingegaan. Het is mijn vaste overtuiging dat Jezus ook voor mij een plaats bereid heeft in het huis des Vaders.”* Waarschijnlijk dacht ze daarbij aan de woorden van Jezus uit Johannes 14. Die hebben we dan ook gelezen toen we op maandag 30 maart afscheid van Lees namen in de Exoduskerk. *“In het huis van mijn Vader zijn veel kamers”*. Lees vertrouwde erop dat ze welkom was bij haar hemelse Vader. Maar Jezus heeft het hier ook over het huis van de Vader op aarde. Het woordje ‘kamer’ kun je ook vertalen als ‘verblijfplaats’, en ieder mens die Gods liefde gestalte geeft in zijn of haar leven, is een verblijfplaats van God, en samen vormen we het huis van de Vader op aarde. Gods huisgezin.

Lees was zo’n verblijfplaats van Gods liefde. Ze aanvaardde je zonder voorwaarden. En ze had een luisterend oor. Toen ik tijdens een bezoek zei dat dat iets heel belangrijks is, zei ze met haar broze stemmetje: *“het is vooral belangrijk dat dat wat verteld wordt, dan ook bij jou blijft.”* Als je in vertrouwen iets deelde met haar, was het bij haar veilig. Ze was een warme kamer waar je je welkom voelde. Tot op het laatst kwam de hele familie op zondagochtend bij haar samen en dan zorgde ze dat je het goed had.

We weten Lees nu thuis in Gods Vaderhuis, en wensen Lenie en Daaf, de klein- en achterkleinkinderen, en ook de zussen, neven en nichten toe dat zij in het aardse huisgezin van God de Vader in elkaar én in anderen warme kamers vinden waar ze terecht kunnen en troost ontvangen in het gemis.

Joëlle Kooman, pastoraal werker

Het wonder van Pinksteren

Op een frisse Pinkstermorgen vulde de kleine kerk zich met zacht geroezemoes. Mensen uit allerlei landen zaten naast elkaar: een vrouw uit Syrië, een man uit Oekraïne, een gezin dat al generaties in Nederland woonde. Buiten wapperden vlaggen in de wind, maar binnen hing een andere sfeer— één van verwachting.

De dominee begon te lezen uit het Bijbelverhaal van Pinksteren: hoe mensen elkaar ineens konden verstaan, ondanks hun verschillende talen. “Misschien,” zei hij, “is dat wonder vandaag nog steeds mogelijk—niet alleen in woorden, maar in daden.”

Na de dienst bleven mensen staan, aarzelend eerst. De Syrische vrouw glimlachte naar haar buurman en sprak gebrekkig Nederlands. Tot haar verrassing nam hij de tijd om te luisteren. Niet perfect, niet vloeiend—maar met aandacht. En ergens, tussen de woorden door, ontstond begrip.

Die middag stond het dorp in het teken van een bijzondere gebeurtenis. Op het plein werden lintjes uitgereikt—Koninklijke onderscheidingen—aan mensen die zich jarenlang hadden ingezet voor anderen. Een oudere man, die vluchtelingen had geholpen, kreeg er één. Hij bloosde toen hij naar voren stapte. “Ik deed alleen wat nodig was,” zei hij zacht.

Aan de rand van het plein stond een monument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Eerste Wereldoorlog. Kinderen legden er bloemen neer, terwijl hun grootouders verhalen vertelden over verlies en hoop. “We mogen nooit vergeten,” zei een vrouw, “want herinneren helpt ons om opnieuw te kiezen voor vrede.”

Tegen de avond zat een groep mensen samen aan lange tafels. Er werd eten gedeeld uit verschillende keukens, en hoewel niet iedereen dezelfde taal sprak, werd er gelachen. Iemand begon een lied te zingen, aarzelend eerst, maar al snel vielen anderen in.

Het wonder van Pinksteren bleek niet alleen een verhaal van toen, maar van nu. Niet in grote gebaren, maar in kleine momenten: luisteren, helpen, herinneren. Omzien naar elkaar.

En terwijl de zon onderging, leek het even alsof de wereld—hoe gebroken ook—weer een beetje heel werd.



Toelichting bij de collectes

10 mei Stichting de Boei

Inloophuis de Boei Goeree Overflakkee stelt zich ten doel om een ontmoetingsplek te vestigen en te onderhouden voor mensen die leven met kanker en hun naasten. Het wil een veilige plek bieden waar lotgenoten zich zelf kunnen zijn, waar naar hun geluisterd wordt en ze info over kanker kunnen vinden.

17 mei Protestantse kerk 2026 Missionair werk (Nederland, Social Media)

Jongeren zijn dagelijks uren actief op sociale media. Wil je hen bereiken met een boodschap van geloof, hoop en liefde? Dan moet je daar zijn! Daarom werkt de Protestantse Kerk samen met christelijke online platforms, waar jongeren inspirerende video's en verdiepende content vinden. **Jongeren en geloof: online verbinden** Maar het blijft niet bij online. Ze worden ook aangemoedigd om elkaar in het echte leven te ontmoeten en samen het geloof te ontdekken. Via social media krijgen ze hiervoor volop ideeën en inspiratie aangereikt.

24 mei Kerk in Actie 2026 Zending (Cuba, Pinksteren)

In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken leven eenzaam in schrijnende omstandigheden.

Gaarkeukens met hulp van jongeren

Zo woont de 83-jarige Roberto in een kamertje van 2 bij 2 meter zonder sanitair en moet de 68-jarige Rosa rondkomen van een pensioen van 4 euro per maand. Cubaanse kerken bieden pastorale en diaconale hulp, zoals een gaarkeuken. Jongeren brengen de meest kwetsbaren een voedzame maaltijd en bieden gezelschap.

Wat betekent dit voor Isolina (72)?

“Elke vrijdag komt Isaura bij me met een maaltijd. We vertellen elkaar verhalen. Toen ik gezond was, maakte ik radioprogramma's voor kinderen en schreef ik gedichten. Maar zonder familie red je het niet op Cuba, als je gezondheid het laat afweten. Isaura is pas 13, maar heeft zelf ook veel zorgen: een moeder die haar achterliet, honger, geen goede band met haar vader. Ze brengt licht in mijn eenzame dagen. Ik moedig haar aan te schrijven: brieven aan haar moeder, haar vader, brieven om nooit te versturen.

Misschien schrijft ze ooit over onze vriendschap, die ons door moeilijke tijden in Cuba heen helpt.”

31 mei Studentenpastoraat Rotterdam

Mede dankzij de jaarlijkse bijdragen van een aantal kerken in Zuid-Holland en Zeeland is het studentenpastoraat in Rotterdam na jaren van afwezigheid weer volop in ontwikkeling, inmiddels met 2 studentenpastores. Voor een recente impressie van het Rotterdamse studentenpastoraat zie www.studentenpastoraat010.nl. Zij hebben onze gemeente gevraagd hun werk te steunen door een collecte hiervoor te bestemmen. We geven hieraan graag onze medewerking en vragen u dit prachtige doel te ondersteunen met uw gift.

7 juni Kerk in Actie 2026 Zending (Pakistan)

Met het programma Shared Futures bevordert Kerk in Actie vreedzaam samenleven in landen waar spanningen zijn tussen religies, zoals Kenia en Egypte. Binnen dit programma werken jongeren met verschillende religieuze achtergronden samen. Ook in Pakistan steunt Kerk in Actie een Shared Futuresprogramma. In Pakistan, waar intolerantie en geweld tegen religieuze minderheden toenemen, volgen jongeren samen een vakopleiding en trainingen in ondernemerschap, sociale vaardigheden en leiderschap. Ze starten soms samen een bedrijf, krijgen meer begrip voor elkaar en worden in hun eigen gemeenschappen ambassadeurs voor verdraagzaamheid.

14 juni Plaatselijk diaconaat Vakantietasjes

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor diaconale activiteiten in onze eigen gemeente, deze collecte is speciaal bedoeld voor project Vakantietas. Deze tas is bedoeld voor kinderen die niet op vakantie gaan en rondom het bestaansminimum leven.

21 juni Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat) Nederland Vluchtelingen

Nieuwkomers in Nederland krijgen te maken met grote uitdagingen. Kerk in Actie ondersteunt (kerkelijke) initiatieven die deze mensen bijstaan met informatie, advies en scholing, zodat ze sterker in hun schoenen staan. Geef ze een thuis. Of je nu asielzoeker, statushouder of arbeidsmigrant bent – of helemaal geen papieren hebt, de weg naar een stabiele toekomst is lang en onzeker. Naast informatie, advies en scholing, zet Kerk in Actie zich ook in voor huisvesting voor wie in de opvang van COA wacht op een nieuwe start.

Meer lezen: kerkinactie.nl/thuisvoorvluchtelingen

28 juni Schuldhulpmaatje

Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland.

De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

Filmavond

Het waargebeurde verhaal van Sir Nicholas Winton die in 1938 in Praag het leven van honderden Joodse kinderen redde door ze in Engelse pleeggezinnen te laten plaatsnemen. In het tweede deel van de film zijn frustratie over het feit dat hij niet genoeg heeft kunnen doen. Een verrassend plot aan het eind. Laat je verrassen door het werk van Gods Geest in dit verhaal!



In het tweede deel van de film zijn frustratie over het feit dat hij niet genoeg heeft kunnen doen. Een verrassend plot aan het eind. Laat je verrassen door het werk van Gods Geest in dit verhaal! Dinsdagavond 12 mei. Inloop vanaf 19.15, start film 19.30. Na afloop napraten met hapje en drankje. Vrijwillige bijdrage welkom.

U bent van harte welkom!

Hartelijke groet,
Heleen van der Meijden



Solidariteitskas: 2026 van gemeenten, voor gemeenten

In mei doet onze Exodus Gemeente weer mee aan de bijdrage Solidariteitskas. Onlangs heeft u een e-mail ontvangen waarin u wordt uitgenodigd om deel te nemen (check a.u.b. ook even uw spam box). Als uw e-mailadres niet in ons systeem staat, heeft u een uitnodiging per brief ontvangen.

Solidariteitskas: subsidie voor toekomstgerichte gemeenten

De Solidariteitskas wordt gevuld door een, verplichte, jaarlijkse bijdrage vanuit de plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk.

Met dit bedrag ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Aan vernieuwende ideeën ontbreekt het gemeenten niet, maar soms wel aan menskracht of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas. Maar ook specifieke vormen van pastoraat zoals het studentenpastoraat en het dovenpastoraat worden financieel ondersteund vanuit de Solidariteitskas. Een gemeente die financiële steun nodig heeft om een vernieuwend plan uit te voeren, kan subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas.

Meer informatie vindt u op www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas

Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 12,50 waarvan € 7,50,- wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage!

Geef aan de Solidariteitskas

Van de diaconie

De opbrengsten van de collecten in de maand februari en maart waren:

Datum	Doel	Bedrag
01-02	Kerk in Actie, Bangladesh	€ 306,40
08-02	PKN, diaconaal quotum	€ 273,30
15-02	PKN, binnenlands diaconaat	€ 215,65
22-02	Kerk in Actie, Guatamala	€ 262,45
01-03	Kerk in Actie, Libanon	€ 213,70
01-03	Voedselbank GO, avondmaalscollecte	€ 272,20
08-03	GO Church	€ 220,95
15-03	Kerk in Actie, Moldavië	€ 236,15
22-03	Kerk in Actie, Burkina Faso	€ 208,20
29-03	PKN, missionair werk	€ 210,60

De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door de diaconie ontvangen overschrijvingen.

Verder mochten wij in februari en maart nog giften ontvangen van € 10,00, € 12,50, € 12,50 en € 60,00.

Hartelijk dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Hans Meijer



Leesrooster

mei

10 1 Petrus 3:1-12
11 1 Petrus 3:13-22
12 Hebréeën 10:1-10
13 Hebréeën 10:11-18
14 Hebréeën 10:19-25
15 Hebréeën 10:26-39
16 1 Petrus 4:1-11
17 1 Petrus 4:12-19
18 1 Petrus 5:1-14
19 Psalm 47
20 Hebréeën 11:1-12
21 Hebréeën 11:13-22
22 Hebréeën 11:23-40
23 Hebréeën 12:1-13
24 Hebréeën 12:14-29
25 Hebréeën 13:1-16
26 Hebréeën 13:17-24
27 Exodus 31:18–32:14
28 Exodus 32:15-24
29 Exodus 32:25-35
30 Exodus 33:1-11
31 Exodus 33:12-23

Juni

1 Exodus 34:1-9
2 Exodus 35:10-26
3 Exodus 35:27-35
4 Matteüs 8:2-13

5 Matteüs 8:14-22
6 Matteüs 8:23-34
7 Matteüs 9:1-17
8 Matteüs 9:18-34
9 Psalm 50
10 1 Samuël 20:1-11a
11 1 Samuël 20:11b-23
12 1 Samuël 20:24-34
13 1 Samuël 20:35–21:1
14 Psalm 120
15 Matteüs 9:35–10:15
16 Matteüs 10:16-33
17 Matteüs 10:34–11:1
18 Psalm 37:1-24
19 Psalm 37:25-40
20 1 Samuël 21:2-10
21 1 Samuël 21:11–22:5
22 1 Samuël 22:6-23
23 Psalm 34
24 Matteüs 11:2-15
25 Matteüs 11:16-30
26 Matteüs 12:1-21
27 1 Samuël 23:1-13
28 1 Samuël 23:14-28



Colofon

Administratie

Exodus Gemeente PKN
e-mail: info@exoduskerk.nl

Scriba:

Conny Wesdorp
Tel. 06-10775858

Distributie Verbinding

Janita van der Have
06-51230663

Kopij voor het volgende nummer
t/m **maandag 15 juni 2026**
inleveren per e-mail in Calibri 11:
redactieverbinding@exoduskerk.nl

De redactie behoudt zich het recht
voor wijziging van de kopij.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

Redactie

Jeanet Akershoek 06-55161287
Nel Nelemans 0187- 651465
Antoinette v.d. Veken 06-18204064

Verbinding verschijnt dit jaar acht
keer. 63^e jaargang, nummer 4
mei - juni 2026

Predikant

Vacant

Adres Exoduskerk

Dorpsweg 97a
3245 VB Sommelsdijk

Kerkrentmeesters

Vrijwillige bijdragen en/of giften
kunnen worden gestort op
de rekening van de Exodus
Gemeente PKN:
NL92RABO0373725140

Collectebonnen

Er zijn collectebonnen te bestellen
met een waarde van € 0,70,
€ 1,40, € 2,50 en € 5,- per eenheid
van 20 stuks. Via website/kerk app
is betaling via Ideal en bezorging
als vanouds.

Of bedrag overmaken op:
NL92RABO0373725140 o.v.v.
collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40
€ 2,50, € 5,--.

Diaconie

Giften zijn welkom op de
diaconierekening van de
Exodus Gemeente PKN
NL89RABO0373710062

