

## Bij de gedeeltelijke versoepeling van de maatregelen

Iedereen aan de buis gisteravond, denk ik: 'Wat zou de minister-president te melden



hebben?' Nu gonsde het gistermiddag al van de geruchten over gelekte adviezen enz., maar toch bleef het spannend.

Een persconferentie van een half uur werd het. En de uitkomst is heel kort samen te vatten: kinderen in de basisschoolleeftijd mogen weer naar school, en de jeugd tot 18 mag weer sporten – de rest blijft ongewijzigd tot 20 mei. Grote evenementen blijven tot 1 september verboden, tenzij er andere berichten over komen.

Wat dit alles voor de kerk en kerkdiensten gaat betekenen, weet ik niet. Heel veel maatregelen blijven voortduren tot 1 juni, maar evenementen (festivals enz.) zijn tot 1 september verboden. Ik hoop dat we vanaf 1 juni weer kerkdiensten kunnen gaan houden, mogelijk in aangepaste vorm, maar zeker weten doe ik het ook niet.

We moeten geduldig afwachten. Maar we hoeven niet stil te zitten.

En bovendien: ik heb een paar ideeën.

## Videoboodschap



Ik kon het niet laten om bij jullie allemaal even op bezoek te komen door middel van een videoboodschap. Over de maatregelen, over oude verhalen en nieuwe mogelijkheden.

Deze video vind je onder [deze link](#).

## FaceBook

Dan dit. Iedereen kent het programma FaceBook wel. Veel Exodianen 'zitten op FaceBook', anderen niet.



Het idee is om een aparte groep aan te maken voor de Exoduskerk. Wie lid is van de Exoduskerk, kan lid worden van die groep. En die groep is alleen bedoeld voor berichten die de gemeente-opbouw dienen. Een woord van bemoediging, een verhaal over een ontmoeting, een oproep voor acties binnen (en buiten) de gemeente – noem maar op. We gaan daar geen kritische artikelen over het overheidsbeleid op zetten, of commentaar op

gebeurtenissen op ons eiland, dat allemaal niet.

Uiteraard kun je, als je op FaceBook zit, met iedereen die er ook op zit, persoonlijke berichten uitwisselen via Messenger. Het is ook mogelijk, dat mensen onderling een eigen groep gaan ontwikkelen, en je zou je ook kunnen voorstellen dat wijkouderlingen die dat zien zitten, met hun wijk een eigen groep gaan beginnen. Hoe meer contacten, hoe beter.

Nu zijn er mensen die om allerlei redenen niet op FaceBook zitten. Het kost teveel tijd, je privacy is naar de haaien of 'ik heb er gewoon geen zin in'. Dat kan, prima. Toch mis je dan, althans bij dit plan, de kans om mee te doen en mee te leven met je mede-Exodianen.

Daarom heb ik me afgevraagd of het mogelijk is om aan alle kritiek op FaceBook tegemoet te komen, en ik denk dat er een oplossing is.

Om als nieuweling op FaceBook te komen, moet je een account aanmaken: jouw specifieke plekje op FaceBook. Eén van de eerste dingen die daarbij horen, is het inloggen met een e-mailadres. Om nu te voorkomen dat je bestaande e-mailadres aan FaceBook gekoppeld

wordt, kun je een nieuw e-mailadres aanmaken, dat je alleen en uitsluitend gebruikt om in FaceBook te komen, en nergens anders voor. Je neemt bv. je naam, en plakt daar de letters fb achter, zodat je je nooit kunt vergissen. Ik zou dat kunnen doen door bv. dit e-mailadres aan te maken: jandevisser-fb @ gmail.com.

Vervolgens moet je bij het inloggen een wachtwoord kiezen; nou, dat moet bij elk account dat je op je pc hebt staan.

Als je alleen op FaceBook wilt voor onze Exodus-groep, kun je dat dus met deze minimale middelen realiseren. Wel even een fotootje, dan ziet iedereen wie je bent.

Ik ben benieuwd of er iemand is, die deze groep zou willen starten, en zou willen kijken wie er zich aanmeldt, en of iedereen zich een beetje aan bovenstaande regels houdt.

Vervolgens ben ik benieuwd hoeveel leden deze groep gaat krijgen.

Als we daadwerkelijk de komende maanden van kerkdiensten en verder onderling contact verstoken blijven, lijkt mij dit een uitstekend middel. Doe je mee?

### **De Eerste Echte Exodus Ex-Corona Kerkdienst**



Vervolgens. Stel, dat het inderdaad nog weken of maanden duurt, voor we elkaar weer in een normale dienst zien, wat gaat er dan gebeuren?

Gaan we wel een dienst houden, of maken we er op de eerste zondagochtend dat we als gemeente bij elkaar mogen komen, een complete reünie van?

Of zullen we toch met elkaar zingen, bidden en danken?

Of een combinatie? Of iets anders?

Kortom, mijn vraag: hoe ziet de eerste echte Exodus-dienst er volgens jou uit? Wat zou je graag willen? Wat gaan we doen, wat wil je zelf doen, wat wil je horen?

**Maak een opzet voor de Eerste Echte Exodus Ex-Corona Kerkdienst!**

Als er een FaceBook-pagina komt, dan kunnen de ideeën daar op. Zo niet, dan verzinnen we wel een andere methode, maar ga alvast aan de slag!

### **Tot zondag!**

Als alles goed gaat, zal ik vrijdag of zaterdag een nieuwe Rondzendbrief en mogelijk ook een nieuwe videoboodschap rondsturen. Hopelijk tot dan!

Ik sluit af zonder jullie een advies te geven. Mijn wens is dat iedereen kleine tekenen van hoop blijft zien, en zich gezegend weet door alle aandacht, contacten, bloemen en kaarten, en gebeden van en voor iedereen. Hopelijk tot heel gauw!

Een hartelijke groet aan jullie allemaal,

Ds. Jan de Visser