

Rondzendbrief 24 april 2020

Videoboodschap

Vandaag staat er weer een videoboodschap (kan iemand daar een ander woord voor verzinnen?) online. Daarin gaat het over de angstcultuur die blijft heersen, ondanks het feit dat er de laatste dagen heel veel positieve berichten over het verloop van het virus. Tegen een virus kan een vaccin uitgevonden worden, maar is er ook een middel tegen angst? In [deze videoboodschap](#) ga ik daar wat over zeggen.

Decoronisatie

Dit is een raar woord: decoronisatie. Misschien zit je te denken, dat het een einde aan de corona-ellende betekent, maar dat is het niet. Was het maar waar.

Nee, het is een combinatie die ik gemaakt heb van de woorden en decoratie en corona.

Onze voorzitter, Jan Terlouw, is tot lid in de Orde van Oranje Nassau benoemd, en dat in deze corona-tijd!



Op de foto is te zien, hoe dat in z'n werk ging: telefonisch in de achtertuin. Dat is op zich een prima omgeving, maar voor een decoratie verwacht je toch iets anders. Welnu, dat komt later wel, als er echt sprake is van decoronisatie.

Jan ontving zijn decoratie vanwege zijn inzet voor de (toen nog) Hervormde Gemeente Hoek (Zld), en in de Exodusgemeente Middelharnis - Sommeldijk. Vier jaar in Hoek, en 32 jaar bij ons! Tel daarbij op dat hij ook nog hij actief is bij de Stichting Zijn, en dan snap je dat zijn omgeving hem voorgedragen heeft voor een lintje!

Bij deze willen we Jan van harte gelukwensen met dit lintje. Ik vermoed dat hij er apetrots de kerk mee binnenkomt, zodra het kan (of niet natuurlijk, maar dat zien we dan wel weer.) En voor Elly komt er ook een eind aan een periode van zwijgen en geheimhouden; dat lijkt me ook een hele opluchting! Nogmaals: Jan, en natuurlijk ook Elly, van harte gefeliciteerd!

Kindermoment en een kleurplaat voor volwassenen

Ik kwam laatst een raadselachtig raadsel tegen, maar ik dacht: 'Daar kan ik niks mee.' Tot vandaag! Ik heb een vraag aan jullie (en dat is dat raadsel): wat heeft een kaars met water te maken?



Dat raadsel heeft natuurlijk iets met het verhaal van deze zondag te maken. Ik zal dat heel kort vertellen tijdens het kindermoment in de dienst. Als je er meer over wilt lezen, kun je terecht in Exodus 16: 28 - 17: 7. Of je zoekt op internet op 'Water uit de rots'.

De oplossing van het raadsel mag je naar me sturen via de mail (jdevisser@exoduskerk.nl) of appen naar 06-46201149. Ik ben benieuwd hoeveel (goede) antwoorden er binnen komen!

O ja, de kleurplaat kun je [via deze link](#) downloaden; je ouders willen die vast wel even voor jullie uitdraaien.

En nog iets: kleurplaten zijn allang niet meer alleen voor kinderen. Ik heb bij een heleboel ouderen ook kleurboeken zien liggen, en in de winkel kun je ze overal kopen. Misschien een leuk idee om met z'n allen de plaat in te kleuren (jij, papa, mama, broertjes, zusjes). En alle opa's en oma's, en vaders en moeders die geen kinderen (meer) thuis hebben: kleur gezellig mee, zou ik zeggen. Alleenstaanden en alleengaanden: top-idee toch: met z'n allen aan het kleuren!

De dienst van morgen

Morgen, zondag dus, houden we weer een online kerkdienst; inmiddels een vertrouwde manier van samen kerk-zijn. De lezingen (zie de reguliere Nieuwsbrief van gisteren) worden op een bijzondere manier gepresenteerd, en daardoor krijgt het verhaal een aparte dimensie. De preek komt tot ons op een manier die nieuw is. We hebben diensten gehad op een golfbaan, we hebben lezingen gehoord die uit tulpenvelden of paardeweien kwamen, maar morgen ... Ik verklap nog niets.

De komende diensten

Het is ook goed om alvast verder vooruit te kijken. Op zondag 3 mei staan we stil bij 75 jaar bevrijding. Peter Visser kijkt met vier gemeenteleden terug en vooruit. De centrale vraag daarbij is, waarom iedereen het herdenken zo belangrijk vindt. Kijken dus.

En op 10 mei houden we de eerste online jeugddienst ever. Daar moet nog wel het een en ander aan gebeuren, maar de voortekenen zijn veelbelovend.

De zondag daarna staan collega Leendert-Jan Lingen en ik samen op het liturgisch centrum van onze Exoduskerk. Deze dienst wordt uitgezonden via de website van de Emmaüskerk en het YouTubekanaal van onze Exoduscgemeente. Ook dit wordt dus een dienst die buiten de coronatijd niet heel erg voor de hand lag! En nu wel. Ik zie ernaar uit.

Met hart en ziel

Vanaf vandaag tot aan Pinksteren verzorgt de KRO-NCRV elke zaterdag een kort meditatie programma, dat in het teken staat van deze barre tijden. Normaal gesproken maak ik natuurlijk geen reclame voor enig tv-programma, maar dit keer moet ik wel een uitzondering maken. Ze hebben mij gevraagd of ik een filmpje wilde maken van het aansteken van een paaskaars thuis. En de bedoeling is, voor zover ik heb begrepen, dat dat filmpje van het aansteken van die thuispaaskaars aan het begin van de uitzending wordt getoond. En als ik het helemaal goed begrepen heb, is het zelfs de bedoeling dat het komende zes weken als opening van het programma wordt uitgezonden. Eerlijk gezegd heb ik aan het verzoek om zo'n filmpje te maken heel graag voldaan, maar ik ben het zicht op het vervolg een beetje kwijt geraakt. Zo blijft het voor mij ook een beetje spannend.

Vanavond, 18.00 uur KRO-NCRV, Met hart en ziel, Ned. 2. Ook hier geldt: kijken dus!

Tot een volgende keer, en ... tot morgen!

Ds. Jan de Visser