

Rondzendbrief 25 november 2020

Beste mensen, lieve Exodianen,

Hier een nieuwe Rondzendbrief. Daarin komen er antwoorden op de volgende vragen:

[Hoe gaan de Adventsdiensten eruit zien?](#)

[Komt er weer eens een keertje aandacht voor de kinderen in de Rondzendbrief?](#)

[Mogen we wel naar de kerk komen?](#)

[Doen we nog een bakkie?](#)

[Hoe zit het met de videoboodschappen?](#)

Je kunt natuurlijk alles achter elkaar lezen, maar als je op één van de bovenstaande regels klikt, kom je direct uit bij het onderwerp dat je als eerste wilt lezen.

### Hoe gaan de Adventsdiensten eruit zien?



Het thema voor de komende periode is in de hoofddiensten: Kerst is het feest van de ongehoorde en ongekende mogelijkheden. Ik heb daarover al geschreven in de Nieuwsbrief, en in het Mededelingenblad (dat volgende week uitkomt). We hebben één gastpredikant; die komt op 6 december, en dat is Alain Verheij. Alain maakt deel uit van het Theologisch Elftal van Trouw, heeft inmiddels twee boeken geschreven, en is vorig jaar zowel op een avond van de Commissie Vorming & Toerusting geweest als een aantal keren onze voorganger geweest.

De overige weken tot aan 10 januari ben ik in de Exoduskerk. Ik herinner me nog dat in de mededelingen aan het begin van een dienst een hele opsomming te horen was van de diensten die er nog in het verschiep lagen, en waarin 'onze eigen predikant ds. Jan de Visser' de voorganger was. De lijst was bijna eindeloos, en dat is dit jaar weer zo. Ik heb er zin in, het lijkt met bijzonder om juist in deze barre tijden van de Adventsperiode iets aparts, iets moois te maken.

We krijgen prachtige bloemschikkingen, we horen zanggroepen in allerlei samenstellingen, de cantorij in de Kerstnacht, er komt een TOP2000-dienst, het is allemaal te mooi om op te noemen.

En ik ben er zoveel mogelijk bij.

Jullie ook?



### Komt er weer eens een keertje aandacht voor de kinderen in de Rondzendbrief?

In deze Adventsperiode is er ondanks al het gedoe een Adventsproject. We staan iedere zondag stil bij de nieuwste uitgave van de **Adventbode**. Dat gaat over allerlei berichten die met Advent en Kerst te maken hebben, en waarin het natuurlijk gaat over het Uitzicht op Kerst. Er zijn twee verwerkingen. Tijdens het Kindermoment horen jullie daar meer over, maar misschien is het leuk om ze nu alvast uit te (laten) printen: dit

is [het eerste](#) en dit is [het tweede verwerkingsblad](#).

### **Mogen we wel naar de kerk komen?**

De meeste mensen weten het gewoon: niet meer dan 30 kerkgangers, exclusief 'personeel'. En juist omdat dat vergeleken bij onze gewone diensten van vóór corona zo ontzettend weinig is, zijn er een heleboel mensen die denken: "Laat ik me maar niet aanmelden, want anders neem ik misschien wel de plaats in van iemand die nog liever naar de kerk wil dan ik." Of: "Laat ik me maar niet aanmelden, ik ben al een keer geweest."

Dat zijn allemaal begrijpelijke redenen, los van de angst en de terughoudendheid die het coronavirus teweeg heeft gebracht.

Maar ik zou iedereen toch willen oproepen om de eigen bezwaren niet de voorrang te geven bij het ja of nee aanmelden. Wie komt, is hartelijk welkom! Wie komt, ontmoet zijn of haar medegemeenteleden. Wie komt, doet een ervaring op die ten opzichte van alle 'gewone' diensten uniek is. Wie komt, is gezond, net als alle anderen in de kerk. Wie komt, laat zien dat gemeente-zijn niet iets is voor alleen maar 'gezonde zondagen', maar dat ook en juist in een crisis een gemeente bestaat uit mensen met hart voor die gemeente.

Meld je aan. Mocht het deze week niet lukken, dan spreek je gewoon met Annet (want die gaat daarover) een andere zondag af.

Ik hoop, zeker in de komende Adventsperiode, heel veel verschillende gemeenteleden in de diensten te ontmoeten.

### **Doen we nog een bakkie?**

Zeker, morgenmiddag (donderdag 26 november dus) is iedereen welkom van 2 tot 4 uur 's middags in de Exoduskerk. Er zijn veel mensen die erg terughoudend zijn als het gaat om het contact met andere mensen. Tegen hen, en eigenlijk tegen iedereen, zou ik willen zeggen: voel je welkom! We houden afstand, ontsmetten, praten, en houden elkaar een beetje overeind in deze barre tijden. Je kunt een kop koffie komen drinken (of thee), een praatje maken met iedereen (of alleen met iemand in de kerk of de predikantenkamer).

Kom uit je isolement, en maak ons blij met je aanwezigheid.

Mocht het dit keer niet lukken, omdat deze uitnodiging te laat is, - geen probleem: op donderdag 10 december doen we weer samen een bakkie, en ook dan is iedereen hartelijk welkom!

### **Hoe zit het met de videoboodschappen?**



Ja, natuurlijk hoort er weer een videoboodschap bij deze Rondzendbrief. Ik ga niet alles verklappen, maar je kunt luisteren naar mooie muziek en naar een mooi verhaal. En daarbij ben ik ook nog eens blij, dat de kleine lichtpuntjes rondom het coronavirus en het vaccin in de Adventstijd vallen. De video is [via deze link](#) te bekijken! Veel kijk- en luisterplezier.