

Rondzendbrief 30 september 2020

Uitnodiging

Vorige week stond het al in de Nieuwsbrief:



op **donderdag 1 oktober van 14 - 16 uur**

houden we in de Exoduskerk een heus PRAATCAFÉ!

Er is koffie, er zijn mensen, en iedereen is welkom, of je nu in Middelharnis-Sommelsdijk woont, of ver

daarbuiten, of je nu bij de kerk hoort of niet (neem vooral gasten mee), of je nu verlegen zit om een babbeltje of gewoon om samen met anderen iets te doen – het maakt niet uit: dit praatcafé is er voor iedereen.

Er zijn spelletjes; je kunt in de keuken terecht om lekkere dingen te maken voor bij de koffie; als je wilt, ga je lekker een eindje om met iemand anders, en doe je daarna nog een bakkie. Je kunt na een kwartier (of korter) weer vertrekken, maar je mag ook van begin tot eind blijven (en alles daartussenin).

Mariska en ik, de dames van de breiclub, alle mensen die er nu al enthousiast over zijn – we heten iedereen van harte welkom.

O ja, en dat is morgen al!

Tot morgenmiddag!

Mariska en ik

De Startzondag



De voorbereiding was lichtelijk chaotisch. Maar wie de startzondagen van de afgelopen jaren meegemaakt, herkent dat misschien wel; dat hoort er een beetje bij.

In de week voor de Startzondag is de commissie nog drie hele middagen bij elkaar geweest, en dat was nog maar de slotfase.

We hebben even geteld, en hebben ontdekt dat we minstens tien keer bij elkaar geweest zijn. Eerst nog voor corona, toen tijdens corona.

Toen kregen we met steeds veranderende maatregelen te maken: wat kunnen we wel, wat kunnen we niet, wat mogen we, en wat willen

we eigenlijk met deze Startzondag? Dat allemaal dus.

Over het thema hebben we heel veel geschreven: *Het Goede Leven*. Iedereen kon zich voorbereiden op het onderwerp. We hebben een grote lijst met woorden en onderwerpen samengesteld die konden helpen bij het nadenken over het thema.

En toen was het zondagochtend, negen uur. De kerkzaal en de ontmoetingsruimte werden ingericht, er was koffie met een koekje, en zo rond tien uur kwamen de eerste kerkgangers binnen. Ze kregen allemaal een kaartje uitgereikt met een naam en een telefoonnummer. De bedoeling was dat ergens halverwege de dienst de telefoons tevoorschijn zouden komen, en dat iedereen die *binnen in* de kerk zat, zou bellen met iemand die *buiten* de kerk de dienst zat te volgen achter laptop of smart-tv.

En dat is gelukt! Dat is eigenlijk fantastisch gelopen! Zowel de mensen die gebeld hebben, als de mensen die gebeld zijn, waren enthousiast! Het is verbinding, het is aandacht hebben voor en naar elkaar, het is contacten leggen, die er anders niet zouden zijn!

Natuurlijk was er wel wat koudwatervrees te overwinnen, maar het is buitengewoon succesvol geworden. Iedereen heeft de lijstjes met woorden en begrippen die met het thema

Het Goede Leven te maken hadden, goed doorgenomen; bovendien stonden ze op het scherm en op de liturgie! En daar is een top-drie uit voortgekomen. De uitslag zal niemand echt verrassen, maar het waren:

1. Goede gezondheid
2. Liefde
3. Geloof

Met tal van anderen zie ik uit naar het vervolg van deze actie: hier gaan we iets mee doen! Een groot woord van dank aan 'de meiden' van de Startzondagcommissie, de techniek en de ondersteuners: het was geweldig!



