

Morgen is het zondag!

Videoboodschap

Het is alweer een week geleden dat ik een Rondzendbrief met een videoboodschap heb verzonden. Hoog tijd dus voor een nieuwe ronde.

In de videoboodschap ga ik nader in op de nieuwe fase waarin we nu verkeren. Niet de nieuwe fase van het al dan niet geleidelijk opheffen van onze intelligente lockdown, maar de fase van nieuw leven, het leven na en met Pasen.

Enfin, kijk en luister zelf maar naar [de videoboodschap van dit weekend!](#)

Kindermoment

Tot eind mei staat er voor de kindernevendienst het verhaal van Mozes en het volk Israël op het programma. Komende zondag komt dat uit Exodus 15: 22 – 16: 27. Dat is het verhaal over de eerste dagen van de reis die de Israëlieten door de woestijn maakten. Ze kregen dorst, en Mozes mocht van bitter water zoet water maken. Ze kregen honger, en God zond hemels manna, brood uit de hemel. over de sabbat (de zevende dag van de week) en het manna. Misschien kunnen papa en mama het even opzoeken in de Kinderbijbel, en na de dienst even voorlezen.

De werkjes zijn top, zie ook [deze link \(papa's en mama's: even uitdraaien!\)](#) Voor de jonge kinderen is er een woordzoeker en een rebus.

Maar de uitdaging ligt bij de Jodus-jongeren. Ik heb tien woorden opgeschreven. Zie jij kans die in de woordzoeker te zetten en er een echte puzzel van te maken? Laat je jongere broertje of zusje (of je vader of moeder) jouw woordzoeker maar oplossen. Ben héél benieuwd!

Oplossing Exclusieve Exodus Paas Speurtocht

Vorige week hebben we deze bijzondere speurtocht door de kerk gehouden. Ik heb niet gevraagd om de goede oplossingen in te sturen, omdat ik vermoedde dat iedereen op de 1^e Paasdag wel kon bedenken dat het vijfletterwoord dat de oplossing van de puzzel vormde, 'PASEN' moest zijn. Maar: wat waren nu echt de goede antwoorden?

Hier komt de oplossing:

						1	O	P	S	L	A	G	R	U	I	M	T	E
						2	K	A	N	S	E	L						
3	D	O	M	I	N	E	E	S	K	A	M	E	R					
						4	J	E	U	G	D	R	U	I	M	T	E	
5			K	E	U	K	E	N										

In de dienst van zondagochtend zal ik iets vertellen over nr. 2: de kansel.

De angst regeert!

Er moet mij iets van het hart. Ik vind, net als iedereen denk ik, de situatie waarin we op dit moment verkeren, verschrikkelijk. Simpel voorbeeld: we mogen elkaar geen hand meer

geven. Ander voorbeeld: de kleinkinderen mogen hun jarige opa of oma niet meer knuffelen of een kusje geven. Dat is voor iedereen die daar een beetje over nadenkt, verschrikkelijk. Wat ik eigenlijk nog veel erger vind, is dat het gedrag van onze hele samenleving op dit moment bepaald wordt door angst; angst voor het onbekende, angst voor het onzekere, angst voor besmetting, angst voor de ziekte en angst voor de dood.

Op 12 maart heeft de regering maatregelen afgekondigd, en later verscherpt, om verspreiding van het virus te voorkomen. Ze heeft het zekere voor het onzekere genomen, en daarmee eigenlijk de angst een hoofdrol geven. En dat duurt voort tot op de dag van vandaag, niet alleen door de regering die om de zoveel dagen een persconferentie houdt, maar ook door de media die dag in dag uit ons overstromen met dreigende berichten en cijfers die alleen maar over ziekte en dood gaan, maar bijna nooit over herstel of genezing. Ik snak niet alleen naar een einde aan deze intelligente lockdown, maar meer nog naar een einde aan de angst. Het is zo ontzettend jammer, dat er niemand in de regering of bij haar adviseurs is, die een woord van hoop durft uit te spreken. Er zijn helaas maar erg weinig mensen die er standaard in geloven dat het negatieve, de angst, verbrokenheid niet het laatste woord hebben. En daarin verschilt de staat kennelijk van de kerk. In de kerk hebben we natuurlijk ook oog voor alle ellende die er heerst, maar we kunnen het nooit nalaten om te zeggen dat ellende misschien wel het eerste, maar nooit het laatste woord heeft!

We kunnen en mogen ons er nooit bij neerleggen, dat de angst regeert – nooit! Het leven, de God van het leven, de hoop en de zekerheid van genezing zouden de overhand moeten hebben. Ik zou nooit Van Dissel kunnen zijn; dan nog liever Van Dis, ooit één van de weinige dominees in de Tweede Kamer!

Pasen en Pinksteren op één dag

Iedereen kent die uitdrukking wel. Als iemand je iets belooft, waarvan je verwacht dat het nooit uit zal komen, dan ze je bv. 'Met sintjuttemis' of 'Ja, als Pasen en Pinksteren op één dag vallen zeker'.

Zoals algemeen bekend, zitten er altijd 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. Het woord 'Pinksteren' komt van het Griekse woord pentacosta, het feest van de vijftigste (dag). In Lev. 23: 16 staat, dat het volk Israël op de vijftigste dag na de Paassabbat opnieuw een graanoffer moet brengen. Dus Pasen en Pinksteren kunnen nooit op één dag vallen.

Maar bij de evangelist Johannes of liever gezegd, bij Jezus kan dat dus wel. Wij vieren op het Pinksterfeest de uitstorting van de heilige Geest. Dus: met Pasen de Opstanding van Jezus, en met Pinksteren de komst van de heilige Geest.

Wat staat er nu in het Johannesevangelie (we lezen dit zondag ook): "Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik ook jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen, en zei: 'Ontvang de heilige Geest.'"

De komst van de heilige Geest gebeurt dus op de eerste Paasdag.

Bij Johannes vallen Pasen en Pinksteren dus inderdaad op één dag.

En dat is grappig. De uitdrukking is bedoeld om aan te geven dat iets onmogelijk is, maar het Bijbelverhaal laat zelfs hiervan zien, dat dat maar betrekkelijk is. Zeg nooit nooit, zeg maar.

Tot slot

Dat was weer een volle brief. Wie weet is er wel de gelegenheid om volgende week twee brieven te maken, met bijbehorende videoboodschappen, maar dat is nog niet helemaal zeker.

Het ga jullie allemaal goed, en tot een volgende keer!

Hartelijke groet,

Ds. Jan de Visser